

SEVGİ

DÜNYASI

NİSAN 2016 Sayı: 568 Fiyat: 8 TL



TÜRK MİTOLOJİSİNDE KUŞLARA VERİLEN DEĞER
KÜANTUM MODELLERİ OLUŞTURMA
HERMETİZM ve TEMEL İLKELERİ

Onur Başkanı:
Dr. Refet Kayserilioğlu

Sahibi ve Genel Yayın Müdürü:
Ayşegül Kayserilioğlu

Yazı İşleri Müdürü:
Güngör Özyiğit

Yayın Kurulu:
Güngör Özyiğit
Nelda Bayraktar
Hale Ürkmezgil

Haberleşme
ve Okur/Abone İlişkileri:
0535 4554223 - 0549 7220248

Yönetim Yeri:
Hayri Eğmezoğlu Sk. İkizler Ap.
No: 8 D: 32 Erenköy/İst.

Baskı:
Hedef Dijital Baskı
Taksim Cad. No: 19/A
Taksim/İstanbul

Fiyatı: 8 TL
Yıllık Abone: 90TL
Yurt Dışı: 110 TL

İÇİNDEKİLER

Disiplin ve Düzenin
Hayatımızdaki Önemi 2

Dr. Refet Kayserilioğlu

Kuşbakışı İsrailoğulları ve
Peygamber İşıya 7

Ahmet Kayserilioğlu

Filozof, Psikolog
Sufî Muhasibî 13

Güngör Özyiğit

Hermetizm ve
Temel İlkeleri 21

Nihal Gürsoy

Kuantum Fiziği ve Düşünce
Dünyamızın Kontrolü 27

Prof. Dr. Mustafa Erol

Türk Mitolojisinden Sayfalar
Kuşlara verilenDeğer 32

Nelda İnan

Kuantum Modelleri Oluşturma 37
(Canlı Kryon Celsesi)

Dergimizin internet sitesini

www.sevgidunyasidergisi.com, www.dostluk.org

adreslerinden ziyaret edebilirsiniz

Sevgili Dostlar

“Her şeyi Yapan’dan, her şeyi isteyiniz artık siz. Ve aldıklarınızla önce yaşamı zor olanlara koşunuz şimdi. Çünkü onlar almaya hazırdırlar. Ve onlar aldıkları kadar vermesini bilenlerdir şüphesiz.”

Bu sözleri okuyunca kendinizi yaşamı zor olanlardan değil de, onlara koşacak olanlardan görüyorsanız eğer, diyeceklerimiz sizleredir öncelikle. Çünkü insan genellikle kendine acımaya, sözlerde belirtilen önceliğin hemen kendisinde olduğunu düşünmeye meyillidir. Oysa yaşamı zor olanlara koşmaya gönüllü olanlar sıkıntı içinde olsalar bile bunu zorluk olarak görmezler, sisli günlerin, dumanların, kirli perdelerin ortadan kalkacağından ve huzurlu bembeyaz kıyıların görüneceğinden emin, onun için çabaya girerler. Evet, her zorluğun daha da zoru vardır ve hemen akla parasal yokluk ve sevdiklerini acı şekilde kaybetmek gelir. Ama aslında en zoru unutulduğunu, bırakılıverdiğini zannetmek, hayırdan uzak olduğunu hissetmek, sevgisiz ve acımasız ortamlarda terkedildiğini düşünmektir. İçimizdeki sevgi gerçekse, gülmeyi unutmuş, gönülu kararmış kardeşlerimize ümit ışığı olalım. Bunun için önce o ışığın bizim içimizde olması, kaynağını bilgiden, sevgiden, inançtan, güzelliklerden ve müzikten alması gerekir. Gönülu kararmaya başlayan insanın zamanla kanı da kararır kurumaya başlar çünkü. Öyleyse karanlığın ve karanlıktakilerin kitleleri kontrol altında tutmak için sarıldıkları ipe rağbet etmeyelim, yani korkuya. Evrensel enerjiyle her gün iç içe ahenkle yaşayanlar, günlerini iyi olarak, doğru olarak, çalışarak, bilgi peşinde koşarak ve severek geçirenler, kendilerine ait olanlarla birlikte nelerden korunduklarını, dikkat ederlerse farkedeceklerdir. Büyük kaynakla bağlantımızı bir kere kurduk mu, bilelim ya da bilmeyelim, hayatımızdaki her şey sırasıyla ve olması gerektiği gibi olur. Elbet ki çaba ve seçimler bize aittir ve bilgimizle, inancımızla, dikkatimizle, sevgimizle ve gerçeğe olan bağlılığımızla her zaman deneniriz. Ama şimdi yaşamı zor olanlara koşmanın, ümitsiz, bıkkın, yorgun, yaralı gönüllere bilgi ışığı, sevgi suyu, ümit ve neşe götürmenin, korkuya teslim olmadan korkanların yanında olma zamanı.

En Derin Sevgilerimizle

SEVGİ DÜNYASI

Bir orkestranın başarısı için müzisyenlerin çalacakları parçaları çok iyi öğrenmeleri, yeter sayıda prova yapmaları, çalgıların belirli bir düzenle yerleştirilmesi gerekir. Bunların yanısıra başarı için en gerekli şart, müzisyenlerin orkestra şefine tam bir sevgi, itaat ve disiplinle uymalarıdır.



Dr. Refet Kayserilioğlu

Disiplin ve Düzenin Hayatımızdaki Önemi

ÖRNEKLER

Bu yazımızda çok önemli bir konuyu incelemek istiyorum. Konunun iyice aydınlığa çıkması için önce bazı örnekler üzerinde durmak faydalı olacaktır.

Büyük bir orkestrayı ele alalım. Soprano kemanlar, alto kemanlar, viyolonsel ve kontrbaslar, flütler, trompetler ve trombonlar ve diğer nefesli sazlar, davul ve bateriler ve diğer vurmalı sazlar hepsi tam bir düzenle yerlerine otururlar. Onların oturuşları seslerinden birbirine destek olmalarını sağlayacak ve gölgelemelerini önleyecek tarzda düzenlenir. Aynı zamanda öyle otururlar ki hepsi orkestra şefini kolayca görebilirler. Herkes kendi çalacağı kısmı (partiyonunu) iyice öğrenir ve şefin vereceği işarete uygun olarak tam zamanında çalar. Bir saniye önce çalması veya bir saniye sonra çalması bütün eseri bozar, berbat eder. Orkestra bu düzenli çalmayı sağlayabilmek için bir eseri tekrar tekrar prova eder. Birçok provalardan sonra her saz nerede başlayacağını, nerede bitireceğini, hangi tempo ile çalacağını bilir.

Yine de devamlı göz ucuyla orkestra şefinin işaretlerini izler. İşte ancak böyle düzenli bir çalma ile o eserin mükemmel bir şekilde uygulanmış ve o orkestra da başarıya ulaşmış olur.

Ünlü orkestraların hepsi çalışma disiplini ve düzeni mükemmel olan, şefin direktiflerini iyi anlayan ve onlara tam uyan elemanlardan oluşur. Verilen vazifeleri en iyi yapmak için çırpınan, vazifesini, işini ve birlikte çalıştığı arkadaşlarını seven, bilhassa orkestra şefini sayan ve ona mutlak olarak itaat eden elemanlardan kurulu orkestra, şüphesiz en başarılı orkestra olur.

BEDEN ÖRNEĞİ

İnsan bedeni düzenli çalışmanın ve disiplinin en güzel örneğini verir. Bedende birçok organlar ve her organda binlerce hücre var. O hücreler sinir lifleri, besleyici ve artıkları toplayıcı damarlarla devamlı kontrol altında tutulur.

Her organdaki hücre, o organın görevlerini yapacak bir yapıya sahiptir. Ve organın topyekûn görevlerini aksatmayacak bir tempo-

da çalışmak zorundadır. Yani organın idareci ruhundan (organizatörü) gelen emirlere aykırı olarak (ne yavaş ne de istenenden hızlı) çalışmamalıdır. Tam istenen tempoda ve dozda çalışacaktır. Bunu o organa gelen sinir impulsları ve önüne kadar gelen gıda ürünleri veya kanın terkibi yoluyla düzenler. Meselâ karaciğeri ele alalım. Karaciğere gelen sinir uyarınları önce karaciğerin tümüne birden gelir. Karaciğer sağlık durumuna göre bu uyarınlara tam veya eksik uyar. Tam uyduğunu varsayalım, o zaman ikinci faktör kanın birleşimindeki maddeler, meselâ, yağlar, karbonhidratlar, aminoasitler ve kanın asitlik, alkallenik dereceleri yine hücre çalışmalarını kamçılar veya yavaşlatır.

İşte bütün bu karışık işlerin tam bir düzende işlemesi, o organın görevini en iyi bir şekilde yapmasını sağlar. Aksi halde görevde bir takım noksanlıklar olursa, o noksanlıklar başka organları ve bütün bedeni hasta etmeye başlar. Görüyoruz ki bir tek organın vazifesini iyi yapmamakta devam etmesi

bütün bedeni hasta etmektedir. Buna meydan vermemek için bedende beyinden gelen emirlere mutlak bir uyma vardır. Ve her organın görevlerini düzenli bir şekilde yapması için sıkı bir kontrol mekanizması faaliyettedir. Herhangi bir organ "Ben dilediğim gibi iş göreceğim" diyemez. Beyin de göndereceği isabetli emirlerle organları tam bir düzende tutmak zorundadır.

Beyinden birbirini tutmaz emirleri almaya başlayan organların çalışmaları bozulur. Giderek organlarda beyne baş kaldıran, düzenin dışına taşan hücreler türemeye başlar. Böyle hücrelere kanser hücresi denir. Eğer bedenin gücü ve beyinden gelen emirlerin düzenli ve kudretli oluşu sağlanabilirse kanser hücreleri kolayca yok edilirler. Aksi halde onlar vücutta başlarına buyruk olarak üremeye başlarlar ve bir gün bütün vücudu istila edip ölüme götürürler. Beynin birbirini tutmaz emirler göndermesine ise devamlı kuruntu, üzüntü, korku ve endişeler sebep olmaktadır.

BİR KİŞİNİN HAYATINDAKİ DÜZEN

Bir kişi ister iş adamı olsun, ister bilgisini artırmak, yaşantısını geliştirmek isteyen bir kimse olsun, isterse bir öğrenci olsun mutlaka kendisine bir plân yapmak ve o plâna uygun olarak dilediği seviyeye gelebilmek için çalışmak zorundadır. Plânsız ve düzensiz yaşayanlar, dış etkenlerin ve hayatın zorlamalarıyla bir şeyler yaparlar ama bu hiç bir zaman onların dilediği seviyede olamaz.

Sağlam ve hızlı bir ilerleme veya insanın övüneceği bir iş başarması ancak plâna, programa bağlı düzenli bir çalışmayla gerçekleşebilir. Bir plânın ve programın uygulanabilmesi için kişinin kendisine karşı insafsız ve müsamahasız olması gereklidir. Bir insan kendine fazla merhamet ederse ve tembelliğine fazla tâviz verirse, onun bir plânı uygulaması imkânsız olur. Bir gün "yorgunum" der, ikinci gün "başımda ağrı var" der, üçüncü gün "isteğim yok" der, bir başka gün "yarın çalışırım" diye

kendini avutur. Böylece zamanlar, aylar ve yıllar, plânlanan şeyler yapılmadan gelir geçer. Sonra bir gün döner bakar ki, bir sürü zaman boşa gitmiş. O zaman o kendine yaptığı merhametleri, tembelliğine verdiği tavizleri unuttur da üzülür, ya kendine ya da talihine iftiralılar eder.

Allah insana akıl ve birçok işi yapabilme gücünü vermiştir. Bir üstün seviyeye ulaşmak isteyen kimse iradesini ve aklını hayatının mutlak hâkimi yapmak zorundadır. O zaman istenilen ve özlenen hedeflere ulaşmak, adım adım gerçekleşir. Bulduğumuz medenî toplumlarda insanların ilerlemesi ve yükselmesi için birçok yardımlar ve imkânlar vardır. Elverir ki bir insan yükselmeyi gönülden ve devamlı istesin ve o yöndeki çabalarını hiç eksiltmesin. Arasına parlayıp sönen istek ve çabalar hedefe ulaşmak için yetersizdir. İsteklerin devamlı körüklenmesi, çaba ve çalışmaları aksatacak engellerle devamlı savaşılması lâzımdır. Çünkü insanları hedeflerinden uzaklaştıran pek çok sebep her gün önümüze çıkar.

Bir fabrika kurmuş ve onu gittikçe geliştirmiş bir insan mutlaka gece gündüz fabrikasını, bir annenin yeni doğmuş çocuğunu düşündüğü gibi, düşünmüştür. Onu nasıl kuraçağını, nasıl geliştireceğini, nereden para bulacağını, borçları nasıl ödeyeceğini düşünmüş, düşündüklerini hiç vakit geçirmeden adım adım uygulamıştır. Başka türlü, bir iş kurulumu geliştiremez. Gece gündüz işini düşünmeyen, işini evladı gibi sevmeyen, o işin sancısını çekmeyen onu yürütemez, asla geliştiremez. Bu, ders çalışan bir öğrenci için de böyledir, bir lisan veya başka bir şey öğrenmek isteyen kimse için de böyledir. Devamlı düşünecek, evladı gibi sevecek, o işin veya dersin sancısını çekecek ve hiç boşa vakit harcamaksızın çalışacak. Başarının yolu budur.

HER YERDE DÜZEN VE DİSİPLİN

Bir toplulukta, bir şirkette veya daha büyük bir toplumda huzurun, başarının ve mutluluğun gerçekleşmesi için o toplumun tıpkı orkestra ve beden örneğinde olduğu

gibi iyi bir şekilde organize olması, teşkilatlanması gereklidir. Yani her üye veya şirketteki her kişi belli bir görevi yapmak sorumluluğunu üzerine alacaktır. Onun görevini en iyi şekilde yapabilmesi için bütün kudret, düşünce ve isteklerini seferber etmesi ilk şarttır. Görevini sevgiyle ve daha iyisini yapmak hırsıyla ele alacaktır. İkinci önemli şart, idarecilerden gelen emir ve direktifleri harfiyen uygulayacaktır. Çünkü idareciler, onun göreviyle diğer kişilerin görevleri arasındaki birliği, ahengi ve yardımlaşmayı sağlamak zorundadırlar. Elbette idareci mevkiine gelmiş kişinin, topluluğun bütün işlerini yukardan görebilecek, onlar arasında iyi bir uyum (koordinasyon) kurabilecek yetenekte olması gereklidir. İdarecinin şahsi kaptisleriyle ve kendi çıkarını düşünerek değil, mutlaka topluluğun genel yararını düşünerek hareket edecek seviyede olması şarttır.

Bu durumdaki bir idareci bazı yerlerde doğrudan kendi sağduyusu ve aklıyla hareket edecek, çok yerde de arkadaşlarının fikirlerini almakta yarar görecektir.

Eğer herkesin gayesi topluluğun ilerlemesi, gelişmesi ve başarıya ulaşması ise, herkes düşünecek, baş-takine fikirleriyle ve tecrübeleriyle yardımcı olacaklardır. İdareci çevresinden aldığı fikirleri ve uyarıları kendi aklında değerlendirecek ve gerekli sentezi yaptıktan sonra kararını verecektir. Artık o kararını verdikten sonra bütün tartışmalar kesilecek, herkes bütün gücünü seferber ederek kararın en iyi şekilde uygulamasına çalışacaktır.

İyi organize olmuş, iyi teşkilatlanmış toplum demek bu demektir. O toplulukta, çalışan herkes vazifesini ve sorumluluk hududunu iyi bilir, verilen emirlere harfiyen uyar. Emir almayı, emre uymayı gurur meselesi yapmaz. Aslında emre uymanın bir olgunluk ve seviye işi olduğunu bilir. Başına buyruk hareketi değil, organizasyon içinde kendine düşeni en iyi yapmasının kendisine ve topluluğa en hayırlı olduğunu idrak eder.

İyi organize olmuş topluluklarda işler süratle ve mükemmel görülür. Onların başarıları daima büyük ve

sürekli. O toplulukta bilgi, fikir alışverişi ve daha iyiyi yapmak esas olduğu için devamlı bir ilerleme ve kendi kendilerini yenileme vardır. O topluluk, duran, donmuş bir teşkilât değil, canlı, dinamik, devamlı oluşan ve gelişen bir teşkilâttir. İyi organize olmuş topluluklarda fertler arasındaki sürtüşme en az seviyeye indirilmiş, onlar arasında sevgi ve birlik ruhu geliştirilmiştir.

Geri ve ilkel topluluklar kolay organize olamazlar. Onlar arasında düzeni ve disiplini sağlamak ancak kamçı ile zor kullanarak mümkün olabilir. Böyle zoraki kurulmuş bir düzen ve disiplin ise ilk fırsatta yıkılmak kaderiyle karşı karşıyadır. Çünkü geri topluluklarda henüz düzen ve disiplin şuru gelişmemiştir. Onlar bunun zaruretini idrak edemedikleri için, korktukları, şu veya bu sebepten çekindikleri için uyarlar. Ama meydanı ilk boş buldukları zaman ne düzen, ne de disiplin dinlerler.

DEMOKRASİ DÜZENSİZLİK DEĞİLDİR

Demokrasinin bazı ülkelerde yanlış anlaşılıp yanlış uygulandığına şahit olmaktadır. Demokrasi asla düzensizlik ve disiplinsizlik değildir. Herkesin kurulu ve iyi işleyen bir düzeni keyfince bozması, dilediğince başkalarının hakkına tecavüz etmesi demokrasi değil, bir anarşidir. Demokraside kişiye oy hakkı ve söz hakkı tanınmıştır. Ona serbest yaşama ve gelişme imkânları sağlanmıştır. Hürdür ama başkalarının hak ve bağımsızlıklarına saygı göstermek şartıyla.

Dikkatle, incelenirse gerçek medeni bir ülkede düzen ve disiplin en iyi bir şekilde sağlanmıştır. Düzen ve disiplini bozanlara asla hoşgörü gösterilmez. Acımadan ceza verilir. Yaptığı düzensizliğe ve disiplinsizliğe pişman olacak şekilde canı yanar. Hataların ve suçların devamlı affedilmesi adet haline gelen ülkelerde disiplin, düzen ve devlet otoritesi gittikçe bozulur. Orada verilen kararlar uygulanamaz. Her yıl

yeniden plânlar, programlar yapılır, hiçbirisi de gerçekleştirilemediği için kimsede program ve plâna karşı bir güven kalmamıştır. Bazen gerçekten ümit veren, iyi iş yapabilecek bir kişi çıkar ortaya, bazı çok güzel işlere teşebbüs eder. Fakat ona destek olması gereken kişiler, ya onun bilgi ve görüşlerini kavrayamadıkları için ya da kıskandıkları için ona çelme takmaya, engel olmaya çalışırlar. Çoğu zaman da olurlar. Memleket sevgisi de çoğunlukla lâftadır. Düzen ve disiplini benimsememiş, vazife namusunu kazanmamış ve işini sevmeye başlamamış toplumlarda demokrasinin uygulanması bu yüzden güçlüklerle karşılaşmaktadır.

Çeşitli çalkantı ve sıkıntılarla dünyada insanlar ve toplumlar gerçekleri öğrenir ve benimserler. Öğrenecekleri en büyük gerçek de, şüphesiz düzeni ve disiplini sağlamak, işini, birlikte çalıştığı ve birlikte yaşadığı kimseleri sevmek zorunluluğudur.

Gülyüzlülerden İbretler: 29

Kuşbakışı İsrailoğulları ve Peygamber İŞAYA

Ahmet Kayseriliolu, Psikolog



RABBİN SÜREKLİ GÖZETİMİNDELER

"Gülyüzlülerden İbretler" yazı dizimde 20 aydır İsrailoğullarından söz etmekteyim. Serüvenleri 4000 yıl öncesinden, yani Hz. İbrahim'den başlamıştı. Yüce ilâhi planın seçilen bir milleti, peş peşe gönderilen peygamberler ve reddi mümkün olmayan

mucizelerle onları tek bir Allah'a inandırmaya, O'nun değişmeyen ahlâk kurallarına uygun yaşatmaya çalıştığını görmüştük. Bu nedenle onların tarihini, yaşadıkları serüvenleri öğrenmek aynı zamanda tanrısal eğitimin inceliklerine de vakıf olmayı sağlıyordu bizlere. Yüce Rabbimiz onların eğitimi başından sonuna kadar sürdürdüğünü Tevrat'ta şöyle dile getirir:

*** Ey Yakup evi ve İsrail evinin bütün artakalanları, ana karnında olduğunuz zamandan beri yüklenip götürdüğüm ve o zamandan beri taşımakta olduğum sizler, beni dinleyin: " İhtiyarlığınıza kadar ve ak saçlı oluncaya kadar sizi ben yükleneceğim; bunu ben yaptım ve ben taşıyacağım. Evet, ben yükleneceğim ve kurtaracağım." İşıya 46/3-4*

Yaradan sözünde durmuş hem peygamber hem kral olarak Davut ve Süleyman'la çok üstün gayretlerle onları desteklemişti. Bütün bu eşi bulunmaz imkânlarla rağmen, Süleyman'dan sonra kendi hallerine bırakılıp, onlardan artık bir erişkin gibi kendi yollarını kendileri çizmeleri istendiğinde cevapları, anında ayrılığın atına binmek olmuştu. Kuzeydeki İsrail Devleti hemen putperestliğe, altın buzağıya tapmaya yönelmişti. Hallerine acındığından yine de İlyas ve Elyesa peygamberlerle desteklenmelerine rağmen bunun da kıymetini bilememişler, ikiye ayrıldıktan 200 yıl kadar sonra Asurlular'ın elinde yok olup gitmişlerdi. Böylece 12 kabileden 10'u tarihin karanlıklarına gömülmüş, güneyde iki kabileden oluşan Yahuda Devleti kalmıştı. Yeruşalim'e, (Kudüs) Süleyman Mabedine ve Ahit Sandığına sahip olduk-

larından Musa şeriatına göre yaşamada daha avantajlı durumdaydılar. Onların serüvenlerinden ve İşıya peygamberden yazımın ikinci bölümünde söz edeceğim.

İşıya öyle bir peygamber ki, mesajları ve öngörülleri her devir için geçerli olduğundan New York'taki Birleşmiş Milletler Binasının duvarındaki bir mermer levhaya onun şu sözünü oymuşlardır.

*"Onlar savaş baltalarını gömecekler
Mızraklarını ise budama kancalarına
dönüştürecekler
Ulus ulusa karşı kılıç kaldırmayacak,
Öğrenmeyecek artık savaşmayı"*

Güneydeki devletin tamamen yok olmadığını bugünkü İsrail Devleti'nin varlığından kuşkusuz biliyoruz. Ve onların davranışlarının, şimdiki Ortadoğu bataklığı başta olmak üzere dünyamızda ne kadar etken olduğu apaşıkâr. Ve geleceğimiz için de kuşkusuz böyle. "Geçmişin süzgeci geleceğin tanelerini verir" öyleyse geçmişten ibret alıp geleceğe bilinçli adım atmak vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bu nedenle 20 ay boyunca incelediğimiz İsrailoğulları'nın serüvenini bugün yaşadıklarımızı ve geleceğimizi değerlendirmek açısından hızlıca yeniden hatırlamakta yarar görmekteyim.

4000 yıl önce-sinin peygamberi Hz. İbrahim, tarih boyunca büyük savaşlara, katliamlara sebep olan üç büyük dinin de



atası. Tek Allah inancını birliği ve beraberliği öğütleyen Hz. İbrahim aslında üçü için de vazgeçilmez bir simge. Oğlu İsmail ile Müslümanların, diğer oğlu İshak ve torunu Yakub (İsrail) ile İsrailoğullarının ve Yakub soyundan İsa ile Hristiyanların atası. Her üç din de O'nun katından gelen bilgilerle oluşmasının yanısıra biyolojik olarak da yakın kardeşler birbirleriyle.

Hız. İbrahim'in İshak peygamberden torunu peygamber Yakub'a Tanrı tarafından verilen isim İsrail olduğundandır ki, onun 12 oğlundan çoğalan insanlar tarih boyunca "İsrailoğulları" diye anılmıştır. Babaları Yakub ile birlikte Filistin'de yaşarken, küçük kardeşleri dünya güzeli Yusuf'u kıskanıp kuyuya atmaları ve onun kervancılarla Mısır'a götürülüp esir olarak satılmasıyla kaderleri baştan başa değişmişti. Yusuf kölelikten Mısır'ın Firavundan sonra en kuvvetli yöneticisi konumuna yükselmişti. Aynı zamanda Rabbi tarafından peygamberlikle onurlandırılıp İbrahim dinini yaymakla görevlendirilmişti. Hz. Yusuf Filistin'de kıtlıklarla boğuşan anne babası ve bütün ailesini Mısır'a yerleştirerek onlara yeni bir yaşam ortamı sağlamıştı. İlk yıllarda onlar Mısır'ın şerefli misafirleriydi. Ama yüzyıllar akıp geçerken, önce ikinci sınıf insanlar ve sonra da Mısırlı zenginlerin köleleri olarak çok kahırlı bir hayata mahkûm olmuşlardı. Bu kadar da değil. Hızla çoğalmalarından dolayı ileride başlarına belâ olurlar diye iki yılda bir doğan erkek çocukları öldürüyorlardı. (el-Bakara 2/49; el-A'râf 7/141; İbrâhîm 14/6; el-Kasas 28/4)

İlâhi plândan habersiz her şey böyle akıp gidecek sanılırken bebek Musa'nın doğumu sadece Mısır'ın, İsrailoğulları'nın değil, tüm

dünyanın tarihini değiştirecek çok önemli bir kilometre taşı olmuştu. Aslında öldürülecek bebeklerden biriydi o. Ama kader tam tersini söylüyordu. Rabbinden aldığı vahiyle gözbebeği oğlunu bir sepetin içinde nehire bırakıveren annesi gözyaşları içinde kıvranıyordu. Sepetten Firavun'un sarayına alınan bebek ne güzel orada prens gibi büyütülmüş delikanlılık çağına gelmişti. Ne var ki, bir kavgada haksızlığı önlemek için attığı yumrukla yere devrilip ölen zorba, olayların seyrini yeniden değiştirmişti. Musa sarayda dünya olaylarını öğrenmiş, şimdi de canını kurtarmak için kaçıp gittiği Medyen'de Şuayb peygamberin damadı olarak manevi gelişmesini tamamlıyordu. 10 yılın sonunda Mısır'a dönerken, gece karanlığında Âlemlerin Rabbi ona ismiyle hitap ederek onu ve ağabeyi Harun'u peygamberlikle ve kavmini Mısır'dan çıkarmakla görevlendirmişti. Aslında böylece bitmez tükenmez, bin bir zorluklarla dolu yeni bir yaşama sürükleniyordu. Öyle ya kim elindeki bu ucuz, her pis işe sürüklenen esir ordusunu kolaylıkla bırakır?!.. Firavunla yıllar süren mücadelede üst üste 9 mucizeyle onu bunaltıp izin kâğıdını aldılar, Kızıldeniz'den geçtiler. Ama sonrası daha da zor oldu. Kendilerine vaat edilen Filistin ülkesine kavuşmak için 40 yıl boyunca çöllerde dolaşıp durdular. Kalın enseli zorlu kavmi onu ve ağabeyisini her karşılaştıkları güçlükte hırpalamakla kalmadılar, bir ara öldürüp Mısır'a geri dönmeyi bile düşündüler. Onlardan biraz ayrılınca da Allah'ı unutup elleriyle yaptıkları Altın Buzağı'ya tapmaktan geri durmadılar.

Allah vaadinde durucudur. Musa içine giremeden ancak bir tepeden müjdelenen Filistin'i görmeye yetinmişti. Ama onun her hizmetine koşan Yeşu, peygamber olarak 45

yıl boyunca her güçlüğe göğüs gerip dağlık yörelerde de olsa Filistin'de onlara bir yurt sağlamıştı. Yeşu'dan sonra da Rableri onları yüzüstü bırakmamış 200 yıl boyunca Samson gibi peş peşe gönderilen "Hâkimler" denen kudretli kişilerin önderliğinde oralarda kalıcı olmalarını, ulus haline gelmenin ilk adımlarını atmalarını sağlamıştı. Sonrasında yeniden peygamberlik dönemi başlamıştı. Çünkü şimdiki komşuları kudretli Filistîler'le baş etmek onlar için neredeyse imkânsızdı. Ahit Sandığı'nı bile ellerinden almışlar nispet yaparcasına kendi mabetlerinde sergileyip duruyorlardı. Neyse ki Rabbin kral olarak seçtiği Saul'un benimsenmesinde, Samuel peygamberin Ahit Sandığı'nın geri gelmesinin bir işaret olacağını söylemesi çabucak gerçekleşmişti. Ahit Sandığı Filistîler'e uğursuzluk üzerine uğursuzluk getirdiğinden bırakılmış tekrar kendi ellerine geçmişti. İlk kralları Saul ne yazık ki, eline geçen bu kudreti, nefesine yenildiğinden iyi yönde kullanmamış ve sonu da hiç iyi olmamıştı. Samuel peygamberin ölümünden sonra Filistîler'le bir savaşta Saul üç oğluyla birlikte öldürülmüş, halk başsız kalmıştı. Neyse ki Samuel peygamberin önceden gizlice hazırladığı Davut'un krallığı ele almasıyla, ülke sahipsiz kalmaktan kurtulmuştu. Davut ve Süleyman kral peygamberlerin 80 yıllık yönetimlerinde yaşanan olayları dergimizde yakın tarihlerde sizlerle uzunca paylaştığımdan bu özetle onları tekrarlamayacağım.

İŞAYA PEYGAMBER

Hızkiya, Musa'dan 500 yıl geçmiş, zamanımızın ise 2700 yıl öncesindeyiz. Kuzeydeki İsrail Devleti yıkılıp yok olduğundan, sadece iki kabileden güneydeki

Yahuda Devleti kör topal da olsa yaşamını sürdürüyor. İki güçlü devlet Mısır ve Asurlular arasına sıkışmış zaman zaman onlara haraç vererek ayakta kalmaya çalışıyorlar. Baş şehirleri Yerusâlim (Kudüs) olduğundan Süleyman Mabedi ve Ahit Sandığına sahipler. Bu nedenle kuzeydeki İsrail Devletinde olduğu gibi putperest kraları o kadar çok değil. Ama zaman zaman güçlü devletlerin putları ve geleneklerine göre Musa şeriatına sırt çevirip dinlerini değiştirenler de olmuyor değil. Ancak şeriate bağlı kalanlarda bile 10 emri dinleyen, ahlâk kurallarına bağlı yaşayanlar çok azınlıkta. Ne ibadet yaparlarsa yapsınlar din aslında için için çürümüş ve çürümeyi de sürdürmekte.

Yahuda Devletinde kral Ahaz ve Hızkiya döneminde yaşamış olan İşaya sözde değil özde dindarlığı öğütleyen ve yaptıkları kötü işleri başlarına kakarcasına açık seçik dile getiren bir peygamber. Onların oruçları, kurbanları, ibadetleri değildi önemli olan. Zaten bunları yapmak o kadar da zor değildi. Ama nerede doğruluk, dürüstlük, eşitlik, fakirin, acı çekenin feryadını duyup yardımına koşmak? Böyle giderse İşaya'nın yaşadığı dönemde yıkılıp yok olmuş olan İsrail'in âkıbetine uğramazlar mıydı? Kral Ahaz korkusundan gönüllü olarak Asur'un himayesine girmiş, hattâ onların putperest dinlerini uygulamaya, uygulatmaya bile çaba göstermişti. Neyse ki sonraki kral Hızkiya, Musa şeriatına tam olarak bağlanmış, gelenekleri harfî harfîne uygulamaya başlamıştı. İşaya için bunlar iyiydi, gerekli idi ama asla yeterli değildi. Asur tehlikesi bütün şiddetiyle üzerlerindeydi. Yerusâlim'i kuşatmışlar halka İbranice sesleniyorlardı. İşaya'nın Rabbinden getirdiği talimatlarla Asurlular'a teslim olmayan krala karşı halkı

kışkırtıyorlardı. Onları açlıkla, susuzlukla, eza ve cefayla korkutup yıkılan İsrail'i örnek gösteriyorlardı. Hızkiya için ölüm derecesinde zor günlerdi o zamanlar. Ama Rabbin vaatleri aynen gerçekleşmiş, kuşatmacılar aniden beliren bir salgın hastalıkla yerlere serilip, çekip gitmişlerdi. Bu ve benzer mucizeler İşıya'yı hepsinin gözünde çok yüceltiyordu ama o övgülerle, saygılı davranışlarla tatmin olacıklardan değildi. Arada Rabbinden halkı yüreklendirecek, seçilmiş bir ırk olduklarını yineleyecek sözler getirmesine rağmen, ahlâki çöküntüyü vurgulayan ateşli hitaplarının yanında bunlar çok sönük kalıyordu. Hattâ bir ara 120 yıl kadar sonra gerçekten yaşanacak olan Babil sürgünüyle ilgili öngöründe bulunuyordu:

*** Rab diyor: İşte günler gelecek ki senin evinde olan her şey ve atalarının bugüne kadar biriktirmiş oldukları Babil'e götürülecek ve bir şey bırakılmayacak. II. Krallar 20/17*

İşıya sadece yakın tarihte olacıklardan değil, şimdi bizlerin bile henüz yaşamadığımız, hasretle beklediğimiz iyilerin dünyasının müjdesini de veriyordu mesajlarında. Rabi Benjamin Blech İşıya'dan ve onun bu müjdesinden "Yahudi Tarihi" kitabında şöyle söz eder:

"Bütün büyük peygamberler gibi İşıya da sadece derin bir ruhani şevke değil, keskin bir siyasi sezgiye ve ideal toplum hakkında engin bir görüşe sahipti. Mesajlarından birçoğu zamanında onu dinleyenler kadar, günümüze de çok uygundur. İşte iki örnek:

*** Ulus ulusa karşı kılıç kaldırmayacak, öğrenmeyecek artık savaşmayı*

*** Kurt kuzuyla yaşayacak, leopar da oğlakla yatacak.*

Savaş olmayınca vahşet ortadan kalkacak şiddete karşı en hafif eğilim bile kaybolacak. İşıya bizlere imkânsız düşlemekten dolayı utanmamamız gerektiğini öğretti."

YAHUDİLERİN YILLIK DUASI

Blech tarih kitabında İşıya'nın bir hitabesinin Yahudileri tarihleri boyunca nasıl etkilediğini şöyle dile getirir:

"Halka toplumun önceliklerinden söz etti. Bir insanın diğer bir insana karşı yükümlülüklerinin, bir insanın Tanrı'ya karşı yükümlülüklerinden üstün olduğunu belirtti. Konuşması öylesine güçlü idi ki, Yahudiler her yıl "Yom Kipur" bayramında, yılın bu en kutsal gününde bu hitabesinin dualarının odak noktası olarak okunmasına karar verdiler. Her sinagogda okunan bu mesajda İşıya Tanrı adına bir açıklama yapıyor ve oruç tutmanın neden Tanrı'nın affını sağlamayacağını anlatıyordu."

Yahudi toplumunun her yıl tekrarladığı İşıya'nın Tanrı'dan naklettiği Tevrat 58/1-10'daki bu hitabesini sadeleştirerek ve kısaltarak aktarıyorum.

*** Yüksek sesle çağır, sesini boru gibi yükselt ve kavmime günahlarını ve Yakub hanedanın suçlarını bildir. Her gün beni arıyor, benim nasıl davranacağımı öğrenmek istiyorlar. Sanki doğruyu yapan ve Tanrı'nın emirlerini yerine getiren bir milletmiş gibi benden yargı istiyorlar. "İşte oruç tuttuk ve Sen niçin görmüyorsun? "Ruhumuza neden acı çektirdik ve Sen bunu neden dikkate almıyorsun" diye soruyorlar.*

İşte siz kavga ve çekişme için ve kötülük yumruğuyla vurmak için oruç tutuyorsunuz. Kötülük zincirlerini açmak, boyunduruk bağlarını çözmek, ezilmiş olanları hür olarak koyuvermek, her boyunduruğu kırmak, kendi ekmeğini aç olanla paylaşmak, yurtsuz düşkünleri kendi evine getirmek ve çiplağı görünce üstünü örtmek benim seçtiğim oruç bu değil mi?

Yaradan katından gelen doğru ahlâk kuralları her dönem için geçerlidir. İşaya'dan 1300 yıl sonra Kuran'daki Maun suresinde de yukardaki gerçek bütün sadeliğiyle aynen duyurulmaktadır.

*** Gördün mü o dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan! Yoksulu doyurmayı özendirmez o. Vay haline o namaz kılanların ki, namazlarından habersizdirler onlar. İkiyüzlülüğe saparlar, gösteriş yaparlar. Ve onlar kamu hakkına/yardıma, zekâta, iyiliğe engel olurlar.*

KİMLER İYİLERİN DÜNYASINI HAZIRLAYACAK?

Her şeyi, hepimizi sevgisinden Yaratan Âlemlerin Rabbidir ve adaletin örneğidir. Hz. İbrahim'den başlamak üzere bir ulusu peş peşe gönderdiği elçiler, habercilerle desteklemesi aslında geçici bir ayrıcalıklı davranıştır. Genelde amaç bütün insanlıktır. Ve insanlığın gelişmesi içindir bütün bu emsalsiz gayretler. Her şeyin bir sonu vardır. Nitekim İşaya peygamber 65 bap 1. âyette, gelecekte Rabbin sadece İsrailoğulları'na değil, onu sormayan aramayan başka milletlere de hitap edip: "Buradayım, buradayım" diyeceğini sanki olmuş bitmiş bir olay katiyetiyle şöyle ifade etmektedir.

*** Beni sormayanlar tarafından aranıldım. Beni aramayanlar tarafından bulundum. İsmimle çağırılmayan bir millete "Buradayım, buradayım" dedim.*

Ve İşaya'dan 700 yıl sonra Museviler içinden çıkan peygamber İsa, Musa şeriatını değiştirip, geliştirmişti. Havarileriyle Tanrı sözlerini sadece İsrailoğullarına değil bütün milletlere ulaştırmıştı. Sonrasında Hz. Muhammed'in mesajı aradan 100 yıl bile geçmeden 3 büyük kıtada gönülleri alevlendirmiş, gelecekte Batı uygarlığına temel teşkil edecek bilimsel gerçekler islâm bilginlerinin 500 yıllık büyük çabalarıyla insanlığın hizmetine sunulmuştu.

Bütün bunlar geçmişte yaşananların tam bir fotoğrafı. Peki, bundan sonrası nasıl olacak? Yaradan'ın Tevrat'ta, Zebur'da ve Kuran'ın Enbiya suresi 105. âyetinde "andolsun" diyerek vaat ettiği o iyilerin dünyasının yollarını insanlığa kimler açacak?

Türlü hüner ve çıkarlarla aslından sapıp bozulan dinlerden sonra bunun için doğru- dan Yaradan tarafından seçilen bir topluluğun görevlendirileceği Kuran'ın Maide suresi 54. âyetinde açıkca ortaya konuyor. Üzerinde derin düşünülmesi dileğiyle yazımı bu âyetle noktahyorum.

*** Ey inananlar! İcinizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah yakında öyle bir topluluk getirecek ki, O onları sever, onlar da O'nu severler. Onlar inananlara karşı alçakgönüllü, inkârcılara karşı onurlu ve şiddetli olanlardır. Allah yolunda büyük gayret sarfederler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine yönelttiği bir lütüftür.*

Filozof, Psikolog Sufî Muhasibî

Güngör Özyiğit, Psikolog

Haris el- Muhasibî ve Seri er - Sakati ve Bağdat Tasavvuf Okulunun kurucuları ve ilk temsilcileridir. Hallac'ın da yaşadığı bu devir, İslâm düşüncesinin Rönesans'ıdır. Massignon bu evreyi Batı'daki 15. yüzyıla benzetir. Bağdat'a "Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz" dedirten aydınlık dönemdir.

Muhasibî 8.- 9. yüzyılda yaşamıştır. Basra'da doğmuştur. İlköğrenimini orada görmüş, genç yaşta Bağdat'a gelmiştir. Zengin bir aileden gelişi iyi bir öğrenim görmesini sağlamıştır.

İslâm kültürünün o parlak dönemindeki disiplinler Kuran, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve Felsefe idi. Muhasibî İslâm'da felsefi düşünceleri başlatanların başında gelir. Onun bu çok yönlü eğitim ve yorumları çağını aşmıştır. Farklı düşünce ve görüşleri zamanında anlaşılamadığı için aleyhine kampanyalar yürütülmüştür. Bu yüzden hayatının son on yılını herkesten uzak bir yalnızlık kozası içinde geçirir. Öldüğünde cenazesinde dört kişi vardır.

Babası öldüğünde bıraktığı yetmiş bin dinar mirası, zenginlik kalbi bozar diye reddetmiştir. Muhasibî insanı somut bir varlık olarak beden, zihin ve ruh bütünlüğü içinde ele alır. Bir psikolog gibi davranışlarını inceler, motivasyonunu araştırır. Bir filozof gibi bilgi teorisini irdeleyerek, nasıl yaşanması gerektiği konusunda ahlâk felsefesi yapar. Psikolojik ve felsefi boyuta Sufî boyutunu da ekler. Ona göre Sufîlik, kutsal alanı kavramak, kutsal olana ulaşmak, kutsal olanla birleşmek ve o hali yaşamaktır. Bu gerçeği deneyimleyerek, duyarak ve duyurarak yaşamaktır. Onun Tanrı, evren, insan, ruh, akıl, hayat hakkındaki inançlarının kaynaşık oluşturduğu bilime dayalı felsefi görüşler organik bir bütün oluşturur.



İnsan tarihi bir varlıktır. Bu, insanın üç boyutlu bir zaman içinde yaşaması ve işe kendisiyle başlaması demektir. Çünkü insan, kendisinden önceki insanların başarıları içinde doğar; onları hazır bulur. Hazır bulduğu bu kültür birikimiyle hesaplaşır. Onları akıl ve mantık eleğinden geçirerek, olumlu olanları alır, negatif olanları atar. Eğer yapıcı ve yaratıcı yönünü kullanabilirse söz konusu birikimin üzerine yeni değerler ekler. Muhasibî sürekli düşünen, içini ve dışını meraklı gözlerle tarayan, bir takım sorunların bilincinde olan, onlara çözüm bulmaya çalışan bir düşünürdü.

İNSAN GÖRÜŞÜ

Onun ana konusu İNSANDIR. Hayat içinde devinen, hareket eden insanı inceler.

Davranışların kökenlerini araştırır, yaşanması gereken hayat tarzını göstermeye çalışır. İnsanı, ruh- beden bütünlüğü içinde görür. Beden ruhun taşıyıcısı ve enstrümanıdır.

İnsan beden sahibi bir ruh olarak gören, duyan, konuşan ve düşünen bir varlıktır.

Ruh, insanın duyarlılığını ve etkinliğini sağlar. *"Eğer insana bir diken batsa, acıyı ruh ile duyar. Ruh bedenden çıktığında, beden ateşte yakılsa bile acı duymaz"* der. Ölümü de "Ruhun bedenden ayrılması" olarak değerlendirir.

İnsanı kendine konu edinen felsefi antropoloji, insanı, başarıları, yapıp ettikleri, ölüm bilinci ve dil yönünde ele alıp inceler. Ona göre ölüm bilincine sahip tek varlık insandır. İnsan, ölenleri görerek öleceğini bilir. Ama nerede, ne zaman, nasıl öleceğini bilemez. Bunun bilgisi ona verilmemiştir. Bu şekilde insan, nasıl olsa bir gün varacağı ölüme hazırlanır. Bu hazırlığın gayreti içinde ölümü rıza ile karşılar. Ölüm bilinci insanı, ölüm sonrasını düşünmek ve daha dikkatli yaşamak konusunda uyarır. Dünya tutkularının boşluğunu ve geçiciliğini gösterir.

Dil de insana özgü bir yetidir. İnsanın varoluş koşullarından beridir. İnsan dış dünya ile kurduğu bağ ile elde ettiği bilgi ve başarıları dil ile saptar, kaydeder. Böylece dil, insanın başarılarının ve tarihinin taşıyıcısı olur.

Muhasibî, aklın teorik yönü olarak gördüğü anlayış yetisini (fehmi) şöyle tanımlar: *"Akıldan doğan diğer iki anlam-*

dan birisi, gerçek anlamın doğruluğunu kavramaktır. O da doğadan ve vahiy yoluyla gelen bilgilerden her birini dile getirir." Muhasibî bu görüşüyle, düşünce ile dilin birlikte ortaya çıktığını göstermektedir. İnsan diliyle aklın varlığını ortaya koyar. O yüzden "İnsanın özü, sözünde görünür" derler. Arap şairin dediği gibi:

*Susmada aczin bir anlık gizlenmesi vardır
Ancak insanın aklının görünmesi konuşması iledir.*

Muhasibî iyiliğin ve kötülüğün kaynağının insanda olduğunu belirterek şöyle der: *"İyiliğin ve kötülüğün kaynağı sende. En büyük düşmanın, yaratılışının kötü yönleri. En iyi dostların ise, yaratılışının iyi yönleri olduğunu bil. Ve bunları birbirleri ile karşılaştır. Ve bil ki sen tabiatın, benliğini tedavi etmekten sorumlusun."*

Muhasibî, kendi yapıp ettiklerini kontrol edip, gözden geçirerek nefis muhasebesi yapar. Bunun yapılabilmesi için de nefsin sınanıp, denenmesi gerekir. İnsan davranışı, iç ve dış etkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Davranışa kaynaklık eden etkenler tasavvuf terminolojisine göre, gönül, akıl, nefis ve şeytandır.

GÖNÜL

Gönül tasavvufta duyarlılığın ve sevginin merkezi olarak görülür. Kuran'da ise insanın yüce değerlere yönelen yanındır. Aslında buna ruh da diyebiliriz. Duyu organları ile gelen dış etkiler öfke, kin, şehvet, sevgi, merhamet gibi iç etkilerle gönülde veya ruhta birer niyet ve tutum halinde dış organlar ile dışlaşıp davranışa

dönüşürler.

Muhasibî'ye göre Tanrı, organların aracılığı olmadan da insana bir takım görevler yüklemiştir: "Onlar da üçtür. **1.** İmana sarılma **2.** Peygamberi örnek alma **3.** Kötülüklerden sakınma. (Takva)"

Gönlün benimsediği bilme, bilenle bilinen arasına kavramların girmediği bir bilmedir. Doğrudan deneyimleyip hissedilen bir bilıştır. Muhasibî buna marife diyor. İnsanın korku ile ümit arasında olması, kötülüklerden korkup çekinerek, iyiliklere yönelmesi böyle bir gönül duyarlılığını gösterir. Ruhun doğrudan eylemine kattığı benimsenmiş bilgidir bu. Doğrudan doğruya elde edilen ve dile getirilmeyen marifedir. Ve bu öğrenilip, öğretilen bir bilgi değil, görülüp, duyulup, yaşanan bilgidir. Bir tür iç aydınlanmasıdır.

Duyumlar iyi veya kötü şeylerden gelirler. Bunlar gönlün insanı hem iyiye hem de kötüye çağıran davetçileridir. Kaynakları nefis, şeytan ve akıldır. Bunların nereden geldiğini bilmesi için, insanın gözünü içine çevirmesi, dönüp gönlüne bakması, durup düşünmesi, nefis, şeytan ve akılla ilgili bilgisi olması gerekir.

NEFİS

Kuran'da nefis, insanın tüm iç hayatı anlamında kullanılmıştır: *"Ey huzur içinde olan nefis!"* (Fecr- 27) *"Muhakkak ki nefis, kötülüğü emreder."* (Yusuf-83)

Muhasibî'de nefis, insanın içgüdü mekanizması ve eğilimler toplamına verilen addır. Yani dünya ile ilgili isteklerin toplamıdır. Ve nefse hâkim olmak için onu tanımak gerekir. Muhasibî nefis için üç ana

eğilim saptar:

1. Gaye olarak kurtuluşu istememe niyeti yoktur. Ama kurtuluşa giden yol ona zor ve ağır gelir.

2. Yok olmayı (helakini) istemez. Ama yok oluşa götüren şeyleri hafife alır.

3. Nefis daima anlık hazları ve rahatı, gelecekteki sürekli haz ve rahata tercih eder. "

Muhasibî nefsi, sonsuz ve hesapsız istekten kaynaklanan ihtirasın çıkış yeri olarak görür: *"Bir şeyin en kötü yönü nefistir. Nefsin nefsi hevadır. (Boş istekler). Hevanın nefsi de şehvetlerdir."*

"En büyük düşmanın iki tarafın arasında kalan nefisindir" sözünü kulağına küpe yapar.

Freud ile başlayan "Derinlik Psikolojisi" bu gerçeğe şöyle ışık tutar:

Alt ben hazza yönelir
Arzu eden ister
Üst ben değerleri gözetir
Dur bakalım der frenler
Arada kalan ben hakem olur
İkisini uzlaştırmayı dener.

Sufi eğitiminde nefis terbiyesi konusunda ortak bir görüş vardır: Nefsi açıklık, az uyumak, az konuşmak ve rahattan uzak bir yaşama ile yola getirmek... Uygulanan eğitim metodu maddi ve bedenle ilgilidir. Zira hazza yönelik eğilimlerin kaynağı bedendir.

Muhasibî bu konuda şunları söyler:
"Açlık nefsi kırar, tokluk ise taşkınlığını ayaklandırır. Gam ve hüznün kuvvetini açıklık-

ta bulur. Gam ve hüznünde açlığa karşı bir kuvvet vardır. Gam ve hüznün şehvete rağbeti keser."

O nedenle esas olan nefsi öldürmek değil, onun enerjisini iyiye kanalize etmektir. Muhasibî'yi dinleyelim:

"İnsana düşen nefsi ile mücadele (iç savaş) ve nefsinin hevasından (boş istek ve heveslerden) alıkoymasıdır. O (yani insan) yaratılışını değiştirip, melek tabiatlı olmakla görevli değildir."

İnsanın nefsine yenik düşmemesi için de şunu öğütüyor: *"Bu iki türlü olur. 1) İnsanın hevasına ve şeytanın çağırdığı şeylere karşı direnmesi 2) Sabır ve tahammül göstermesi."*

Muhasibî buna "Nefsi Tutma" diyor. Bunun için aceleciliği bırakmalı (acele işe şeytan karışır). Bir davranışta bulunmadan önce sabretmeli ve enine boyuna düşünceli.

Nefsin Tanrı buyruklarına karşı gelmesi ve dünya sevgisi ve tembelliğindedir. Ona hâkim olmak, onu bilmekle gerçekleşir: *"Kardeşim nefisini bil. Onun durumlarını iyiden iyiye gözden geçir. Dikkatle gözetle, niyetini araştır ve denetle. Çünkü senin ondan başka nefsin yoktur."* Ne demiş Hz. Muhammed: *"Nefisini bilen Rabbini bilir."*

ŞEYTAN

Muhasibî'nin düşüncesinde insanı etkileyen kaynaklardan biri de vesvese veren yani şeytandır. Şeytan, insanın doğrudan sapması ve şaşması için bütün gücünü kullanır. İnsan için gerçek bir düşmandır.

İnsana etkisi nefis aracılığıyla, nefsi kullanarak olur. Bu anlamda nefis, şeytanın avukatlığını yapar.

Şeytan insanın dışında bir varlık olup, negativiteyi temsil etmektedir. Ve insana yakınlığı, damarlarda dolaşan kan gibidir. Şeytanın insana etkisi, ona vesvese vermesi ile gerçekleşir. Bunu da ya doğrudan şaşırtıcı ve saptırıcı bir düşünce göndererek ya da birini bunun için kullanarak, onun aracılığıyla ayartarak yapar. Kuran bu iş için şeytana Kıyamet gününe değil, Din gününe kadar mühlet verildiğini bildirir.

Şeytanın nefis aracılığıyla insana vesvese vererek insanı etkilemesi üç yönde olur:

1. İyi bir davranıştan onu alıkoymak
2. Kötü bir davranışı ona güzel göstermek
3. Onu gaza getirerek kötüyü ele ve dile indirmesini sağlamak."

İnsan, şeytana karşı nasıl aymazlıktan uzak, uyanık ve tetikte olarak, onun vesvesesinden kurtulur?

Muhasibî bunu bilgiye dayandırarak şöyle der: "*Şeytanın sana olan düşmanlığını tam olarak bilirsen bu bilgin seni onunla savaşmaya götürür: Onun delillerine karşı deliller bulursun. Ve ona uymakta duyduğun hazdan daha büyüğünü onunla savaşıp ona uymamakta bulursun.*"

Şu da var ki, insan mutlak surette şeytanı kendinden uzaklaştırıp, yakasını ondan kurtaramaz. Şeytan son nefesimize dek bizi şaşırtıp saptırmak için nöbettedir. Bu da insanın sürekli olarak ona karşı uyanık ve tetikte olmasını gerektirir. Şeytandan korunmanın en etkili yolu, Yaradan'a sığınmak, O'nun buyruklarını gözönünde

bulundurmak ve O'nun kullarına sevgi ile hizmet etmek. İçimizde vesvese verene boşluk bırakmamak. Gönlümüzü Yaradan ve insan sevgisiyle doldurmak. O'nu anmak, doğrudan ve iyide olmak, vesvese verenden gelen etkilere karşı uyanık olmayı sağlar.

AKIL

Genel kanıya göre başka hiç bir düşünür akıl üzerinde Muhasibî kadar dikkatle durmamıştır. Ona göre akıl, doğuştan gelen bir kabiliyettir. Tanrısal bir armağandır. Ve bilgi akıldan doğar.

Muhasibî aklın bizi aydınlatan bir ışık olduğunu şöyle özetler: "*Akıl, Allah'ın bir kabiliyet olarak içimize koyduğu bir ışıktır. Gönülde bir ışıktır; tıpkı gözdeki ışık gibi, o görme duyusudur. Akıl gönülde bir ışıktır. Görme gücü de gözde bir ışıktır.*"

Akıl, beraberinde özgürlük ve sorumluluğu getirir. Ve bize görev yükler: "*İnsan varlığı bir birleşimdir. Bu bütün içinde akıl da bir unsurdur. Ve aklın bu bileşim içindeki varlığı, insanın Tanrı tarafından bir vazifeler varlığı ve bu vazifelerinden sorumlu olmasını istemesindedir.*"

Muhasibî aklın teorik tarafına "anlayış kabiliyeti" der. Çünkü anlamak ve dile getirmek (beyan) akıldan meydana gelir. Akıl, algıları anlamlı bir yapı halinde kavramlaştırarak anlaşılır hale getirir. Aklın varlığına iki kanıt vardır. Muhasibî'ye göre: "*Aklın varlığına kanıt ikidir. a) Tabiat b) Tanrısal bildiriler. Doğadaki düzenin ve yasaların, Tanrısal bildirilerin her ikisinin akla uygun upuygun oluşu aklın varlığına ve Tanrısallığına iki kanıttır. Aklın delile ve*

delilin de akla uygunluğu bunu gösterir."

Aklın bilgi elde etmesi şöyle bir süreçte gerçekleşiyor: 5 duyu ile elde edilen duyular akla geliyor ve orada işleniyor. Öylece bilginin hammadde olarak gelen duyular orada işleniyor ve bilgi oluşuyor. Böylece akıl, bilginin hem kaynağı hem de kaydedildiği yer oluyor. Akıl 'bağlamak' anlamı işte buradan geliyor. İnsanın bir vazifeler varlığı olması akla bir sorumluluk yüklüyor. Ve insana ahlâki bir kimlik kazandırıyor. Burada aklın pratik yanı ortaya çıkıyor.

Muhasibî aklın pratik olarak nasıl kullanılması ile ilgili ahlâki gereklilik yasasını aklın kendisinde değil, aklın varlığına delil olan Tanrısal bildiride yani vahiyde bulur. Ve buna 'görme', 'bilme' anlamına 'basiret' der.

Aklın pratik yönü olan basirette insan neyi görüyor? Dünya ve ahirette yararlı ve zararlı şeylerin büyüklüğünü doğrudan biliyor (marife). Allah'ı düşünmek de buna dâhil. İnsana doğrunun ve yanlışın ölçeğinin bildirilmesi ve insanın bunu bilmesi, şükredilecek bir bilgeliktir.

Muhasibî'ye göre Allah'ı düşünmeden, Allah'a imanın bilincine varmadan, ahlâki ideali gerçekleştirmek mümkün değildir. Allah'ı düşünen O'nun buyruklarını yerine getirir. Emirlerini yerine getirdikçe de Allah'a imanı ve bağlılığı artar.

AHLÂK ÖĞRETİSİ

İnsana akli ile birlikte verilen inisiyatif ve özgür irade, insanı ahlâki yönden sorumlu kılar. Akıl Muhasibî'de insan kabiliyetlerinden biri olduğu kadar en

önemlisidir de. Muhasibî ahlâkının merkezi otoritesi Tanrı'dır. Ahlâklı olma, Tanrı otoritesine boyun eğme (teslimiyet), isteyecek O'na uymadır. Tanrı'nın iradesi vahiyle söze dökülmüş olarak insan idrakine sunulmuştur. Ahlâklı olmak, insanın Tanrısal buyruklara akıl yoluyla inanıp bağlanması ile gerçekleşir.

Muhasibî ahlâkın teorik temelini Kuran ve Hadislerde bulur. Ona göre aklın pratik yönü, yani basiret, ahlâki ilkeler koymaz; dünya ve ahirette faydalı ve zararlı şeylerin değerlerini görür, duyar, bilir. Öncelikle vahiy verileri bu kapsama girer. Ancak vahiy verilerini de değerlendiren, anlayan ve akla uygunluğunu gören yine akıldır. Ne var ki Tanrı, ahlâk değerlerini vahiy yoluyla belirlemiş, insana bu değerlerin geçerliliğini üzerine herhangi bir düşünce yürütme hakkı tanımamıştır. Ayrıca insanı ilâhi denetim dışında bırakmamış, ona her yaptığından sorguya çekileceği bildirilmiştir. Bütün şartlara rağmen, insana kayıtsız bir hürriyet verilmemiştir.

Muhasibî özgürlüğü, insanın akli oranında bir seçim yapma özgürlüğü olarak ele alır. Ve onu hoş karşılar:

"İnsanın Allah'a bağlılığı seçmesi şifa, gönül üzerine bir serinlik ve basiret (pratik akıl) için bir ciladır."

NİYET VE İRADE

Onun daha çok üzerinde durduğu irade ve niyettir. İradeye başboş bir özgürlük yüklemes. İradeyi bilgiye dayandırır ve ondan türetir. Bilgi ise insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir unsuru değil, kendi yaşantısı sonucu elde ettiği bir

başarıdır. Bu da insanı özerkliğe götürür.

İnsan iradesini bilgiye dayatan Muhasibî, bu görüşüyle sebep sonuç örgüsünü kendi bilgisine bırakıyor ve etkinliğini de kendi bilgisinden türetiyor. Bu durumda irade, bilgide insana verilmiş olan durumlardan birini isteme, birini diğerlerine tercih etme olarak ortaya çıkıyor. Böylece irade davranış oluyor. Burada Muhasibî araya giriyor ve şunu diyor: *"Bil ki davranışı istemen (irade) davranıştır. İstemen üzerinde düşün ve dışta görünen davranışına baktığın gibi, içinde görünmeyen iradene de bak ve gör."*

Muhasibî insanın iradesinin zayıflığı karşısında kaygısını şöyle belirtiyor: *"Ben insanlardaki marife (basiret) azlığından ve irade zayıflığından korkuyorum."*

İnsan varlığı içinde içgüdü ve eğilimlerin, bencil duyguların, yani nefsi arzu gücünün karşıtı frenleyicisi iradedir. İnsan irade gücü ölçüsünde egoist duygulara ve nefesine hâkim olur.

Muhasibî iradeden sonra niyet üzerinde önemle durur. Hz. Muhammed'in "Ameller (davranışlar) niyetlere göredir" sözünü anımsattıktan sonra, niyetin tanımını verir: *"Niyet, insanın bir amaca göre davranmayı istemesidir. İster bunu Tanrı için istemiş olsun, ister ondan başkası için istemiş olsun. Çünkü niyet iki gaye içindir. 1) Davranışı yapmaya niyet 2) Bu davranışı amaçlardan birisi için yapmaya niyet."*

Muhasibî şöyle bir benzetme ile durumu somutlaştırmaya çalışır: *"İnsan karanlık ve yağmurlu bir gecede yol alan bir yolcuya benzer. Böyle bir gecede yolculuk yapan insanın elinde feneri yoksa gözleri, eğer*

gözleri sağlıklı değilse elindeki fener, kendisine yarar sağlamaz. Her ikisine de sahip olduğu halde ayağını basacağı yere bakmaz ve ayağını nereye koyacağını durup düşünerek bulmaz ise, ne sağlıklı gözü ne de elinde feneri olan insan gibidir. Burada sıhhatli göz akıl, fener bilgi. Durup düşünerek ayağını basacağı yeri bulmak akıl ile düşünmek; bilgi ile aydınlanmak ve kendisine gelen duyum ve düşünceleri Kuran ve sünnetin ölçüsüne vurmaktır."

Muhasibî İslâm kültüründe ilk kez **"Akıl kazanılması"** terimini kullanır. Akıl doğuştan getirdiğimiz bir yetidir ama bilgi edinme, arınma ve kendini geliştirme, cehit, çaba, emek isteyen bir iştir. Bu da akli çalıştırmak demek olan düşünme, okuma, dinleme, meraklı bir araştırma, gördüklerimizden ibret alma ile gerçekleşir. O nedenle kazanılmış akıl, kazanılmış tecrübe, bilgi ve bilgelik anlamına gelir.

Muhasibî akla çok değer vermesine karşın, akıl ile etik yasalar koymayı, ahlâk yasalarını filozof Kant gibi akıldan türetmeyi sadece akla dayanıp güvenmeyi benimsemez. Bu konuda vahiy yoluyla gelen bilgiye öncelik tanır.

Davranışlar niyetlere göre değerlendirilir. Burada niyet ve irade iç içe, birlikte gerçekleşirler. Ona göre davranışın iki yüzü vardır: Psikolojik alanda süregelen iç yüzü, organlar aracılığıyla görünen dış yüzü, yani davranışlar. Davranışın iç yüzünü niyet ve irade belirler. İnsan, davranışının iç yüzünü düzeltirse dış yüzünü de düzeltmiş olur. Çünkü Yunus'un dediği gibi insanın içinde ne varsa, dışına o sızar. Bu yüzden davranışımızı değiştirmek için, içimizde onu doğuran niyet ve iradeyi değiştirmemiz

gerekir.

İslâm ahlâkı yükümlülük-niyet-sorumluluk üzerine kurulmuştur. Yükümlülük insanın bir vazifeler varlığının farkına varmasıdır. Niyet, insanın bir işi bir niyetle yapmayı isteme iradesidir. Böylece insan yaptığı her davranışının sorumluluğunu almış olur. Bu durumda iyi niyet nedir? Yaradan'a duyulan sevgi ve saygıyla, O'nun rızasına uygun yapılan hareketlerdir. Ne var ki bencil eğilimler, niyetin saflığını bozar. Bu eğilimlerin en başta geleni riyadır. Riya, bir davranışı Tanrı rızası için değil de gösteriş için, desinler diye, kendini öne çıkarmak için yapmaktır. Bir işi Tanrı sevgisi ve saygısından dolayı değil de, bir başkasına bağlı çıkarı için yaptığından Tanrı yerine başka bir şeyi koyduğundan, riya Tanrı'ya ortak koşma olarak örtülü bir şirkittir.

Riyadan kurtulmanın formülü, yaptığını Tanrı için yapmak, O'nun bilmesiyle yetinmek, insanların ne diyeceğinden çok, Yaradan'ın yargısına önem vermek ve başkasının elindekine göz dikmek yerine, Allah'ın verdiklerine rıza göstermek.

Niyetin saflığını bulandıran ikinci egoist eğilim kibirdir. Kibirde "İnsan olma şerefini" taşıyan insanlara karşı sevgi ve saygı duymama vardır. Tanrı, yeryüzünde kendisini halife kıldığı insanı, kendisinden sonra sevgi ve saygıyı en çok hak eden bir varlık olarak görmüş ve göstermiştir. Peygamberin dediği gibi "Hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir".

Muhasibî, kibrin bilgisizlikten kaynaklandığını belirterek şöyle der: "*Kibrin ashı insanın kendi değerini bilmemesidir. Eğer insan kendi kadrini bilmez ise, büyük-*

lük duygusuna kapılır." Böyleleri gönüllerindeki ululuktan dolayı hem Tanrı buyruklarını getiren peygamberlere karşı çıkar hem de aynı özden varedildiği insanları küçük görür.

Kibrin ilacı Yaradan'ın büyüklüğü önünde küçüklüğünü fark etme, O'nun buyruğuna boyun eğme ve büyüdükçe küçülme erdemi olarak tevazudur. Bu aynı zamanda O'nun önünde secde etmenin derin anlamına ermedir.

Tevazu, kibrin karşıtı olarak Tanrıya ve tek tek insanların taşıdığı insan olma şerefine duyulan sevgi ve saygıdan kaynaklanır. Buna en başta insanın kendine karşı duyduğu saygı da dâhildir. İnsan, kendine duyduğu saygıyı yitirdiği an kibre düşer. Kendi değersizlik duygusunu başkalarına yansıtarak, onları hor ve hakir görerek, kendi aşağılık duygusunu örtmeye çalışır.

Tevazu hem Tanrı'ya hem insana sevgi ve saygı içerdiğinden katıksız, salt iyiliğin gerçekleştiği bir davranıştır. Tevazu başka gönüllere girmenin de en kestirme yoludur, zira küçük gönüller ancak küçülmesini bilenlerden yardım ve hizmet alabilirler.

Muhasibî "*İyinin içeriği, iyi davranışın kaynaklandığı şey nedir?*" diye sorar ve yanıtını yine kendi verir: "*Tek bir ahlâk yasası vardır: Allah'a sevgi ve saygıdan dolayı davranışta bulunmak. İnsana sevgi ve saygıyla hizmet etmek.*"

Yaradan'a inanç ve gönülden bağlanma, yarattıklarına sevgi ve hizmet ahlâkın temel yasası ve sözün hası. İşte gerçek din bize bunu öğütler.

Hermetizm ve Temel İlkeleri

Nihal Gürsoy

Kökeni eski Mısır'a inen kadim ve ezoterik bir gizem öğretisi olan Hermetizmin modern bir yorumu olarak tanımlayabileceğimiz "Kybalion" adlı anonim bir yeraltı klasiğinden yararlanarak başladığımız bu yazıda Hermetizm ve onun temel ilkelerinden söz edeceğiz.



Resim: Hermes Trismegistus, Johann Theodor de Bry

HERMES VE ÖĞRETİSİ HAKKINDA

Her şeyi gören zihin vasıtasıyla,
Şahitlik ettim bizzat
Göklerin görünmez yüzüne,
Ve tefekkür yoluyla eriştim,
Hakikat bilgisine.
İşte bu bilişle yazıyorum tüm bu mısraları.
Bedenimden kurtulup,

Düşüncelerimle uçtum.
Engin ve sınırsız bir varlık seslendi bana,
"Hermes, ne arıyorsun?
Ben, tek tanrı Athon'un düşünceleriyim.
Seninle her zaman her yerde."
Bir anda açıldı hakikat,
Gördüm sınırsız görüntüyü,
Her şey ışığın içinde eridi.
Sevgiyle bütünleşti.

Yukarıdaki mısralar, Hermes'in yazdığı kabul edilen Corpus Hermeticum'dan alınmış olan Hermes'in mısralarıdır. Hermes, okültizmin merkezindeki büyük güneş olarak açıklanır ve yüceltilir. Mısır'ın ilk dönemlerinde yaşamış bulunan Hermes, "üstatlar ustası" diye çağırılırdı. Üç kere yüce Hermes anlamına gelen "Hermes Trismegistus" da denilirdi. Üç kere yüce denmesinin nedeni ise, hem rahip hem öğretinin kurucusu ve bilge hem de kral olması nedeniyle. Bir anlamda da, isteme cesareti göstermek, bilmek ve susmaktır.

Okült öğretinin babası, astrolojinin kurucusu, simyanın kaşifi olarak bilinir. Hayatının ayrıntıları kaybolmuştur. Mısır'da yaşadığı tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte Musa'dan çok önce yaşadığına dair otoriteler fikir birliğine varmışlardır. Ölümünden sonra Mısırlılar onu Tanrı mertebesine yükseltmiş ve Thoth adını vererek tanrılarında biri yapmışlardır. Yıllar sonra Yunanlılar da onu birçok tanrılarında biri yaparak ona "bilgelik tanrısı Hermes" adını vermişlerdir.

Hermes'in hayatı ve ortaya koyduğu bilgiler dünya düşünce hayatına egemen olacak bir felsefe üretme ihtiyacı gütmemiştir. Daha çok

tohum hakikati ortaya koymak ve ekmek şeklinde ilerlemiştir. Hermes'in takipçileri kendi öğretilerinin temel prensiplerinden biri olan gizlilik ilkesine riayet ederek bilgiyi hep ihtiyatlı bir biçimde söylemeyi uygun bulmuşlar ve sadece almaya ve uygulamaya hazır olanlara vermişlerdir.

Öğretiye sadık kişilere emanet edilen kadim bilgilerin özü ve ruhu böylelikle korunmaya çalışılmıştır. Öğretmenleri tarafından, hakikat peşindeki öğrencilere, öğretinin herhangi bir ülkeye mâledilmemesi ve diğer inanç sistemleri ve dinlerle karıştırılmaması için sürekli uyarılar yapılmıştır.

İlk zamanlarda temel Hermetik öğretiler, "Kybalion" adlı bir kitapta toplanmıştır. Kitap bizzat Hermetik inisiyeler tarafından örneklerle açıklanmış olan ilkeler, ahlâk kuralları ve aksiyonlardan ibarettir.

Bu öğretiler, yaygın kanaatlerin aksine maddi elementleri veya metalleri diğerlerine dönüştürmekten ziyade, belli mental titreşimleri diğerlerine dönüştürmek, akıl ve ruh gücünü ortaya çıkararak onlar üzerinde kontrol ve hâkimiyet kurmak gibi hermetik simya sanatının temel prensiplerini içeriyordu.



Kybalion'un orijinal metninde yazılı olan ifadeler yazımızda turnak işaretleriyle alınlanacaktır.

Buradaki simyadan kasıt, aklın ve ruhun halden hale geçmesi, titreşimlerin yükselmesi sanatıdır. Hermetik öğreti, insanın evrenle olan birliğine ve insanın bütünü parçası olduğuna dayanır.

"Üstadın ayak sesleri işitildiğinde, öğretisine açık olanların kulakları sonuna kadar açılır." Kybalion

"Öğrencilerin kulakları işitmeye hazır olduğunda onları bilgelikle dolduracak dudaklar gelecektir." Kybalion

YEDİ HERMETİK PRENSİP

Bütün hermetik felsefenin dayandığı yedi hermetik prensip şunlardır.

1. Zihinsellik Prensibi
2. Tekabül Prensibi
3. Titreşim Prensibi
4. Kutupluluk Prensibi
5. Ritim Prensibi
6. Sebep Sonuç Prensibi
7. Cinsiyet Prensibi

ZİHİNSELLİK PRENSİBİ

"Bütün zihindir. Evren zihinseldir"
Kybalion

Bu prensibe göre bütün madde, enerji gibi tüm dış görünüşlerin ve ifadelerin, kısacası maddi duyularımıza görünür olan her şeyin altında yatan gerçeklik Tindir. (Spirit- Ruh) Tin, bilinmez, tanımlanamaz olmakla birlikte, evrensel, ebedi, canlı zihin olarak düşünülebilir. Bu prensip aynı zamanda tüm evrenin sadece Bütün'ün zihinsel yaratımı olduğunu, yaratılmış olan her şeyin geçerli yasalara tabi olarak var olduğunu açıklar. Bir

bütün olarak içinde yaşadığımız var olduğumuz evrenin Bütün'ün zihninde mevcut olduğunu söyler.

Hermetizmin öğrencileri bu yasaları gelişigüzel kullanmak yerine akılcı bir biçimde anlayıp uygulayarak maddenin, enerjinin, gücün gerçek doğasına yaklaşmaya bu yönde kendileri üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışırlar. Asırlar önce eski Hermetik üstatlardan biri şunları yazmıştır: "Her kim ki evrenin zihinsel doğasını kavrar, üstatlık yolunda hayli yol almıştır."

TEKABÜL PRENSİBİ

"Yukarıdaki aşağıdaki gibidir, aşağıdaki yukarıdaki gibidir." Kybalion

Hermetizm'e göre geometri ilkeleri, uzak güneşler ve onların hareketleri konusunda gözlemesinde oturduğumuz yerden nasıl tespit yapmamızı sağlıyorsa, tekabül prensibi de insanın bilinenden bilinmeyene dair akıl yürütmesini sağlar.

Prensibin kavranması insana birçok paradoksu ve doğanın gizemini çözmesinin araçlarını sunan evrensel bir yasadır.

TİTREŞİM PRENSİBİ

"Hiçbir şey durmaz, her şey hareket eder, her şey titreşir." Kybalion

Prensip, modern bilimin de onayladığı ve her yeni bilimsel keşfin doğrulama eğiliminde olduğu "her şey hareket halindedir", "her şey titreşir" ve "hiçbir şey durmaz" gerçeğini anlatır. Oysa bu Hermesçi prensip binlerce yıl önce kadim Mısır'ın üstatlarınca dile getirilmiştir.



Hermes Trismegistus, Yedi Hermetic Prensipten, 1140

Madde, enerji, zihin hattâ ruhun çeşitli tezahürleri arasındaki farkların, büyük ölçüde farklı titreşim seviyelerine bağlı olduğunu söyler. Saf tin olan bütün'den en kaba madde formuna kadar her şey titreşim içindedir. Titreşim ne kadar yüksekse varlığın evren hiyerarşisindeki yeri de o kadar yüksektir. Tin'in titreşimi öylesine sonsuz bir hıza ve yoğunluğa sahiptir ki, pratik açıdan, tıpkı çok hızla hareket eden bir tekerleğin sabit olması gibi sabittir o. Ölçeğin diğer ucunda titreşimi öylesine düşük kaba madde formları vardır ki onlar da hareketsiz görünürler. Bu iki uç arasında sayısız farklı titreşim vardır. Taneciklerden elektronlara, atoma ve moleküle, dünyalardan evrenlere her şey titreşim halindedir. Bu durum, farklı titreşim derecelerinden başka bir şey olmayan enerji ve kuvvet planları, titreşimlere bağlı zihinsel planlar, hattâ spritüel planlar için de geçerlidir.

KUTUPLULUK PRENSİBİ

"Her şey ikilidir (dual), her şey iki kutba sahiptir, her şeyin kendi zıt çifti vardır, benzeyen ve benzemeyen aynıdır. Zıtların doğası bir, dereceleri farklıdır. Uçlar buluşurlar, bütün hakikatler yarım hakikatlerdir, bütün paradokslar uzlaştırılabilir." Kybalion

Bu prensip, her şeyde iki kutup ya da iki yön olduğunu, zıtların gerçekte aynı şeyin iki ucu olduğunu ve bu uçlar arasında o şeyin çeşitli derecelerinin var olduğunu açıklar. Örnek vermek gerekirse, mutlak sıcak ya da mutlak soğuk diye bir şey yoktur. Sıcak ya da soğuk dediğimiz şey aynı şeyin farklı derecelerini gösterir. Aradaki fark sadece titreşimin oranı, çeşidi ve biçimidir. Demek ki sıcak ve soğuk dediğimiz şey ısının iki kutbundan başka bir şey değildir. Aynı şey ışık ve karanlık için de geçerlidir. Büyük, küçük, ses ve sessizlik, artı ve eksi kutupluluk prensibinde aynı şeyin farklı dereceleridir.

RİTM PRENSİBİ

"Her şey akar, içe ve dışa her şey dalgalanır, yükselir ve alçalır, her şeyde sarkacın salınımı vardır. Sağa salınım sola salınım aynıdır. Ritm kendini telafi eder." Kybalion

Bu prensip, her şeyde daha önce açıklamış olduğumuz kutupluluk yasası gereği iki uç arasında ölçülebilir bir öne ve arkaya, içe ve dışa, ileri ve geri, sarkaçsı, gelgitimsi bir dalga hareketi ve akışın tezahür ettiği hakikatini anlatır. Etki ve tepki, ilerleme ve gerileme, doğuş ve batış birlikte vardır. Evrenlerin, güneşlerin, dünyaların, insanın, hayvanların, zihnin, enerjinin ve maddenin yasasıdır bu. Söz konusu yasa, dünyaların yaratılışında ve yok oluşunda, ulusların yükselişinde ve çöküşünde, canlıların hayatında ve nihayet insanın zihinsel hallerinde tezahür eder.

SEBEP SONUÇ PRENSİBİ

"Her sebebin bir sonucu, her sonucun da bir sebebi vardır. Her şey yasaya göre olur. Değişim bilinmeyen yasadan başka bir şey değildir. Birçok nedensellik planı vardır; hiçbir şey bu yasadan azade değildir."

Kybalion

Bu prensip, hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını yasaya göre olduğunu, rastlantı diye bir şey olmadığını, varolan planlar olsa da yüksek planlar alt planlara egemen olsa da, hiçbir şeyin bu yasadan tümüyle kaçamayacağı açıklar.

CİNSİYET PRENSİBİ

"Her şeyde cinsiyet vardır, her şeyin eril ve dişil prensipleri vardır. Cinsiyet bütün planlar için geçerlidir." Kybalion

Bu prensip, sadece fiziksel plan için değil, zihinsel hâttâ spiritüel plan için de geçerlidir. Fiziksel planda prensip, cinsiyet olarak ortaya çıkar. Daha yüksek planlarda ise prensip daha yüksek formlara bürünür. Ancak prensibin varlığı sabit kalır. Bu prensip olmadan ne fiziksel, ne zihinsel ne de spiritüel yaratım mümkün değildir. Cinsiyet prensibi, meydana getirmekten, yeniden canlandırmaktan ve yaratmaktan hiç vazgeçmez. Her şey, kadın olsun erkek olsun her insan bu iki unsuru kendi içinde taşır. Erkekte dişi, dişide erkek vardır.

HERMETİK AKSİYOMLAR

"Eylemde tezahür veya ifade edilmeden sahip olunan bilgi, değerli metallerin istiflenmesi gibidir. Beyhude ve aptalcadır. Bilgi de tıpkı refah gibi kullanılmak için vardır. Kullanma yasası evrenseldir, bu kuralı çiğneyen doğal güçlerle çeliştiği için acı çeker." Kybalion

Daha önce de ifade ettiğimiz sebeplerden dolayı, ona sahip kişilerin zihinlerinde saklı tutulan Hermesçi öğretiler, asla saklanmak, gizlenmek için değildir. Kybalion'dan yapılan yukarıdaki alıntının da kuvvetle vurguladığı gibi öğretilere kullanma yasası hükmeder. Kullanılmayan bilginin ne sahibine ne de insanlığa bir faydası yoktur. Öğrenilenlerin eylemle ifade edilmesi şarttır.

"Ruh halini veya zihin durumunu değiştirmek için titreşimini değiştir."

Kybalion

İnsan dikkatini bilerek istenilen ruh haline yoğunlaştırarak irade gücüyle titreşimini değiştirebilir. İrade dikkati yönetir ve dikkat titreşimi değiştirir.

"İstenmeyen bir zihinsel titreşim oranını yok etmek için, kutupluluk prensibini harekete geçir ve dikkatini yenmek istediğin şeyin karşı kutbu üzerinde yoğunlaştır. İstenmeyeni kutbunu değiştirerek öldür." Kybalion

Hermetik formüllerin en önemlilerinden biridir bu. Gerçek bilimsel ilkelere dayanır. Bu prensip modern psikologlar tarafından bilinmektedir. Eğer bir korkunuz varsa onu yok etmeye çalışmakla uğraşmayın. Bunun yerine cesareti üretin, korku kendiliğinden kaybolacaktır. Karanlığı yok edemezsiniz ancak pencereyi veya ışığı açtığınızda o kendiliğinden gider.

Olumsuz bir niteliği değiştirmek için, dikkatinizi aynı niteliğin olumlu kutbu üzerinde yoğunlaştırın. Titreşim yavaş yavaş olumsuzdan olumluya dönecek ve kendinizi olumlu tarafta bulacaksınız. Kutuplaşmada ustalaşmak, zihinsel dönüşüm veya zihin simyası prensiplerinde ustalaşmaktır. Kişi kendi kutbunu değiştirme sanatını edinmediği müddetçe çevresini değiştiremez.

"Kutuplaşma sanatının uygulanmasıyla ritim kutupsuzlaştırılabilir." Kybalion

Bir şeyin üstüne yükselip onun altınızdaki geçmesine izin vermeye benzer. İleri Hermesçiler kendi kişilik kutuplarından çok varlığın pozitif kutbunda kutuplaşırlar. Böylece ritmin işleyişinin dışına çıkarak kendilerini bilinç planının üstüne yükseltirler. Varlık durumu içinde sarsılmadan kalmayı ve sarkacın kendi kutuplarını etkilemeden alt plandaki kutbunu değiştirmeyecek şekilde salınmasını sağlarlar.

Kendine hâkim olabilen insanlar yasanın farkında olsunlar ya da olmasınlar bunu zaten başarabilmektedirler. Üstat, elbette çok daha etkilidir. Çünkü daha üst bir yasayla alt ettiği yasayı anlamıştır. İnsanların inanamayacakları bir zihinsel sarsılmazlıkla dengede durur. Bununla birlikte ritim prensibini gerçekte yok etmediğimizi asla unutmamak gerekir. Çünkü o asla yok edilemez ancak bir yasayı diğer bir yasayla dengeleyebiliriz.

"Hiçbir şey sebep sonuç prensibinden kaçamaz. Fakat birçok nedensellik planı mevcuttur."

"Üst planın yasaları, alt planın yasalarının üstesinden gelmek için kullanılabilir."
Kybalion

İnsanların pek çoğu, çevrelerine, kendilerinden daha güçlü olanların irade ve arzularına, kalıtsal eğilimlerinin etkisine, onlar hakkındaki telkinlere ve diğer dış sebeplere boyun eğerek satranç tahtasındaki piyonlar gibi hareket ettirilirlar. İleri Hermesçiler etkide bulunan bu sebeplerin üzerine çıkarak daha yüksek bir eylem planı ararlar ve duygularına, ruh hallerine, güdülerine, heyecanları-

na egemen olarak olağan ortamlarının üstesinden gelerek sadece piyon olmak yerine oyunculara dönüşerek, farklı karakterler, nitelikler ve güçler yaratırlar. Hayat oyununu anlayarak ve anlamlandırarak oynarlar. Elbette en üstte olanlar bile bu prensiplere tabidir. Fakat köle değil üstatlırlar. Böyle yaparak yasalara karşı çıkmak yerine onun bir parçası olurlar.

"Gerçek Hermesçi dönüşüm bir zihin sanatıdır." Kybalion

Hermesçiler, yukarıdaki aksiyomlarla kendisini ve çevresini değiştirebilme işinin zihin gücüyle başarılı olduğunu öğretirler. Evrenin tümüyle zihinsel olması gerçeğinden yola çıkarak, onun ancak zihin gücüyle yönetilebileceği gerçeğine varırlar:

20.yy'da hakkında araştırmalar yapılan ve büyük ilgi gören zihinsel güçlerin tezahürleri ve fenomenlerinin temelinde, evrenin zihinsel olduğu ilkesi mevcuttur. Evren zihinselse, zihinsel dönüşümün evrenin şartlarını ve fenomenlerini değiştirdiği gerçeği ortaya çıkar. Hermetik felsefe, günümüzde halen mucizeler ve harikalar denilen şeylerin işleyişine dair temel prensipleri açıklamaya çalışırken, onları tamamen öğrenme ve uygulama yolunda olanlar giderek üstatlaşırlar.

Üstat, sıradan insana kıyasla akıntıya kapılıp oradan oraya sürüklenmek yerine, canının istediği yöne yüzebilecek usta bir yüzücünün hünerine ulaşabilen kişidir. Ancak akıntıya kapılan da istediği yöne yüzebilecek temel prensiplerin dışına çıkamaz. Kybalion *"Her kim ki bunu anlar, o üstatlık yolundadır"* der.

"Bütün zihindir, evren zihinseldir."

Kuantum Fiziği ve Düşünce Dünyamızın Kontrolü

Prof. Dr. Mustafa EROL
Dokuz Eylül Üniversitesi



“Yaşamdaki temel amacımız nedir?” sorusunun en mantıklı cevabı sanırım "Mutlu olmak" olmalıdır. İstisnasız tüm insanların yaşlısı genci, yoksulu zengini, Parisli'si İzmirli'si... ne kadar farklı yaşam tarzlarına sahip olursak olalım ne kadar farklı çevrelerde yaşarsak yaşayalım temelde ihtiyaçlarımız aynıdır. Ancak günlük yaşam içinde hepimizin sıkıntıya

girdiği oldukça mutsuz olduğu, adeta aşılması imkânsız bazı sorunları vardır. Bu sorunlar dış etkenlere bağlı olabileceği gibi büyük bir oranda aslında kendi düşünce sistemimizin ortaya çıkardığı sorunlardır. Bu nedenle gerçekte insanoğlu sorunları aşmaya çalışırken en büyük mücadeleyi yine kendisine karşı vermektedir. Karşılaştığımız sorun nedenli büyük ya da aşılmaz olursa olsun

aslında düşünce sistemimizin ortaya çıkardığı ve dolayısıyla da yine beynimizin çözebileceği sorunlardır. Burada esas olan insanın düşünce sistemini değiştirmesi ya da sorunu çözebilecek şekilde soruna adapte etmesidir. Bu ise gerçek anlamda zihinsel, bedensel eğitim ve ciddi çalışma gerektirmektedir. İnsanın mutluluk sorunu felsefe, psikoloji, nöroloji, psikiyatri, sosyoloji, fizik gibi aslında bütün bilimlerin ortak sorunudur.

İnsan düşüncesinin oluştuğu ve yönetildiği yer olan beynimiz, bilindiği gibi yaşamımıza dair olumlu ya da olumsuz her şeyden adeta sorumludur. Bu durumda bütün mesele beynimizin işleyiş mekanizmasının çözülmesi düşüncelerin nasıl oluştuğunun ve nasıl yönetildiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu ise sadece nörologların ya da tıp biliminin altından kalkabileceği bir sorun değildir. Zaten şu ana kadar da bu alanda fazlaca bir yol kat edilememiştir. Aslında insan beyninin ürünü olan düşünce ve eylemler, yine o kişinin geçmişte yaşadığı olaylar ve deneyimler tarafından belirlenmektedir. Kişilik dediğimiz kavram tüm bunların bileşkesidir. Geçmişte yaşanan her olay deneyim ya da bilgi, beyin hücrelerinin içinde bir takım protein zincirlerinin oluşmasına ya da bir çeşit yolların oluşmasına neden olmaktadır. Bu yollardan daha sonra düşünce oluşumu ve yönetimi esansında elektronik sinyaller rahatlıkla geçerek çeşitli kararların alınmasını ya da alınmamasını ve uygulanmasını sağlarlar. Örneğin iğne battığında acı hissini yaşamamızın ya da çok sevdiğimiz bir tatlıyı yediğimiz zaman mutluluk hissini yaşamamızı sağlayan bu elektronik sinyal bağlantılarıdır. Bütün bunlar aslında yaşadığımız olaylara beynimizin getirdiği yorumla ilişkilidir ve bu yorum da beyni-

mize yine geçmişte yaşanan olaylar esnasında öğretilmiştir. Örneğin aynı restorana gittiğimizde aynı yemeği yeme eğilimimiz bu şekilde kolayca oluşmaktadır. Sigara içen bir kişinin bir türlü bu alışkanlığından kurtulamamasının nedeni de yine budur.

Bütün bu beyinsel aktiviteleri bilimsel açıdan incelediğimizde bütün olup biten yaklaşık 1200 gr. olan beynimizde bulunan yaklaşık 100 milyar kadar hücre arasındaki çok küçük elektriksel sinyallerin sürekli olarak merkezler arasındaki hareketidir. Düşüncenin oluşumu da bunun eyleme dönüşmesi de tamamen elektronik sinyaller aracılığı ile olmaktadır. Bu sinyaller boyutların çok küçük olduğu mikro evren de gerçekleşmektedir. Mikro evrende gerçekleşen bu olaylar yine bu evrenin kurallarıyla ancak gerçekleşebilir.

Mikro evreni yöneten yasaları konu alan Kuantum fiziği, bu alanda yapılacak çalışmaların olmazsa olmazı konumundadır. Zira Kuantum fiziği mikro evreni yöneten yasaları aslında 1900 yılından beri araştırmakta ve çok önemli ölçüde de çözümlenmiştir. Bu nedenle insan beyninde meydana gelen düşünceler ve bunların yönetilmesi, eyleme dönüşmesi konusu Kuantum fiziği yasalarının yönetimi altındadır. Örneğin mikro evrende tünel olayı gerçekleşir, yani bir elektron kendi enerjisinden daha büyük bir enerji barajını aşır barajın arkasına ulaşabilir. Bu Kuantum mekaniksel ve mikro dünyaya ait bir olaydır ve her an gerçekleşir. Buna benzer birçok olay yine Kuantum dünyasında şu anda gerçekleşmektedir.

Kuantum fiziğinin düşünce dünyamız ve bunun yönetilmesinde nasıl kullanılabileceğine geçmeden önce mikro dünyayı

şekillendiren ya da yöneten Kuantum evreninin bazı çok temel bulgularına kısaca göz atarsak şunları özetleyebiliriz.

1. Mikro Evrenin Hareketliliği (Dinamizmi):Kuantum Fiziğinde ve dolayısıyla mikro evrende her şey mutlak anlamda hareket halindedir. Durağan ya da statik hiçbir tanecik yoktur. Zaten Kuantum fiziği statik sistemlerle ilgilenmez. O halde mikro dünyanın en temel özelliklerinden birisi mikro evrenin dinamik olmasıdır.

2. Mikro Evrende Kesiklilik (süreksizlik) ya da Kuantizasyon: Enerjinin aslında sürekli olmadığı fikri ilk kez Kuantum fiziğinin en önemli kurucularından biri olarak anılan Max Planck tarafından 1900 yılındaki fizik kongresinde ortaya atılmıştır. (Enerji = $n h f$...burada n bir tam sayı, h Planck sabiti olarak adlandırılan evrensel bir sabit ve f de frekanstr.) Bu düşünce o güne kadar varolan düşünceleri temelden sarsmış ve yeni bir dünyanın yani Kuantum dünyasının doğmasına neden olmuştur. Madde yani kütle mikro dünyada kuantizedir yani madde belli noktalarda bulunan atomlardan meydana gelmiştir. Einstein'ın "Enerji ile kütle eşdeğerdir." ($E=mc^2$) ifadesi ile bu fikir birleştirildiğinde enerjinin kuantize olması gerektiği hemen anlaşılabilir. Artık hakkında hiçbir kuşku bulunmayan bu kesin gerçek bizi daha sonra momentum, konum, hız ve açıl momentum gibi birçok kavramın mikro dünyada kuantize olduğunu keşfetmemizi sağlamıştır.

3. Mikro Evrende Dalga Fonksiyonu (ψ): Mikro evrenin kuantize oluşu daha sonra Erwin Schrödinger'i mikro dünyadaki bütün taneciklerin uyması gereken bir denkleme götürmüştür. Bu denklem ünlü Schrödinger Dalga

Denklemi'dir. Bu denklemin en önemli yeniliklerinden biri taneciklerin davranışının bir matematiksel fonksiyon (ψ) tarafından tanımlanmasıdır. Bu fonksiyonun belirlenmesi ile söz konusu taneciğin bütün özellikleri belirlenmiş oluyor. Bu şekilde (ψ) nin devreye girmesi ile bunun karesine eşit olan olasılık yoğunluğu devreye giriyor. Yani parçacıklar uzayın belli noktasında belli bir anda belirli bir olasılıkla var olabilmektedir. Böylece klasik fizikteki determinizm ortadan kalkıyor ve olasılıklar devreye giriyor. Artık hiçbir şey eskisi kadar kesin değil ya da hiç kesin değildir. Ancak bazı olasılıklarla tanecikler belli yerlerde. Ünlü fizikçi Einstein dahi bu gerçeği kabul etmekte zorlanmıştı ve "Tanrı asla zar atmaz" demiştir. Ancak gerçek odur ki mikro dünyada kesinlik yok ve olasılıklar vardır.

4. Mikro Evrende Heisenberg Belirsizlik İlkesi: Olasılıklar fikri daha sonra Heisenberg'i olasılıkların olduğu yerde belirsizlikler de vardır fikrine götürmüş ve kendi adıyla anılan yine çok önemli bir yasa olan belirsizlik ilkesini ortaya koymasını sağlamıştır. Artık yapılan ölçümler kesin değildir. Her ölçümde bir belirsizlik vardır. Eğer siz örneğin elektronun konumunu ve ona bağlı olan hızını ölçmek isterseniz, konumu ne kadar doğru ölçerseniz o ölçüde hızını ölçemezsiniz ya da hızını ölçmedeki belirsizlik artar. Bu belirsizlik sadece mikro evrende etkili olabiliyor. Makro evrende belirsizlik çok küçük olduğu için hiçbir etkisi yok biz bunu doğal olarak algılamıyoruz.

5. Mikro Evrenin Dual (ikili) Yapısı: Fizikçileri şaşırtan bir başka çok önemli konuda mikro evrende ya da atomik boyutlarda maddenin ve ışığın dual (ikili) karakteridir. Diğer bir deyişle madde yani

tanecik bazen dalga karakterine bazen de tanecik karakterine bürünür. Aynı dual karakter ışık için de net bir şekilde gözlenmiştir. Işık bazen tanecik yani foton gibi bazen de dalga gibi davranır. Ancak ya biri ya da öteki duruma hâkimdir. İkisi de aynı anda varolamazlar.

6. Mikro Evrende Tünel Olayı:

Kuantum fiziğinin diğer birçok önemli gözlemi tünel olayı olarak isimlendirilen olaydır. Bu olay bize mikro dünyada, örneğin bir elektronun olmaması gereken yerde bulunabileceğini göstermiştir. Klasik açıdan bir elektron kendi enerjisinden büyük bir duvarı aşarak duvarın arka tarafına geçemez. Oysa Kuantum mekaniksel denklemler ve gözlemlerimiz göstermiştir ki, bu mikro dünyada her an gerçekleşen olağan bir olaydır. Örneğin elektronik âletlerimizde kullandığımız transistörlerde bu olay çok olağandır.

7. Karşılıklı Etkileşim

(Correspondence) İlkesi: Kuantum fiziği ile klasik fizik arasındaki ilkeler ve yasalar bu denli çelişkili olduğuna göre acaba nerede ve nasıl bu ikisi keşilebilir diye bakıldığında ise şu sonuç net olarak bulunmuştur. Kuantum fiziği yasalarından klasik fizik yasaları elde edilebilmektedir (tümevarım ilkesi). Yani mikro dünyanın verilerinin birleştirilmesi ile makro dünya hakkında bilgiler elde edilebilmektedir. Bu tersinir olmayan bir ilişkidir. Yani makro dünya (klasik fizik) yasalarından mikro dünya (Kuantum fiziği) yasaları elde edilemez.

Yukarıda çok kısaca ifade edilen ve bunlar gibi birçok bilimsel yasa insan düşüncesinin de üretildiği ve yönetildiği yer olan insan beyninde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla insan beyninin işletim

sisteminin bu yasalara uymak zorunluluğu açıktır. Normal insan sağduyusu ve mantığı ile çelişen bu bulgular mikro evreni şekillendirdiğinden insan düşüncesini de mutlak anlamda şekillendirmektedir.

O halde yapılması gereken şey bu yasaların yardımıyla insan beyninin işleyiş mekanizmasını, Kuantum fiziği yasaları ile yeniden çözümlenektir. Ancak bu konu o kadar da kolay olamamaktadır. Aslında oldukça farklı ve karmaşık bir çalışma alanına girmiş oluyoruz. Zira insan yaşamını yöneten beynsel aktiviteler ya da kısaca düşüncelerin çözümlenmesi ya da yönetilmesi konusu birçok disiplinin birlikte çalışmasını gerektiren bir konudur. Ancak çözümlenmenin beklide en önemli aşamasını, mikro evrendeki Kuantum fiziksel yasaların insan düşüncesine uyarlanması oluşturmaktadır.

Mikro dünyayı yöneten Kuantum fiziksel yasalar ile yine mikro dünyanın ürünü olan insan düşüncesi birleştirildiğinde çok temel anlamda öne çıkan bazı noktalar şunlardır.

1. Düşüncenin Kuantizasyonu: İnsan düşüncesi fiziksel açıdan incelendiğinde enerji anlamına gelmektedir. Düşünce, mikro tanecikler olan beyin hücreleri tarafından meydana getirildiğine göre mikro evrenin yasalarıyla yönetilmelidir ve kuantize olmak zorundadır. Gerçekte yaşam, beyinde düşünce kuantlarının oluşması ve bunların insan bedenini yönetmesi anlamını taşımaktadır. Herhangi bir düşüncenin yönetilmesi ya da yönlendirilmesi o düşünceyi oluşturan çok küçük elementer parçacıklar olan düşünce kuantlarının yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu olay ise bütün bir

düşüncenin kontrol edilmesine oranla çok daha kolay olmalıdır. Çünkü düşünce kuantları enerji miktarı olarak değerlendirildiğinde düşüncenin tamamına göre çok daha küçüktür. Bu anlamda yapılması gereken şey Kuantum fiziği yasalarını kullanarak düşünce kuantlarının ortaya çıkışı ve gelişiminin çözümlenerek kontrol edilmesidir. Herhangi bir olay ya da konu hakkındaki özellikle olumsuz ve rahatsız edici istenmeyen düşünceler, bu şekilde ayıklanarak yok edilebilir ve istenen türden yapıcı ve olumlu düşüncelerin ortaya çıkması sağlanabilir.

2. Düşüncenin Matematiksel İfadesi: İnsan düşüncesi bir çeşit enerji olduğuna göre ona eşlik eden ve onu tanımlayan bir matematiksel dalga fonksiyonu yani düşüncenin fonksiyonu olmalıdır. Bu fonksiyon o düşünceye ait her türlü bilgiyi içinde barındırır. Dolayısıyla tespit edilmesi durumunda o düşünceye ait her şey bilinir duruma gelecektir. Özellikle istenmeyen düşüncelere ait fonksiyonların belirlenmesi ile o düşüncenin çözümlenmesi ve ortaya çıkmasının ya da yok edilmesinin sağlanması mümkün olabilecektir. Burada önemli olan nokta Kuantum fiziği yasaları ile dalga fonksiyonunun bulunmasıdır.

3. Düşüncedeki Tünel Olayı: İnsanların yaşamları boyunca karşılaştıkları ve aşılması mümkün olmayan engeller (düşünsel ve yaşamsal sorunlar) gerçekte özel bir teknikle yani tünel olayı ile aşılabılır. Bu bir elektronun gerçekleştirdiği tünel olayından asla farklı değildir. Bunun için gerekli koşulların sağlanması ve nasıl yapılacağı Kuantum mekaniksel anlamda belirlenmesi gerekmektedir. Böylece üstesinden bir türlü gelemediğimiz yaşamsal sorunlarımızı bu

özel teknik sayesinde yeterli enerjimiz olmasa dahi aşabilecek ve yeni ufuklara doğru rahatlıkla yol alabileceğiz.

4. Düşüncede Tümevarım İlkesi: İnsan beyninde meydana gelen düşünce kuantlarının birleştirilmesi ile düşüncenin bütünlüğü yani makro düşünceler elde edilebilir. Böylece mikro düşünce kuantlarından makro düşünce bloklarına geçiş yapılabilir. Bu düşünce blokları doğrudan yaşamımıza ait düşünceleri, kararları, eylemleri kısacası her şeyi kapsamaktadır.

Sonuçta insan beynindeki düşüncelerin fizyolojik anlamda çok küçük elektronik sinyallerden meydana geldiği ve dolayısıyla da enerji olduğu gerçeğinden hareketle insan düşüncesinin de kuantize olduğu ortaya çıkmaktadır. O halde sorun bu düşünce kuantlarının kontrol edilmesi ve yönetilmesi sorunudur. Düşüncenin süreksizliği ya da kuantize olduğu gerçeğinden hareketle hepimizin sıkıntıya girdiği ve istemediği ya da kurtulmaya çalıştığı düşüncelerden ve dolayısıyla da eylemlerden kurtulması mümkün olabilecektir. Bir anlamda insanın mutluluğu bu şekilde ciddi olarak artırılabilir. Ancak bunun için sadece düşünce yönetiminin Kuantum mekaniksel teorilerinin geliştirilmesi yetmez, buna ilaveten bu modellerin insana kazandırılması için nasıl bir eğitim sürecinin gerektiği de ortaya konmalıdır. Bu gerçekte ciddi çalışma ve sabır gerektirmektedir. Her şeye rağmen, kısa bir süre sonra insan zekâsının harika birikimleri ve Kuantum fiziği sayesinde yine insan zekâsının ortaya çıkardığı ve insanın mutluluk yollarını tıkayan engeller rahatlıkla aşılabilecektir.

(Yazının alıntılındığı kaynak:
ww.insanligacagri.org.tr/makaleDetay.php?icerik=225)

Türk Mitolojisinden Sayfalar Kuşlara Atfedilen Önem ve Verilen Değer

Nelda İnan



Geçen ay, Türk Mitolojisinden Sayfalar ana başlığı altında ağırlıklı olarak kuşları işlemiştik. Aslında kuşlar tüm mitolojilerde önemli yer tutan değerli varlıklardır. Çünkü onlar çağlar boyunca gücün, özgürlüğün, sevginin ve bilgeliğin sembolü olmuşlar, doğaüstü veya kutsal güçlerle yeryüzünü yani insanların olduğu dünyayı birbirine bağlamışlardır. Örneğin Avrasya mitolojinde kuş, kâinatın birbirinden ayrı iki konumu arasında aracı rolünü oynardı.

Kuşlar hem mitolojilerde, hem destanlarda, hem masalarda hem de dinlerde yer almıştır.

Yaratılış mitlerinde ana rolü oynamışlar, Tanrılardan gelen mesajları insanlara iletmışlerdir. Örneğin eski Mısır mitlerinde yeryüzü suların üzerinde yükseldiğinde, ortaya çıkan ilk ilahın bir kuş şeklinde belirttiği söylenir. Mısırlılar bu kuşu uzun bacaklı bir kuş olarak resmetmişler ve onun, evreni yarattığına sonra da tanrı ve tanrıçaları ve insanları yarattığına inanmışlardı. Kuşlar insan ruhunun ölümden sonraki serüveni ile de ilişkilendirilmişlerdir. Bazen de insanları kandırabilen, kötülükler yapabilen varlıklar olarak da gösterilmişlerdir. İnsanların ölü bedenlerin beslenen kuşlar daha çok savaş, ölüm, talihsizlik sembolleri olarak görülmüşlerdir. Kuzey ülkeleri mitolojilerinde Tanrı Odin iki bilge karga tarafından eşlik edilirdi. Bunlar yeryüzünde olan biteni ona aktarırlardı. Yunan Mitolojisinde ise kargaların tüyleri ilk önceleri beyazdı ama Tanrı Apollo onları sırları ele verdikleri için cezalandırdığından, siyaha dönmüştü.

Ülkelerin diğer yaratılış mitlerinde kozmik bir yumurtadan çıkan evrenin yaratılışı resmedilir. Endonezya, Polinezya ve Kuzey Avrupa Ülkeleri olan Finlandiya ve Estonya'nın böyle hikâyeleri vardır.

Kuşlar bazı mitlerde ilkel denizin dibine dalarak buradan çamur çıkarırlar ve bundan yeryüzünü yaratırlar. Sibiryaya ait mitlerde bu tarz kuşlara yer verilir. Keza Amerikan Kızılderililerin mitlerinde de aynı şekilde işlenmiştir. Türk Mitolojisinin ana unsurlarından birisi de insan ruhlarının bazı durumlarda kuş bedenlerine girebilmesidir.

Şaman rahipleri ve kâhinlerinin de trans hali esnasında kuş bedenine girdikleri söylencesi vardır. Aynı şey Kelt mitolojisinde de mevcuttur. Burada da hem tanrılar hem de doğüstü güce sahip olan varlıklar kendilerini kuş formuna dönüştürme gücüne sahiptirler.

O dönemin insanları yeryüzünde mevcut her cismin ve her maddenin kendine has bir kuvvetin taşıyıcısı olduğuna inanırdı. Bu kuvvetler ayrı görünseler de, aralarında türleri bakımından benzerlikler bulunurdu. Bu duruma göre bir cisim birden fazla görünüş altında tezahür edebilirdi. Ve bir insan yüzden fazla hayvan veya bitkinin şekline bürünebilirdi. Her şekil değiştirmede o cismin asıl mahiyeti değişmez, aynı kalırdı.

Türk söylence ve masallarında "beden değiştirme" genelde üstün bir güç (Tanrı, sihirbaz, cadı, evliya vb.) tarafından, ya yapılan bir iyiliğe karşılık ödül olarak ya da yapılmış bir kötülüğe karşı ceza şeklinde gerçekleştirilir. Mitolojiler üzerinde çeşitli çalışmaları bulunan J. P. Roux, şekil değiştirmenin Türklerin kutsiyet anlayışının gereği olduğunu vurgulamıştır. Diğer bir araştırmacı Baldick ise, Türk inanışlarının, insanların hastaları tedavi edebilmeleri ve önemli ruhlarla buluşabilmeleri için evrenin değişik bölgelerine seyahat etmelerini sağlayacak dönüşüm mantığına sahip olduğunu vurgulamıştır.

Efsane ve masalarda çoğunlukla, "geyik bedenine/donuna girmek" ve "turna bedenine/donuna girmek" şeklindeki bir dönüşümden söz edilir. Bu konuyla ilgili olarak, Kaygusuz Abdal'ın, şeyhi Abdal Musa'ya

nasıl mürit olduğunu anlatan yaygın bir hikâye güzel bir örnektir. Rivayete göre, Gaybi Beğ (yani Kaygusuz Abdal) aslında Alanya beyinin oğludur. Adamlarıyla birlikte ava çıktığında önüne bir ahu (geyik) çıkar, Gaybi geyiğe ok atar, geyik koltuğuna saplanan okla kaçır, Gaybi de ardına düşer. Dağlar, vadiler geçerler nihayet bir sahraya inerler. Yaralı geyik bir dergâhın kapısından içeri girer, Gaybi de arkasından içeri girerek dervişlere geyiği sorar. Dergâhın mürşidi Abdal Musa Gaybi'ye: "O oku görünce tanır mısın?" diye sorar. Gaybi: "Tanırım sultanım!" diye yanıt verince, Abdal Musa: "Bak şimdi, gör okunu" der ve koltuğunun altına saplanan oku çıkartıp Gaybi'nin önüne koyar. Meğer geyik şekline giren Abdal Musa imiş. Pişmanlık duyup kendisinden özür dileyen ve dergâhına alınmasını isteyen Gaybi'ye Abdal Musa şöyle der: "Dergâhımızda, itizar ehline lutf- u ihsân kapısı her zaman açıktır. Biz geçtik suçundan, bir daha böyle etmeyesin, her gördüğün cana ok atmayasın."

Anadolu Alevilerine ait söylencelerde Hacı Bektaş Veli'nin şahin ve güvercin kılığına, Pir Sultan Abdal'ın güvercin kılığına, Ahmet Yesevi'nin turna kılığına, Sarı İsmail'in doğan kılığına, Baba Resül'ün geyik ve güvercin kılığına girdikleri söylenir. Bu dönüşümler, dinlerine gönül vermiş, ermiş görevlilerin mucizeleri olarak nitelendirilmekte, örneğin güvercin kılığına giren Baba Resül'ün bu mucizeyi görenlerin Müslüman olmasına yol açtığı söylenegelmiştir. Barış zamanlarında güvercin olan Hacı Bektaş Veli'nin ise savaşmaya şahin biçiminde gitmesi bu bağlamda doğal gözükmemektedir.

Toltek, Maya ve Aztek mitlerinde ise bu kez kuşların insan bedenlerine girdiklerini gözlemliyoruz. Tüm bu örnekler, canın ve ruhun kuş kılığında olduğuna dair eski mitolojik görüşlerden kaynaklanmaktadır.

Avrupa ve bazı Asya mitlerinde de kartal, baykuş ve karga gibi kuşların, insanlara ilham vermek amacıyla insan bedenine girdikleri anlatılır. Kuşlar arasında kartalın önemli bir rolü vardır. Bunlar kuşların kralı diye tabir edilir. Gücün ve cesaretin sembolü olan Kartal, Roma Tanrısı Jüpiter'in sembolü olarak da görülmüştür. Aynı sembolü kullanan krallar böylece kendilerinin de aynı kutsal ve kahramanlığa ait özellikler barındırdıklarına inanmışlardır. . Yılanlarla savaşan kartallar ve ejderhalar ise ışık ile karanlık arasındaki mücadeleyi temsil eder. Kızılderililerin inanışlarında kartal, bir kuşa dönüşmüş olan kültürel bir kahraman, bir avcı veya bir fırtına olabilir.

Sıra baykuşlara geldiğinde bu kuşların da oldukça farklı ve önemli bir yeri vardır mitolojilerde. Ancak bunların rolü ne iyi ne de kötüdür. Baykuşlar geceleri avlandıkları için bilgeliğin, sabrın ve öğrenmenin, sırların ve karanlığın sembolü olarak gösterilmişlerdir. Çin mitolojisinde gelecek olan talihsizliğin, Afrika mitlerinde ise ölümün sembolü olarak görülmüşlerdir. Yarasalar da tıpkı baykuşlar gibi hem iyiyi hem de kötüyü sembolize etmişlerdir. Çin masallarında bu açıkça görülmekte, yarasaların şans getirdiği ifade edilmektedir. Örneğin mutluluğu sembolize eden yarasa: Varlık, Sağlık, Uzun ömür, Erdemlilik ve Doğal Ölümü anlatır. Ama diğer kültürlerin bazılarında sıkça cadılık, kötü ruhlar ve şeytanla ilişkilendirilir.

Mitolojik kuşların konuşma özellikleri vardır. Kendine has olan bu dil, yüksek katlarla insan varlığı arasında yakınlık yaratmak anlamına gelir. Kuşlar bilgelik taşırlar. İnsanları uyarıcı rolü üstlenirler. Kahramanlara ve seyyahlara rehberlik yaparlar. Mitoloji ve halk kültüründe kuşdili bilmek, doğayla özel bir yakınlığa ve sihirli güçlere sahip olan karakterlere özgüdür. Kuşdili bilmek, sihir ve büyü gücüne kavuşmanın da bir şeklidir. Diğer bir deyişle, varlığın anlaşılma yolunun, varlıkların değişik konumlarıyla ilişki kurmanın, doğanın bir parçası olup onunla anlaşılabilmenin, yaratılışın sırlarını öğrenmenin bir sembolüdür. Bu sembolik anlam sonraki çağlarda bilge konumuna gelmeyi ifade etmiştir. Nitekim daha sonra tasavvuf edebiyatına geçerek, Yunus Emre, Nesimî ve diğer tasavvuf ruhunu yaratan şairlerin ve dervişlerin dilinde manevî dünyayla bağlı yerini almıştır.

Kuşlar her zaman insan dilinde konuşmazlar. Onların kendilerine has dilleri vardır ve bazı hikâyelerdeki kahramanlar, kuşların dilini anlama gibi bir hünere sahiptirler. Yunan Mitolojisinde ermiş Cassandra'nın kulağını yalayan bir yılan, ona kuşların dilini çözme yeteneğini bağışlamıştır. Bazı kuşların gelecekte haber verme ve Tanrıların iradesini yansıtmaya yeteneği olduğuna inanılmıştır. İran Mitolojisinde kuşlar iletişim kurma yeteneğine sahiptir. Hint Mitolojisinde ise alt tarafı insan yukarı kısmı kartal olan Garuda isimli bir varlık resmedilir. Mitoloji uzmanı M. Eliade, konu ile bağlantılı olarak şunları yazmıştır: "Hayvanların, en başta da kuşların, dilini öğrenmek dünyanın her yerinde doğanın gizlerini

bilmek ve dolayısıyla gelecekte haber verme yeteneğine sahip olmak demektir. Kuşların dili genellikle yılan ya da sihirli sayılan bir başka hayvan yiyerek öğrenilir. Bu hayvanlar geleceğin sırlarını açıklayabilirler, çünkü ölümlerin ruhlarının "alıcıları" ya da Tanrıların görünürleşmeleri (tecelli) olarak tasarlanır. Onların dillerini öğrenmek, seslerini taklit etmek, öbür dünyayla ve gök âlemiyle iletişmekle eşdeğerdir."

Eski Türklerin inanışlarında da can veya ruhun bir kuş şeklinde tasavvur edildiğini görmüştük. Hatta cennetin Türk dilindeki karşılığı da "uçmak"tır. Ölüm, hepimizin bildiği gibi can kuşunun bedenden uçması olarak telakki edilmiştir. Sibirya Tatarlarının dilinde "o öldü" demek yerine "o uçup gitti" denilirdi. Zehirlenerek ölen Manas için, kendi ismini taşıyan destanda (ünlü Manas Destanı) şöyle denilmiştir: "Manas'ın canı uçmuştu, asıl evine gitmişti." Ölenlerin canını sembolize eden güvercine, Hakasçada "Kuday Kuş" denilirdi. Buradaki "Kuday", "gökyüzü" anlamına gelir. Türk destanlarında bu kuşların yeri Dünya Ağacı'nın en yukarılarıdır.

Sibirya'da yaşayan Türklerin yaygın inanışında da "çocuğun ruhunun bir kuş şeklinde gökten gelip kadının karnına girdiğine inanılır." Buna göre can veya ruhun gökle ilgili olduğunun altı çizilir.. Tüm bu ifadeler, ruhların kuş kılığında olduğuna dair görüşlerin izlerini taşıyorlar. Anadolu'daki Sivas yöresindeki âşıklık geleneği de köklerini mitolojiden alır, şöyle ki, ziyaret yerlerinde uykuya dalan geleceğin âşıkları, ancak rüyalarına kuş kılığında Cebrail veya Mikail girdikten sonra âşik

olabilirler. Orta Asya halkları da insanın ruhunun güvercin veya başka bir kuş görkeminde olduğuna ve bu şekilde yaşamaya devam ettiğine inanırlardı. Birçok Altay halklarında Şamanların giyimi kuş motifini hatırlatırdı. Bu, esasen, Şamanın ruhuyla birlikte bir kuş gibi göklere uçaçağı fikrinden doğmuştur. İnanışa göre, şaman bu giysileri giydiği zaman kuşa dönüşebilirdi. Azerbaycan Türklerinin geleneksel inanışına göre, eve bereket getiren "Kimsene" adlı ruhlar da kuş kılığına girip, insanların uykusuna gelirler. Halk inanışlarındaki kötü "Şeşe" ise bilinmezler dünyasından gelen bir kuştur. Menkıbelere göre, Türkistanlı Sûfi şair Süleyman Bakırganı'nın "Kamber" adındaki eşi, kuş kılığına girebilirdi. Uçan Kuşların koruyucusu olan Kamber Ana kültü de onun adıyla ilgili olarak oluşmuştur.

Yunus Emre'nin dilinden bir ifade de ruhun adeta bir kuş olması şöyle ifade edilir: "Benim canım bir kuştur ki, gövdem onun kafesidir. Dede Korkut masallarında ise canın esasen ruhumuz olduğu bilgisi, kuş sembolüyle verilir. Bu masallarda Doğan kuşu sembolü kullanılır, Azrail güvercin kılığında uçar. Azerbaycan Türk dilinde ise, "birini özlemek, canı çekmek" anlamında kullanılan "kuşu konmak" deyi mi vardır. Tüm bu örnekler, canın ve ruhun kuş kılığında olduğuna dair eski mitolojik görüşlerden kaynaklanmaktadır.

Türk halk kültüründe sık sık rastlanan bir motif olan güvercin kılığına girmeyi geçen ay yazmıştık. Buna benzer şekilde Ahmet Yesevî de zaman zaman turna kılığına girerdi. Bektaşî pir Abdal Musa ise "Ali oldum, âdem oldum adım bahane,

Güvercin donunda geldim cihana" demiştir. (Don: Eski Türkçede elbise anlamındadır).

C. G. Jung'a göre "İnsanoğlunun geçirdiği değişik deneyimler, belirli bir yoldan genetik olarak kodlanır ve sonraki kuşaklara aktarılır." Halk inançları da belirli olay, durum ve deneyimlerden kaynaklandığına göre, aynı şekilde sonraki nesillere aktarılmış, kimi zamanda inanç konusu olmaktan uzaklaşarak değişik edebî anlatılarda birer motif olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Bize göre ise, masallarda, destanlarda, mitlerde farklı sembollerle anlatılmış olan gerçekler de vardır. Onları şimdikiyle mecz ederek, daha üstün anlayışlara varabilir, bilinmeyenin kapısını belki aralayabiliriz..

Faydalanılan Kaynaklar:

- * Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Cilt 1 ve Cilt 2
- * (Masallarda Dış Can/Mustafa Sever)
- * (Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, TTK Basımevi, Ankara 1993, s. 559)
- * Yrd. Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı,
- * İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı (Kaynak: ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi)
- * Türkbilig, 2008/15: 136-154. TÜRK MASALLARINDA KAHRAMANIN VE ŞAMANIN DON DEĞİŞTİRMESİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER Kadriye TÜRKAN*
- * <http://www.mythencyclopedia.com/Be-Ca/Birds-in-Mythology.html#ixzz43LbUqrXE>



Kuantum Modelleri Oluşturma

Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
23 Ocak 2016, San Antonio - Teksas
Çeviri: Necati Tarıman

Bu celse 11 Şubat günü LIGO Bilimsel İşbirliği tarafından çekim dalgalarının keşfinden birkaç gün önce gerçekleştirilmiştir. Çekim dalgaları fizikteki en önemli keşiflerden biri olarak kabul edilmektedir ve Einstein tarafından neredeyse tamı tamına 100 yıl önce ortaya atılmış olan fikirlerin kanıtlanmasına yardımcı olmaktadır. <https://www.heartmath.org/research/global-coherence/>

Selâmlar sevgili varlıklar, ben Manyetik Hizmetten Kryon. Şimdi partnerimin kenara çekilme zamanı geldi. Bunu partnerimin mesajın bilincinin bir parçası olmadığını belirtmek için yeniden söylüyoruz. Medyum kanalı ile celse sırasında insanın entelektüel varlığı, eğitimi, sesi, olgunluğu ve akli kullanıldığı için olay oldukça tuhaf ve esrarlı görünebilir ama tüm bunlara rağmen mesaj yine de başka bir yerden kaynaklanmaktadır. Partnerim bunu kesintisiz gelen sezgisel düşünce grupları olarak nitelendirmektedir. Partnerim hem buradadır,

hem de değildir. Partnerim kenara çekiliyor dediğimde, kendisi bu aracı (bedeni) açmaktadır ve duymakta olduğunuz mesajlar onun epifiz bezinden ve yüksek benliğinden geçerek size ulaşmaktadır. Aslında size bunları konuşan kişinin Partnerim olmadığını belirtmek için söylüyorum.

Şu anda etrafınızda çepeçevre enerjiler ve görünmez şeyler var. Bu sabah sözünü ettiğimiz maiyet hâlâ burada ancak onlar enerji oldukları için sayılamazlar ve rakamsal olarak ifade edilemezler. Etrafınızda

görmekte ve hissetmekte olduğunuz pek çok şey aslında enerjidir. Enerji pek çok biçimde ortaya çıkar ama tamamı enerji olarak belgelendirilemez. Enerji ile ilgili olan bu mesaja inanabilmeniz için genellikle insanların bunu nicelik ve nitelik olarak belirlemesi gerekmektedir. Enerjinin titreşimsel özelliklerini ölçmek istersiniz ama bazen bu mümkün olmaz veya ancak bazı istisnai durumlarda mümkün olabilir. Bunu yapamama nedeniniz, gerekli olan bilime henüz sahip olmamanızdır. Bu sözler bilimin eleştirisi değildir ve sadece daha öğrenmeniz gereken çok şey olduğunun saptanmasıdır.

Bilimin Önyargıları

Kryon'a daha önce de birçok kez sorulan bir soru var. Gelecekte ezoterik (içrek) dünya hakkında bilim sayesinde daha fazla bilgi sahibi olabilecek miyiz? Sorunun cevabı olumludur. Şu anda dünyanın durumu nedeniyle pek çok şey birbirinden ayrı ve doğrusallaştırılmış haldedir ama gelecekte bu değişecek ve bu sayede bunlar daha iyi anlaşılacaktır. Bu konu hakkında daha önce konuşmuş ve gezegendeki en üst düzey üniversitelerin akademik alanda kategoriler yarattıklarını ve bunları sanki birbirinden bağımsızmış, birbiriyle ilgili yokmuş gibi ayrı tuttıklarını ve hepsinin birbiriyle, hem de yakından ilgili olmasına rağmen farklı kategorilere ayırdıklarını söylemiştik. Bu uzmanlaşma ve verimlilik amacına yönelik olarak yapılmaktadır ama bazı yararları olsa bile oldukça ağır bir bedeli vardır.

Fizik, kimya, biyoloji ve tıp bilimlerine sanki bunlar tümüyle ayrı ve birbirinden farklı bilim alanlarıymış gibi yaklaşılmaktadır. Oysa bunların birbirleriyle ilişkili oldukları kesindir ama üniversitelerin

hiçbirinde tüm bunları ile biraraya getirme amaçlı "entegrasyon binaları" yoktur. Şimdi bazıları çıkıp, "Bu gayet doğaldır ve böyle yapılması gerekir çünkü her birinin kendisine mahsus müfredatı olması lâzımdır. Bunların biraraya getirilmesi olanaklı değildir zira bunların her birinde öğrenilmesi gereken çok fazla şey olduğu dikkate alındığında, hepsinin ayrı ayrı ve bağımsız olarak çalışılması gerektiği açıkça ortadadır" diyeceklerdir.

Size bu bağlamda bir şey söylemek isterim sevgili insanlar. Tüm bu bilim alanlarını biraraya getirmenin bir yolu gerçekten de vardır. Sorun, bunun henüz sizin aklınıza gelmemiş olması ve bu bulmacanın "entegrasyon" aşaması üzerinde düşünmemiş olmanızdır. Eğer her şeyin her şeyle olan ilişkisinin derinliğini bilseydiniz, bir değişimin gerekli olduğunu derhal anlardınız. "Entegrasyon adımları" veya gözden geçirmeleri olabilirdi ama henüz bu bile ortada yoktur.

Genel olarak bir konu incelendiğinde başka konu ve alanların da incelenmesi gereği ortaya çıkar ve keşifler bu şekilde yapılır. Ama siz çalışmanızda sadece bir bilim alanının kendisine özgü özellikleri üzerine yoğunlaştığınız için yapılan keşifler de doğal olarak belli bir bilim alanı içinde kalmaktadır. Kimya, daha fazla kimyaya yol açmakta ve sadece kimyacılar için içinde olmaktadır. Yapılan bağımsız çalışmaların her birinde bulmacalar vardır ve genellikle bunlar diğer bilim alanları ile işbirliği yapılması sayesinde çözülebilir. Bununla birlikte, bu bulmacalar çoğunlukla bulmaca olarak kalmaya devam ederler. Çünkü hiç kimse diğer çalışma alanlarına bakmak zahmetine girmemektedir. Bilimin daha ancak çok kısa bir süre önce, gezegenin manyetik alanının yaşamın

sürdürülmesi için gerekli olduğu fikrini postula olarak kabul ettiğini biliyor muydunuz? Ben bunu size daha 1993 yılında söylemişim ve üstelik elinizde olan tüm âletlere rağmen bu husus henüz bilimsel olarak gösterilememiş, ispat edilememiştir. Bilim alanlarını birbirinden ayrı tutmakla ilgili önyargı yüzünden birçok şey halen sizden gizlenmektedir. Çünkü sizler fizik ile biyolojiyi biraraya getirmemek konusunda ısrarcı davranıyorsunuz.

Kimya ile fizik başta olmak üzere, bilim alanlarının entegre edilmesinin etkili ve uygun yolları vardır. Bunun yapılmasına başlanması birçok büyük keşfe yol açacaktır ancak bilim alanları birbirinden ayrı tutulması alışkanlığı devam ettikçe bu mümkün olmayacaktır. Farklı alanlarda uzmanlaşmış olan bilim insanları vardır ve bunlar bazen biraraya gelip parti yapmaktadır. Çoğunlukla olay bundan ileri gitmemektedir, çünkü bu insanlar uzman oldukları alanlarla ilgili tartışmalara girmekten kaçınılmaktadırlar. Her şeyi bu kadar birbirinden ayrı tutup da nasıl tam ve gerçek bilim insanı olunabilir acaba?

DNA'nın yüzde doksanının şifre içeren kimya değil, veri olduğu gerçeğini keşfetmeniz için 20 yıldan daha uzun bir süre gerekti. Yanlış teşhis nedeniyle tüm bu süre boyunca DNA'nın bu bölümüne çöp muamelesi yaptınız. Durumun ortaya çıkarılması için dil bilimcilerin devreye girmesi gerekti. Dil bilimciler burada kimyasal şablonlar değil, dil şablonları gördüler. İşte tam da bu husus karmaşık ve bilinmeyen kimyasal bulmacalar için çözümlerin sadece kimyacılar ve biyologlar tarafından bulunmaya çalışılmasının yanlış olduğunun kanıtıdır. Varsayımlarınız, sabit fikirleriniz ve önyargılarınız bu harika bilginin size ulaşmasını onyıllar boyunca engelledi.

Bilimde Gelmekte Olan Entegrasyon

Yapacağımız ilk tahmin akademik bir öngörü olacaktır. Yeni bir bilinç gelmektedir ve onunla birlikte yeni bir bilgelik de gelmektedir. Şimdiye dek hep birbirinden ayrı tutulmuş olan çalışmaların biraraya getirilmesi, birbiri ile uyum içine getirilmesi, birbiri ile "hizalanması" sayesinde ortaya çıkacak olan inanılmaz değerler fark edilmesini sağlayacak olan "bilimsel sağduyu" görünmeye başlayacaktır. Detayları veremediğimiz için açıklamamızı bununla sınırlı tutmak zorundayız.

Ancak bu durumun böyle olması gerektiği öylesine açıktır ki, ileride bir gün geriye bakacak ve "Biz o zamanlar nasıl böyle yanlıgı içinde olabilmişiz?" diyeceksiniz. Uzmanlaşmış aşçıların (şeflerin) biraraya gelip yiyeceklerle ilgili çok önemli keşifler yapmaları sayesinde, birbirinden çok farklı gıda maddeleri biraraya getirilip çok daha iyi yiyeceklerin ortaya çıkarılmasını hayal edin. Harika olmaz mıydı?

Lisan öğrenmek isteyenlerin ilk önce fiil oluşturma, daha sonra sıfat dairesine ve en sonunda da isim pavyonuna uğramak zorunda kalmaları durumunda iletişimin ne hale gelebileceğini tahayyül edebiliyor musunuz? Kimse bir dil üzerinde gerçek bir hâkimiyet kuramazdı ve sadece "bölümlerin bulmacasının" içeriğinin ne olduğu tartışması yapılabildi. Fizik dili görülmeye başlayacak ve önümüzdeki dönemde biyoloji, kimya ve bilinçle ilgili bazı sırların açığa çıkmasına önyak olacaktır.

Bugünkü celse gelmekte olan yeni bilinç ve bunun her şeyi nasıl değiştireceğiyle ilgilidir. Sizlere söylemek istediğimiz bazı yeni şeylerle birlikte sizlerle tartışmak istediğimiz hususlar var. Sizin önünüzde

olduğumuzda, insanlığın geleceği ve varolan potansiyeller hakkında konuşmaya bayılırız.

Önünüzde Olan Kocaman Görünmez Dünya

Gözle görülmeyen şeyler hakkında ne biliyorsunuz? İlk önce ezoterik olmayan görünmez şeyler hakkında konuşalım. Sizin açınızdan gerçek ama görünmez olan alana girelim. Sizlerin her gün gördüğünüz, hissettiğiniz ve birlikte çalıştığınız ama insan olarak sizin için tümüyle görünmez olan fiziksel şeyler vardır. Sizler bunları kabul edersiniz, bunlarla birlikte çalışırsınız ve işlerin böyle yürüdüğünü düşündüğünüz için onların tümüyle görünmez olmaları sizi hiç rahatsız etmez.

Dünyada yaşayan herkes çekimden (yerçekimi) etkilenmektedir ama çekim görünmezdir. Aslında yerçekiminin Dünyayı birarada tuttuğu bile söylenebilir. Size yerçekimi hakkında birçok bilgi verdik. Size yerçekiminin değişken ve kontrol edilebilir olduğunu ve bunun nasıl olduğunu zaman içinde öğreneceğinizi söyledik. Çekimin ampirik yoldan kütleyle mutlaka bağlantılı olması gerekmediğini söylemiştik. Aslına bakarsanız, eğer maddenin kütlesinin nasıl değiştirileceğiyle ilgili olarak biraz daha bilgi sahibi olsanız, onu miktar ile uyum içine getirebilirsiniz. Bu sadece bir zaman ve keşif meselesidir ve bunu takip edecek olan bilimsel açıdan tümüyle mantığa uygun olacaktır. Bilimsel ve mantıksal açıdan her şeyin birbirini takip edeceğini, sonuç itibarıyla daha önce gülünç olarak nitelendirilen bazı şeyleri yapılabilir hale getiren keşifler yapılacağını ve ileride icat edilecek olan aygıtlarla

çekimin görülebileceğini ve ölçülebileceğini söyleyebiliriz. Çekimin fiziki ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olduğunuzda, henüz mevcut olmasa da ileride tasarımlanacak âletlerle çekimin görkemini, örüntüsünü ve renklerini görebileceksiniz.

Fiziksel örüntüyü (model) görmeye ve nedenlerini anlamaya başladığınızda her şey daha gerçek olacaktır. Ayrıca, çekimin örüntülerini nihayet görmeye başladığınızda, onu nasıl değiştirebileceğinizi biraz daha iyi anlayabilir durumda olacaksınız. Şu anda varolan ama sizin görmediğiniz örüntüler sayesinde sırlar açığa çıkacaktır. Kuantum durumda olan şeyler sizlerin üç boyutta gözlerinizle görüp bilincinizle farkına varmaya alışık olduğunuz şekilde var olmazlar. Bunun için ileride gerçekleşecek olan bilimsel keşifler gereklidir ve bunlar yepyeni bir anlayış ve bilinçle geliştirilecektir.

Gelmekte Olan Örüntüler

Partnerim sürekli olarak manyetik alanlardan söz etmektedir. Manyetik alan görünmez olsa da, pusulanın iğnesi bir şeye işaret ediyor olduğu için manyetik alanın varlığını biliyorsunuz. Bir şey fiziksel olarak oradadır ama görünmezdir. Sizin üstünde oturduğunuz ve kelimenin tam anlamı ile gezegenin yaşam gücüne bağlı olan, bu bilinç koltuğu tümüyle görünmezdir. Ancak, ileride bunun görünür hale geldiği gün gelecektir. Kendi gözlerinizle görmenez sözkonusu olmasa da, âletler yardımıyla görebileceksiniz. Çekimi ve manyetik alanı görebilmeyi ve bunun nasıl görüneceğini tahayyül etmeye çalışın. Âletlerin yardımıyla renkleri ve titreşimleri görebileceksiniz. Bu bağlamda örüntüleri mi, yoksa sadece dönmekte olan enerji kütlesini mi göreceksiniz?

Size bir sırrı açıklamak istiyorum, ama aslında bu fizikçiler veya biyologlar için çoktan sır olmaktan çıkmıştır. Her şeyde örüntü vardır. Fraktallar (*) her zaman oradadır. Büyükten küçüğe doğru ve küçükten büyüğe doğru giderler. Sizlerin gördüğünüz örüntülerin biçimleri ve her şeyin tasarımı, aslında onları yaratanın küçük çaptaki örnekleri, eşantyonlarıdır. Bu sizi bir sonraki adıma götürecektir. Bundan sonra manyetik ağın neden yapmakta olduğu işi yaptığını ve bunu yaparken nasıl biyoloji ve insan düşünüşü ile ittifak kurduğunu anlayacaksınız. Manyetik ağın nasıl biyolojiyle uyum içinde olduğunu anlayacaksınız, hattâ sağlığımızın düzeltilmesi amacıyla bunun nasıl ayarlanabileceğini bile bulabilirsiniz. Tüm bunlar yola çıktılar ve geliyorlar. Bunların hepsi bilimsel olacaktır ama yine de harika ezoterik keşiflere yol açacaktır.

Bundan önce birçok kez, gelecekte icat edilecek olan âletlerin insanlara doğru döndürüleceğini ve bilimde bazı ilhamların geleceğini söyledik. İnsanların etrafında bir çeşit Kuantum durum olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Âletlerin ayarı iyileştirilebildikçe İnsan Merkabah'ının örüntülerini gerçek anlamda görebilmek ve ölçebilmek mümkün olacaktır. Sevgili varlıklar, Merkabah insanın kutsal fiziğidir.

Bu ikisini en kısa zamanda biraraya getirebilmeniz gerekmektedir. Eğer kutularınız, kompartımanlarınız içinde kalmaya devam ederseniz, bunlar ayrı kaldıkları

(*) Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyütülmüşleri ile inşa edilen örüntüler fraktal olarak adlandırılır.

sürece aradaki ilişkileri, bağlantıları ve nasıl birarada çalıştıklarını anlamamız mümkün olmayacaktır. Bilim insanlarının uzmanlık kutusunun dışında düşünmeye başlamalarının zamanı gelmiştir. Bu dairesel olan sorunların çözümü için kullanılacak olan doğrusal yaklaşımdır.

Geleceğe Yönelik Öngörüler

Ben bütün bunları öngörebiliyorum, çünkü potansiyeller mevcuttur ve öngörüler de potansiyeller temeline dayalıdır. Bu potansiyeller bundan önce başka toplumlarda da görülmüştü. Ve o toplumlar bir zamanlar sahip oldukları sizinkiyle benzerlik taşıyan bilim sayesinde, sizin şimdi gelmiş olduğunuz yere ulaşmışlardı. Bunları öngörebiliyorum çünkü hepsi daha önceden de olmuştu ve bu odada bulunanlardan bazıları topun yuvarlanmaya başladığını anlıyorlar (seminer de gerçeklikle ilgili konular çalışılmıştı). Ulaşılabilecek yere varılması kaçınılmazdır. Şu anda bile Dünyada bazı bilim insanları gelecekte bu noktaya varılmasına yol açacak olan bilgilere ulaşmaya başlamışlardır. Bunların hepsi yola çıktı ve geliyor. Düşünce ve bilgelik için mantıklı bir gelişme vardır. Koşmayı öğrenmeden önce yürümeyi öğrenmeniz gerekir ve bu nedenle de size bunların gelmekte olduğunu söylüyorum.

Şu anda içinde bulunduğunuz oda ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ama korkmanıza gerek yok. Şu anda bu odada tehlikeli olabilecek bazı görünmez şeylerin bulunduğunu biliyor muydunuz? Şu anda odada bulunan bazı görünmez şeylerin, dikkatli davranılmaması durumunda, hastalığa yol açabileceğini biliyor muydunuz? Bununla birlikte, korkmanıza gerek yoktur çünkü bunlara mikrop adı veriliyor.

Eğer bu beyanı 100 sene önce yapmış olsaydım, insanlar zangır zangır titremeye başlarlardı, hiçbir şekilde de inanmazlardı ve "Bu olsa olsa ezoterik zevzeklik olabilir, böyle bir şeyin gerçek olmasına imkân yok" derlerdi. Bazıları da kakkahayla gülerlerdi. Ancak bu sürede bilimin yaptığı ilerlemeler sayesinde artık herkes bunun gerçek ve doğru olduğunu biliyor. Yaşamın mikroskopik ölçekteki özelliklerini görmeyi sağlayan bu âletleri geliştirdiğinizde, sizler için yepyeni bir dünya ortaya çıktı. O zamana kadar tüm bunlar sizler açısından sır örtüsünün altında kalmıştı ama bilim birdenbire bunları gerçek hale getirdi. Bu söylediklerimle nereye varmaya çalıştığımı anlayabiliyor musunuz?

Sevgili varlıklar bilimin, fiziğin, bilgilerinizin bilincin bilgeliğinin toplamı ile uyum içine girmeye başladığı yere ulaşmanız sizin mirasınız ve kaderinizdir. Bu noktaya ulaşırken keşifler ve icatlar da birlikte gelecektir. Bu sayede size müthiş yardımı olacak alanlar açılacaktır önünüzde.

Bu icatlar sizlere dünyanın her tarafında bol miktarda ve istediğiniz kadar içme ve kullanma suyu sağlayacaktır. Okyanus suyu gerçek zamanlı olarak kolayca tuzsuzlaştırılabilir ve bunun için manyetik güçten yararlanan etkili keşifler yapılacaktır. Enerji çok daha kolay şekilde elde edilebilir ve ucuz, hattâ bol ve bedava ısı sayesinde üretilecektir. Nüfus artışı artık sorun olmaktan çıkacaktır. Çünkü yüksek bilinç çocuk yapılıp yapılmaması veya kaç çocuk yapılması gerektiğini (kadim yerli halklar binlerce yıldan beri bu yöntemi başarıyla kullanmaktadırlar) anlayacak olan bilinç bilgeliğini yaratacaktır. Gelecekte dönüp tarihe baktığınızda, pek az bilgisi olan cahil ve aptal insanlar olarak yaşamış

olduğunuzu ve bu koşullarda varlığınızı devam ettirebilmeniz hayret verici bir durum olduğunu söyleyeceksiniz. Bunları size nelerin gelmekte olduğuna dair bir fikriniz olması için söylüyorum. Buradan da insan bilinci alanına geçiyorum.

İnsan Bilinci

Bilincin ne olduğunu düşünüyorsunuz? "Kryon, bilinç düşünmedir. İnsanların düşünme şeklini gösterir. Bilinci düşünme paradigmasının tarif edilmesi olarak tanımlamak mümkündür" diyebilirsiniz. Bu gerçekten de söylenebilir ama burada yüksek ve alçak düşünmenin değerlendirilmesi kısmını atladınız. Bilinci görebilen fiziksel âletler icat edildiğinde ne olabilir? Eğer bana bilincin görülüp görülemeyeceğini sorarsanız, cevabım görülebileceği olacaktır çünkü olay fizikten ibarettir. Canınız sıkın ve moraliniz bozuk olduğunda bilgisayarınızın çöktüğünü veya bir pilin bittiğini hiç gördünüz mü? Bunun bilincin fiziksel olaylarla etkileşimi olduğunu düşünmek yanlış mı olur? Hava durumunun tahmini için kullanılan uydularla yapılan önemli bir keşif sayesinde, manyetik alanın gücündeki varyasyonlarla, insan şefkatinin kitle bilinci arasında sürekli bir korelasyon (karşılıklı ilişki) olduğu belirlenmiştir. Başka bir deyişle, şu anda böyle bir bilgi olmamasına rağmen manyetik alanın uluslararası felaketlere ve kutlamalara tepki verdiği söylenebilir! Bilinç, fizikle yakından ilişkilidir. Doğru donanıma sahip olduğunuz zaman örüntüleri görebileceksiniz. Bu olacaktır.

İnsanlığın Gelecekteki Örüntüleri

Daha önce hiç ifşa etmemiş olduğum bir şeyi şimdi ifşa etmek istiyorum ve bu da insanın bilinç örüntülerinin nasıl

görüneceğidir. Çok boyutlu fiziğin bundan önce görünmez olan pek çok şeyin örüntülerini açığa çıkarma potansiyeline sahip olduğu öncülünü belirlemiştik. Kuantum enerjyle ilgili olan hemen her şeyin görülebilir örüntüleri olacaktır. Bu sürpriz bir durum değildir. Eğer bir insanın bilincini görebilecek durumda olsaydınız, örüntüler sizce nasıl görünürdü? Burada bireysel bilinçle kitle bilinci karşı karşıya gelmektedir. Bu örüntü fiziksel ve bireysel olacak ve bir alanı olacaktır. Bundan dolayı zaman içinde ölçülebilir olacak ve örüntüsü olacaktır, "sizin örüntünüz". Burada fiziksel olan, bir alanı olan, ölçülebilir ve örüntüsü olan bireysel bilinçten söz ediyoruz.

Bunun fazla uçuk olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdiye dek basit keşifler ve deneylerle kitle bilincindeki değişimler belirlenmiş olduğuna göre, bunun gelecekte daha rafine hale getirilebileceğinden neden şüphe duyuyorsunuz ki?

Bu nasıl görünecektir? Size iki örnek vermek istiyorum. İnsandaki en büyük iki enerji üreticisi çifti korku ve nefret ile şefkat ve sevgidir. Bu iki grup spektrumun iki ucunda yer almaktadır ve her ikisi de son derecede güçlüdür. Bunlar alarmları tetikleyebilir, bilgisayarınızı çökertebilir, kalbinizi yumuşatabilir, kimyasal yapınızda değişikliğe yol açabilir ve bunları hem kısa mesafeden hem de çok uzun mesafeden gerçekleştirebilirler. Öfkeli olduğunu bildiğiniz bir insanla birlikte bir odada buldunuz mu? Bu öfkenin neredeyse tadını alabilir, en azından hissedebilirsiniz. Bu his güçlendikçe o odada bulunmak istemez ve oradan ayrılmak için can atarsınız. Bir odada öfkeli veya nefret dolu bir insan varsa, o odada karanlık bir bulut varmış hissine kapılırsınız. Bu durumda bir enerji ve o enerjinin örüntüsünü hissediyor olur-

sunuz. Ya odada bulunduğunuz insan bir üstata ve sevgi enerjisi gönderiyorsa? Bu durumda, "Ben bu yere bayılıyorum. Burada kalmak ve bu hissi iyice içime çekmek istiyorum" dersiniz. İşte böylece bilincin örüntüsünü tanımlamış oldunuz.

Evrende bulunan her türlü enerji ölçülebilir ve görülebilir ve enerjii üç boyuta getirdiğinizde onu inceleyebilir ve örüntüsünü görebilirsiniz. Her şeyde örüntüyü görmenin yolları vardır. Bu işe basit dalgalarla başlayabilirsiniz ama zaman içinde daha iyi aletler ortaya çıktıkça zarif örüntüler de görülebilecektir. Bu dünyanın büyük ustaları ile birlikte olanlar, onlarla birlikte oturup zaman geçirenler, onların yanındayken yaratıcı kaynağın karşı konulamaz şefkat ve sevgisini hissetmişler ve her şeyle bağlantı içinde olma farkındalığı ile ortaya çıkan mutluluktan uçma hissi yüzünden sevinç ve neşe gözyaşları dökmüşlerdir. İşte enerji budur. Sevgiyi ölçebilir misiniz? Evet, ölçebilirsiniz. Sevginin enerji olarak örüntüsü olduğuna ve dolayısıyla görülebileceğine göre ölçülmesi de mümkün olmalıdır. Bu yüzden ileride yepyeni bir dünya serilecektir önünüze. Size örüntülerin ne olduğunu göstermeme izin verin.

Örüntüler - DÜŞÜK

Bu söyleyeceklerim öngörülerdir, çünkü gelecek ile ilgilidir ama bu öngörüler potansiyeller temeline dayalı olarak yapılmaktadır ve potansiyeller öylesine güçlüdür ki, bunlar için kesin bile denebilir. Gelecekte bir gün örüntüler görülebilecektir. Bunlar insan bilincinin örüntüleri olduğunda, çok ilginç bir şey göreceksiniz. Bu durum gerçekleştiğinde, size şimdi söylediklerim doğrulanmış olacaktır. Bu celsenin binlerce kişi tarafından

dinlendiği dikkate alındığında, referans bulmak gayet kolay olacaktır.

İlk önce, gücü çok fazla olmakla birlikte, en düşük bilinçten söz edelim. Hem düşük bilincin, hem de yüksek bilincin inanılmaz oranda güç taşıdığını anlamalısınız. Dolayısıyla, "yüksek veya düşük" ifadesi etkili gücün ölçümü olarak değerlendirilmemelidir. Bu daha çok titreşimin ölçümü olmaktadır. Bunu frekansla karıştırmayın çünkü buradaki teknoloji doğrusal değildir. Burada sadece düşüncenin titreşiminin örneği, nereye gidebileceği, nereye gidemeyeceği, ne kadar kısıtlayıcı veya genişleyici olduğu söz konusudur. Güç çok derinliklidir. Nefretin gücü, kötülüğün gücü çok fazladır. Bunu zaten biliyorsunuz. Nefretin gücü kötülük ve korku yaratır ve müthiş güçlüdür. Eğer dikkatli olunmazsa, nefretin gücüyle milletler esaret altına alınabilir. Bu gücün ne kadar büyük olduğunu geçmişteki örneklerden biliyorsunuz. Şimdi bu özelliğe sahip olan bir bireyde bunu ölçmek suretiyle bu gücün gelecekte bulunacak bir âlet üstünde yaratacağı özel örneği hakkında konuşalım.

Düşük bilinç aşırı derecede temel ve basit örüntüler yaratacaktır. Bu örüntüler kuvvetli bir daire yaratacak veya böyle bir daireden çıkacaktır. Bu biraraya gelecek olan enerjilerin toplamı olacak ve bu enerji diğer daha yüksek titreşimler önünde engel oluşturacaktır. Bireyin etrafında yer alan bir daire veya bireyin yaratmakta olduğu bilinç enerjisi gibi görünecektir. Bu daire örüntüsü olan bir hapisane veya kendisini tekrar etmeyen temel bir fraktal gibidir. Bu kendi kendisini içinde hapis tutar ve örüntü daire dışında olan hiçbir şeyin farkında değildir. Bu öylesine güçlüdür ki, diğerleri bundan etkilenirler ve daha güçlü bir daire oluşturmak için kolayca ona katılırlar. Güç

de zaten buradan kaynaklanır. Daire bu aşamadan sonra çevresindeki bilincin yarattığı hapisane içinde daha geniş ve büyük hale gelecek, böylece daha büyük bir daire yaratacaktır ama bu tek bir daire olmaya devam edecektir.

Şu anda hiç anlamadığımız bir dilde konuştuğum hissine kapılmış olabilirsiniz ama biraz sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşaret etmek istediğim bunun aslında basit olduğudur. Burada daire şeklinde bir kap veya kutudan söz ediyorum. Bu kap veya kutu dışarıyı görememektedir ve sadece kendi kötülüğünden haberdardır. Yargılarını ve kararlarını sadece kendi içinde bildikleri temeline dayalı olarak oluşturmaktadır. Bu düşük bilinçtir. Onun gündeminde sadece o vardır ve başka hiçbir şeyi görmemektedir. Bu daire kendisi gibi düşünenleri kölesi haline getirebilir. Daire büyüyebilir ama asla kendi dışına çıkamaz. Zaten bildiğinin dışında hiçbir şey göremez. Dairenin dışında daireye ait olan hiçbir örüntü yoktur. Daire kısıtlayıcıdır. Durum apaçıktır, basittir ve düşük titreşimle temel düzeyde yaşamın idamesi söz konusudur.

Örüntüler - YÜKSEK

Şimdi diğeri hakkında konuşalım. Burada şefkat ve sevginin yüksek bilinci, yüksek düzeyli düşünce, bütünlük ve umursama söz konusudur. Peki, bunun nasıl bir görüntüsü vardır? Hazırlıklı olun çünkü size her şeyi veremem. Burada çok sayıda fraktal yaratılmaktadır. Burada bir enerji birikimi yaratılmaktadır ve bu birikim kendisi ile uyum içinde olacak şekilde kendisini çoğaltmaktadır (orijinalin özel çoğaltılmış şekilleri olan yüksek frekanslı birçok fraktal). Bu genişleyici ve çekicidir, yapısallığı vardır ve karmaşıktır. Yarattığı uyum ken-

disinden çok öteye kadar etkisi olan fraktallar yaratmaktadır ve dolayısıyla her tarafta olan madde üzerindeki etkisi görülebilmektedir.

Böylece en basitten en karmaşığa doğru giderken görmekte olduğunuz şey örüntüler arasındaki gerçek farktır. Bunlardan biri kısıtlayıcı ve tekilliği dolayısıyla güçlüdür. Diğeri ise çoklu genişleyiciliği içinde genişleyici ve güçlüdür. Sevgili varlıklar, gelinen bu aşamaya kadar bu gezegende insan bilinci, kendisini mümkün olan en düşük titreşim dairesi ile çevrelemeye eğilim göstermiştir. Nefret, savaş, kabalık, nezaketsizlik gibi olabilecek en düşük titreşimden oluşan daire ile çevreleme eğilimi ortaya çıkmıştır ve bunun nedeni de yaşamı sürdürme güdüsüdür. İnsanlar bu sayede varlıklarını idame ettirebilmişlerdir. Böylece ülkeler başka ülkeler ile savaşmışlar, gruplar başka gruplarla, daireler başka dairelerle karşı karşıya gelmişlerdir. Ve bu örüntüden ne elde ettiğiniz de açıkça ortadadır. Böylece inanılmaz ölçüde üzüntü ve kitle ölümleri yaratılmıştır. Ortaya çıkan daire örüntüsü bilincin genişlemesine izin vermemiştir ve dolayısıyla kendisini pek çok kez tekrar etmekle yetinmek zorunda kalmıştır. Gezegenin tarihine hoş geldiniz.

Başka yerlere gönderilebilecek olan uyum ortaya çıkmamıştır. Ne genişleme, ne de büyüme olmuştur. Büyüme olmamıştır ve sadece durgunluk olmuştur ve bu durgunluk kendisini sürekli olarak tekrar etmiştir. Bilinç örüntüsü kendisinden başka hiçbir şeyi göremediği için gidebileceği bir yer de olmamıştır.

Şimdi ise birdenbire bu gezegendeki enerji bundan böyle örüntüleri değiştirecektir. Bilinç örüntüleri gezegenin

manyetik ağının özellikleri arasında yer almaktadır ve manyetik ağ da Güneşin helyosferi tarafından değiştirilmektedir. Sizin uzaydaki yeni yeriniz (Güneş sistemi bu yeni yere doğru hareket etmektedir) ile birlikte bu ağ her iki bilinç örneğinin örüntülerini değiştirecektir ve ayrıca fraktallar ile müthiş karmaşık olanı temel yaşamı sürdürme güdüsünden çok daha güçlü hale getirecektir. Bunu anlayabildiniz mi? Yeni enerji insanların diğer insan fraktallarına olan tepkisini değiştirmektedir. Artık büyüme zamanı gelmiştir. İnsan bilinci gelişecektir ve adaletin terazisine benzeyen aydınlık ve karanlık terazisine ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü artık kötülüğün şefkat ve karmaşık uyumlu titreşimler üzerindeki etkisi çok daha küçük olacaktır. Aydınlık, kötülüğün gezegendeki basit örüntülerinden çok daha güçlü olacaktır.

Karanlık Kendisinden Ötesini Göremez

Size çok sıradışı olan ve düşük titreşimin nasıl çalıştığı hakkında derinlemesine bilgi veren bir şeyin kanıtını göstermek istiyorum. Bu yılın ilk celsesinde Kuzey Kore'nin genç liderinden söz etmiştim. Düşük bilincin, karanlığın kendi üstünde yer alanları göremiyor olması gerçeğini örnek olarak göstererek, bu kişiden yeniden söz etmek istiyorum. Düşük bilinç, ne kadar güçlü, ne kadar zeki ve ne kadar akıllı olduğunu düşünürse düşünsün, dairesinin dışına çıkamaz.

Son derecede benlikçi ve bencil olan bugünkü Kuzey Kore liderinin babası öldüğünde, onun yerine son derecede kendini beğenmiş biri olan oğlu geçti. Tüm yaşamı boyunca babasını izlemiş, bir gün onun yerini alacağını bilerek gelişmesi

sırasında onu kendisine örnek almış ve ortaya azami ölçüde egoist ve kendini beğenmiş biri çıkmıştı. Babasının yerine geçtiğinde gerçek anlamda seçme hakkı vardı ve gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle babasından bile daha büyük olma şansına sahipti. Yeni lider, ismini yüceltecek ve onu olabilecek en yüksek benlikçi yere çıkarabilecek şeyleri yapmak istedi. Model olarak babasını seçmişti ve iktidara geldikten sonra babasından bile daha şöhretli olmak için istediği her şeyi yapabiliyordu. O ise en klasik şeyleri yaptı. Dünyadaki en şöhretli ve sevilen lider olmak için eline geçmiş olan bu büyük fırsatı tepti. Doğru olanı yapması durumunda Dünya üzerindeki en şöhretli ve en çok sevilen lider olabileceği aklının ucundan bile geçmedi. Batıda eğitim görmüş olmasına rağmen bu fırsattan yararlanamadı.

Eğer doğru yolu seçseydi ve kendi ülkesindeki sınırlı sayıdaki insanı değil de, tüm dünyayı dikkate alsaydı, tüm yaşamı boyunca dünyadaki en sevilen ve şöhretli lider olabilirdi. İdareyi ele aldığı anda tüm yapması gereken dairenin ötesine geçecek şekilde düşünmekti. "Joker" rolünü oynayabilir ve müthiş şeyler yapabiliyordu. Kuzey ile Güney Kore'yi birleştirebilir, bu iki ülke arasındaki ölüm tarlalarını bertaraf edebilir, nesiller sonra ailelerin yeniden biraraya gelmesini sağlayabilir, sadece önemli görünmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen nükleer programı durdurabilir ve halkına refah, bolluk ve yiyecek sağlayıp bölgeye de barış getirebilirdi. Kore'nin tamamı ona büyük saygı duyardı ve gösterdiği bilgelik ve cesaret yüzünden tüm dünya rahatlayıp ona teşekkürlerini sunardı.

Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak için gittiğinde tüm ülkelerin temsilcileri onu ayakta alkışlar, önünde eğilirler ve ona

en yüksek barış ödülleri verirlerdi. Çok değer verdiği o egosu düşünemediğinden çok daha fazla tatmin edilmiş olurdu. Bunların hiçbirini aklına bile gelmedi. Bunun yerine kendisine miras kalan o karanlık kutunun hükümlerini pekiştirdi ve uzattı ve bu nedenle de şimdi dünyadaki en tehlikeli, en düşük, en kısıtlayıcı ve hain enerjinin başında oturuyor. Bunu kendi halkını yoksulluğa mahkûm ederek ve bölgede istikrarsızlık yaratarak yapıyor. Bu arada çok kısa bir süre için kendi ülkesinde güçlü ve şöhretli bir insan haline geliyor. Bu durum hiç de uzun sürmeyecek. Gezegendeki insanların büyük çoğunluğunun desteğine sahip olmadığını göremiyor ve sonuç itibarıyla her şeyi kaybedecek. Düşük titreşimi düşük düzeyde tutan dairenin bu kadar güçlü olabilmesi ilginç bir durum değil mi? Bununla birlikte, bunların hepsi değişmeye başladı artık sevgili varlıklar. İnsanları bireyler olarak inceleyip nasıl davrandıklarına bakarsanız, bunu göreceksiniz ve anlayacaksınız.

Bireyler

Yanınıza öfkeli, kaba ve kibarlıktan nasi-bini almamış bir birey gelir ve gelir gelmez kaba ve nezaketsiz bir şeyler söylerse, siz bu kişinin yanından uzaklaşır ve onda bir sorun olduğuna karar verirsiniz. Aslında o kişide önemli bir sorun yoktur ve sadece yaşamı sürdürme konusunda gerekli olduğunu düşündüğü şeyi yapmaktadır. Kaba ve nezaketsiz davranışla sizin dikkatinizi çekilecek, sahne hazırlanmış olacak ve bunlar da o kişinin kendisini önemli olarak görmesini sağlayacaktır. Bu davranışta enerji vardır. Bu sizin hoşunuza gidecek bir enerji olmasa da, yine de sizin dikkatinizi çekecek ve korku yaratmak suretiyle yetkili bile kılabilir. Bu sizin hoşunuza gitmeyebilir ama böyle insanların

yaşamı sürdürme stratejileri bu temel üzerine kurulmuştur. Eski enerjide bu belki de en iyi yöntemdi ve bu insanlar halen de bunun yerini alabilecek bir şey göremiyorlar. Bu davranışla bu insanlar, herkesin diğerlerinin sahip oldukları şeyi istediği bir dünyada yaşamı sürdürebileceklerini düşünmektedirler. Aslına bakarsanız, bugün bile kabalığı gerekli ve önemli bir unsur olarak gören kültürler halen varlıklarını sürdürmektedir. Çünkü onlara göre şefkat ve nezaket zafiyete işaret etmektedir. Bu insanlar "Şefkat ve kibarlık göstererek hiç kimseyi veya hiçbir yeri fethedemezsiniz. Şefkat ve kibarlık dünyadaki zayıflara göredir" diye düşünmektedir. Bu insanlar kendi bakış açılarından yaşamı sürdürme dairesinin dışını görememektedirler. Bu nedenle de hâlâ düşük enerji gücünü, kabalığı ve nezaketsizliği kullanmaktadır. Onların daha iyi bir şeyin varlığından haberleri bile yoktur.

Bugün görmekte olduğunuz şeyler artık istenmeyen sınıfına girmeye başlamıştır. Dünyanın çoğu bu yaklaşımdan bıkip usanmıştır ve varlığı sürdürmenin daha zarif yolunu aramaktadır. Şefkatli bir kişi asla zayıf bir kişi değildir. Şefkatli bir insanın etrafındaki enerji diğerleri için davetkâr bir mahiyete sahiptir. Buna karşılık, kaba bir insanın etrafındaki enerji diğer insanlar için itici ve uzaklaştırıcı bir mahiyete sahiptir. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Hangisini tercih edersiniz?

Size az önce örüntüleri söyledim. Söylemek istediğim husus karanlık ile aydınlık arasındaki orantının değişmekte olması ve aydınlığın artık kazanan taraf olmaya başlaması nedeniyle insan bilincinin yükselmekte olduğudur. Bu şefkat, nezaket ve dürüstlüğün ışığının çok daha

parlak olması ve sonunda işlevsel bozuklukla malûl olduğu apaçık ortaya çıkacak olan kabalık ve nezaketsizliğin giderek parlaklığını yitiren ışığına göre çok daha uzaktan görülecek olması anlamına gelmektedir. Kabalık ve nezaketsizlik bir süre sonra işlevi bozuk davranış olarak nitelendirilecek ve insanlar bu tip davranış olan insanlardan uzaklaşmaya başlayacaktır. Çünkü bu davranış o kişinin enerjisi, onun nerede olduğu ve ne düşündüğü hakkında yeterli bilgi vermektedir. Bu davranış birçok insan için yaşamı sürdürmeyi temsil etmesine rağmen eski enerjidir ve yeni yaşamı sürdürme modu, aydınlık ve yüksek bilinç olacaktır. Pek çok insan bunu görüp anlayacaktır.

Daha yüksek özelliklere sahip olanlar daha uzun yaşayacaklar ve zaman içinde bu insanlar liderlik yapacaklardır. Zaten sizlerin istediği de budur. Seçim hazırlıkları da, sonuçları da bu nedenle değişecektir. Bu yüzden iş alanında da büyük değişiklikler yaşanacaktır. Dört yöne uzanacak olan uyum etkisi yüzünden daha fazla ışık, daha fazla şefkat ve daha fazla çözüm göreceksiniz. Şefkatli bir kişi herkesin dikkatini çeker ve şefkat hissini etrafına yayar. Şefkatli bir insanın güvenli olarak algılandığını biliyor muydunuz? İnsanlar iyi bir dinleyici olması nedeniyle böyle bir kişinin yanında olmak isteyeceklerdir. Çünkü bunun keyifli olduğunu düşüneceklerdir. Böyle bir kişinin etrafındakiler onun yaydığı enerjiyi hissedecekler ve bu nedenle de onun güvenli olduğunu düşüneceklerdir.

Bu dengeli bireylerin etrafında olmak her zaman güven verir. Onlar asla diğerlerine zarar vermezler, hiçbir zaman kötü şeyler söylemezler ve diğerleriyle rekabete girmezler. Bu kişiler yanlarına gelenleri dinlerler ve severler. Uzak olmayan bir gele-

cekte böylesine özellikler iş yaşamında da yararlı olacaktır. Bu size çok tuhaf mı geliyor? Bunun gelecekte normalin bir parçası olacağını düşünmek size garip mi geliyor? İleride bu tip özellikler ölçülebilecek ve neden işe yaradıkları da bilinecek. Bunun tuhaf olduğunu düşünüyor bile olsanız, Dünyayı değiştireceğini söyleyebilirim.

Her şey bilimden ibaret değildir. İnsan bilinci zaman içinde yaşamı sürdürme modunun dışına çıkacaktır. Eski moda yaşamı sürdürme modu ve karanlık kaynaklı davranış değişecek ve daha zarif bir yaşamı sürdürme davranışı hâkim olacaktır. Bu sistemde her şeyi fethetmeyi ve parçalamayı düşünenler yerine zarif şekilde biraraya getirebilenler yaşamı sürdüreceklere. Bu insanlar yargılamayı düşünmeyecekler ve inanç sistemleri arasındaki farkları arka plana iteceklerdir. İnsanları yargılamaktan vazgeçen, onları oldukları gibi kabul eden, herkesin içinde Tanrı'yı gören ve olumlu beklentileri ilk sıraya koyanlar yaşamı sürdürme konusunda en iyiler olacaktır. İnanç sistemlerindeki farklar aynen yiyecek seçiminde olduğu gibi değerlendirilecektir. Bunlar dengeli ve bilge insanların özellikleridir.

Tüm bunlar gelmektedir ve hattâ aslına bakarsanız bir kısmı geldi bile. Size bu mesajla söylemek istediklerim bunlardı. Siz bu işlerin neresindesiniz? Sizin örüntünüz nedir? Bu söylediklerimdeki gerçeklik payını hissedebiliyor musunuz? Sevgili varlıklar, etraf güvenli olmaya başlamıştır. Artık rahatlayabilir ve gardınızı indirebilirsiniz. İlişkilerinizi daha rahat geliştirebilir ve daha şefkatli ve nazik olabilirsiniz. Bazılarınız sol taraftan hâlâ kötü bir şeyler bekliyorsunuz. Gerçi mağaradan çıkmış olduğunuzu hissediyorsunuz ama Bengal kaplanının hâlâ orada olup olmadığı

konusunda pek emin olamıyorsunuz. Kaplanlar eski enerjiye aittir ve hepsi dört yöne doğru kaçıyorlar. Eski enerjinin kalıntıları olan kötülük ve karanlık her tarafta zemin kaybediyor. Azalan karanlığın gerçekliği her tarafta ve bu kendisini göstermeye, odaklanmaya başladı. Karanlık, günlerinin sayılı olduğunu biliyor. Bu mücadeleyi gördüğünüzde, bunun iyi haber olduğunu bilmelisiniz. Bu iyi haber eski bilincinin sona ermekte olduğunu ifade etmektedir.

Eğer tüm Dünya çapında anket yapıp herkese sorular yöneltseniz, insanların büyük çoğunlukla barış istediklerini anlardınız. İnsanlar birbirlerini fethetmeyi ve bunu hedefleyen liderleri de istemiyorlar. İnsanlar sınırlı kaynaklara veya güce sahip olmak için birbirlerini yok etmek istemiyorlar. Artık eğilim değişti ve gezegenin bilincinin isteği anne ve babaların çocukları için istediklerinden farklı değil. Yüzlerce ülke biraraya gelmeye çalışıyor ve dengeli bir barış ve birlik oluşturmak için yollar arıyor. Kültürel farklar her zaman var olacaktır ama şefkat ve denge ortak insani özelliklerdir. Pek çok ortak noktanız var ve yeni bilgelik bunu size gösterecektir.

Yüz yıl önce dünyada bu denge yoktu. Bugün farklılık yaratan durum budur ve bu geleceğinizin de farklı olmasını sağlayacaktır. Bundan böyle geçmişi tekrarlamaktan vazgeçeceksiniz ve bunun yerine güzel fraktalların ve şefkatin uyumunun olgunluğu ve bilgeliği ile büyüyeceksiniz.

Yeni dünyaya hoş geldiniz. Yeni dünya yola çıktı ve geliyor.

Ve öyledir.
KRYON

“Lütfen Yeni Yılda
Aboneliğinizi
Yenilemeyi
Unutmayınız!..”

Değerli Okuyucularımız

Sevgi Dünyası Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
başlamak üzere yalnızca
abonelerimize ulaşmaktadır.

Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanız,
Haberleşme Adresi: sevgidunyasiyayinlari@gmail.com
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyası



Adı, Soyadı:
Adres:
Posta Kodu:
İlçe:
İl:
Tel:

2015 yılı için tek dergi fiyatı: 8.00 TL

Abone ücreti: Yurt içi 90.00 TL

Yurt dışı 110.00 TL

Posta Çeki No: 10214085 (Sevgi Yayınları)

İş Bankası IBAN: TR77 0006 4000 0011 0180 6837 24

Ayşegül Kayserilioğlu hesabı

Kişisel Gelişim Programları
Şirketlere Özel
Koçluk Hizmeti
Telkinle Zayıflamak
Telkinle Sigara Bırakmak
Evlilik Okulu
Çocuk ve Gençlik Sorunları
Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim

TANALTAI

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

Tel: (0216) 414 25 10
E-mail : tanaltay@psikolog.org
www.psikolog.org • www.tanaltay.com