

SEVGİ

DÜNYASI

Nisan 2019 Sayı: 604



Kayan Yıldız Değil Candı
Hem de **ÖZCAN'DI...**

Dünyayı ve İnsanlığı Neler Bekliyor?

Foton Kuşağı

Onur Başkanı:
Dr. Refet Kayserilioğlu

Sahibi ve Genel Yayın Müdürü:
Ayşegül Kayserilioğlu

Yazı İşleri Müdürü:
Güngör Özyiğit

Yayın Kurulu:
Güngör Özyiğit
Nelda Bayraktar
Hale Ürkmezgil

Haberleşme
ve Okur/Abone İlişkileri:
0535 4554223 - 0549 7220248

Yönetim Yeri:
Hayri Eğmezoğlu Sk. İkizler Ap.
No: 8 D: 32 Erenköy/İst.

İÇİNDEKİLER

Tuttuğunu Koparanlar	2
Dr. Refet Kayserilioğlu	
İslâmda İlk Büyük Fitne	6
Ahmet Kayserilioğlu	
Kayan Yıldız Değil Candı... Hem de ÖZCAN'dı	13
Güngör Özyiğit	
Ramtha - Dünyayı ve İnsanlığı Neler Bekliyor?	19
Nihal Gürsoy	
Foton Kuşağı	28
ÇEV: İsmail Acar	
Rahatlama ve Rehberlik Sunma	33
Çev: Nelda İnan	
Bilgelik	38
(Canlı Kryon Celsesi)	

Dergimizin internet sitesini
www.sevgidunyasidergisi.com, www.dostluk.org
adreslerinden ziyaret edebilirsiniz

Sevgili Dostlar

Her zaman deriz: Sizler ve biz bir aile gibiyiz. Görüşlerimizde kimi küçük farklar, bakış açılarımızda hiç benzemeyen noktalar olabilir; ama aynı yere baktığımızı, amacımızın aynı olduğunu düşünürüz: İnsana hizmet. Yolumuzun bir olduğunu varsayarız: O'na giden sevgi yolu; Beş Basamak'a bizler kadar uyduğunuzu, dikkati elden bırakmadan sabrı baston, toleransı dayanak yaptığınızı düşleriz; ve memleketimizi en az bizler kadar sevip önemsedığınızı biliriz. Neredeyse her sene seçimle serseme dönmüş, ağır yükler altında inleyen ülkemiz hak ettiği huzura ve refaha kavuşsun isteriz. Fütursuzca yapılan yanlışların, haksızlıkların normal bir durum gibi görülerek ve gösterilerek pişkince yaşamakta olanların yanına kâr gibi kaldığını görmek, en kutsal değerlerin yalanı rahatça konuşan kirli ağızlarca ucuz malzemeler haline getirilişini izlemek çok zordur elbette. Fahiş hatalar yapan, fahiş yaşayan insanları ve onları işlerine geldiği sürece destekleyen, hatalarına göz yuman, işine gelmediği zaman da en büyük düşmanı ilan edenleri çok gördü milletimiz. Yalanı yol edinenler bilsinler ki, onlar Yaradan'ı inkâr edenlerdir, dilleri ne söyleser söylesin. Çok azap çekeceklerdir. Kimse için iyiden ayrı ve hayırsız olan hiçbir şeyi dilemez, istemeyiz bizler. Ama hepimizin içindeki hani üzerindeki toz ve sis biraz dağıldığında amansızca olması gereken doğruyu işaret eden yönümüz var ya, ona uymadığımızda bizi güçsüz ve yorgun bırakan tarafımız, o yetecektir onların azabı için. Asil ve çelebi duruşları, birbirini saygı ile övmeyi küçüklük saymayan dilleri, kaba ve küstahça konuşmayı, sağa sola hakaretler savurmayı kahramanlık saymayan kişilikleri görmeyi diliyoruz, bekliyoruz. Bütün dünya genel bir zorluk içinde, çıkış yolu aramakta. Bunun bilincinde olmakla beraber, dünya böyle olur zaman zaman, sonra yine bir şey olur, insan yolunu bulur, her zaman bulacaktır diyenlerin rahatlığında olmadığımızı da biliyoruz. İyide ve doğrudan olmalıyız, kavgaları kesmek için ne lâzımsa yapmalıyız. Gönüller temiz olduğu oranda güçlüdür. O gönüllerden çıkan dilekler kıymetlidir, kabul görür; yaydıkları etki karşı konulamazdır. Öyle gönüllerle dileyelim, ülkemize, ülkemizin düzelmesi için çalışanlara yardımcı olalım. İnsanların, toplumların, ülkelerin baki kalmaları kötülük dengelerini kurnazlıkla hesap etmeleriyle değil, O'nun kanunlarına göre yaşamalarıyla mümkün olur.

En Derin Sevgilerimizle

SEVGİ DÜNYASI

*Gönlünü
yuvasına
bağlayan
bir güvercin gibi
gönüllerini
işlerine
bağlayanlar,
işlerinde mucizeler
yaratabilirler.
Tuttuğunu
koparanlar
her işte aranan
saygıdeğer
kişilerdir.*



Dr. Refet Kayserilioğlu

Tuttuğunu Koparanlar

TUTTUĞUNU KOPARANLAR

Değerli hocam Dr. Bedri Ruhselman'ın çok hoşuma giden bir güvercin misali vardı. "Bir güvercin" derdi, "Mısırdan İstanbul'a getirilse ve buradan salınıverse, o gider ta Mısır'daki yuvasını bulur. Bunu nasıl yapar, bilir misiniz? Bırakıldığı zaman hızla havaya yükselir, belli bir yüksekliğe vardıktan sonra havada bir daire çizer ve kuvvetle yuvasını düşünür, gönlündeki yuva özlemi onun pusulasıdır artık. Kendini bırakıverir ve yuvasından gelen tesirlere doğru koşar. Sanki yuvasından gelen kokuları almaktadır da, o kokuların izini takip ederek yuvaya koşmaktadır. İşin aslında onun gönlüyle yuvası arasında ruhi bağ kurulmuş, bir gönül yolu açılmıştır. O yoldan, o, hızla gider kilometreleri aşar, geceleri ve gündüzleri geride bırakır, ama hedefinden bir santim dahi şaşmadan dosdoğru yuvasını bulur."

...

Burada güvercine yuvayı buldurtan ve

rotasını çizdiren gönlündeki büyük özlem ve yuvasına her ne bahasına olursa olsun kavuşma isteğidir. Gönülden isteyenler karanlığı bile görenlerdir. Bir işi başarmak için, bir hedefe ulaşmak için yuvasına koşan bir güvercin gibi olmak, bu sebepten dolayı zaruridir. Yuvasına koşan güvercin gibi olabilenler mutlaka tuttukları işi koparırlar, mutlaka yaptıkları işte en önde giden olurlar.

Görevine dört elle sarılan ve onu başarmak için bütün güçlerini seferber eden memurların ekseriyette olduğu bir ülke kısa zamanda ileri bir ülke haline geliverir. Geri kalmışlığın en baş nedenlerinden biri, sorumlu mevkide bulunanların çoğunluğunun vazifeyi böylesine bir ciddiyetle ve heyecanla yapmaktan kaçınmalarıdır. Saatleri doldurmak ve iş yapıyor görünmek için çalışanların yapacakları işler elbette çoğu zaman yetersiz, eksik veya bozuk olur. Nasıl ki bir makinenin bütün parçaları aynı

düzen ve mükemmeliyette çalışırsa, ancak o zaman o makineden en iyi randıman alınabilirse, aynı bunun gibi bir müessesenin veya bir devlet dairesinin ya da herhangi bir topluluğun işlerini yürütenlerin hepsi de aynı mükemmeliyette çalışırlarsa onların ortaya koyacakları iş de en mükemmel olur.

KÂR EDENİN SIRRI

Kâr eden bir özel müessese veya banka ile devamlı zarar eden bir devlet sektörü arasındaki fark budur işte. Birinde işin başına ehil kimseler getirilmiştir ve onların çalışmaları adım adım kontrol edilmektedir. İkincisinin başına ise kayırılan bir kimse getirilmiştir ve işler onun keyfine bırakılmıştır. Müfettişler gerektiğinde raporlarla aksaklıkları belirtirler ama o raporlara göre çalışmayan işten el çektirmek veya sıkı bir takibe geçmek olağan işlerden değildir. Müdür gününü gün etmek ve kendi dümenine bakmak hevesinde olunca, onun emrinde çalışan memurlar

da aynı laçkalık içinde olurlar elbette. Ondan sonra işler yürümez, çıkan işler kamu yararına değil, özel kişilerin, onları kollayan kimselerin yararına olur. Şu sözlerimizden bütün resmi dairelerin böyle olduğu mânâsı çıkartılmamalıdır. Elbette içinde çok iyi çalışan idealist kimselerin bulunduğu daireler de vardır. Fakat ekseriyet söylediğimiz gibi olduğu için ortadan konuşmak zorunda kalıyoruz.

Neden aynı laçkalığı kâr peşinde koşan bir özel müessesede göremiyoruz? Çünkü öyle bir müessesede iş yapmayan kişi hatır için tutulmaz. İhtiyaçtan fazla kişi de orada kullanılmaz. Her şey kâr ve verim esasına göre ve en rantabl bir şekilde ayarlanmış vaziyettedir. Müessese daima verimini artırmak, kârını çoğaltmak istegindedir. Ve orada çalışanlar da bu isteğe katılmak zorundadırlar.

Toplum hizmeti gören resmi müesseselerin de aynı verimlilikle çalışabilmeleri için köklü bir

zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır. "Memleketim zarar görmesin vatandaşımın işi süratle görülsün, insan kardeşim huzura kavuşsun ve sıkıntıdan kurtulsun!" diye düşünenler çoğalınca elbette o müesseselerin verimliliği de artacaktır. Zengin kişinin işi hangi süratle görülüyorsa, fakir vatandaşın işi de aynı süratle görülebiliyorsa orada sıhatli bir işleyiş var demektir. Bunu sağlayacak siyasi ve toplumsal düzeni elbirliğiyle kurmamız hepimiz için kaçınılmaz bir vazifedir. Bugünkü kötü atmosfer içinde bile vazifesini mükemmel yapanların örneklerini görüp durmaktayız. Bir de ortam düzelirse ne üstün sonuçlar alınacak demektir.

İŞİ BAŞARMAK İÇİN

Tuttuğu işi mutlaka başarmak ve onu muhakkak koparmak için önce işi küçümsemek lâzımdır. Elimizdeki iş hangi cins olursa olsun bilmeliyiz ki, o işi biz en mükemmel bir şekilde yaparsak başkalarının

bizden istifadesi o derece büyük olacak ve bizim varlığımız onlar için vazgeçilemez hale gelecektir. Mesela bir semtte yaptığı işi çok temiz yapan ve müşterilerine karşı çok dürüst davranan bir ayakkabı tamircisi olsa, herkes ona gidecek ve o, semtin değerli bir organı ve yardımcısı olacaktır. Yaptığı hizmetle o şahıs kendisine bir yer yapmış ve ihtiyaç duyulan bir insan haline gelmiştir. Onun hastalığıyla ve başka yerlerdeki işleriyle onu sevenler ilgili olurlar ve ona yalnız olmadığını her an hissettirirler. Aranılan ve sevilen bir şahıs olmak mutlu olmanın şartlarından birisidir. Bunun yolu da elbette başkalarına en iyi hizmeti yapmak ve en büyük faydayı vermektir.

Bir iş başarmanın, iyi bir eser ortaya koymanın insana doğrudan vereceği büyük hazlar da vardır. Bir işe yaramak, güzel bir eser meydana getirmek, önce insanın kendine olan saygısını artırır, nefesine güvenini çoğaltır. Aranılan ve faydalı olan bir kişi olmak o kimseye kişiliği-

ni kazandırır. Bir insanın bir değer olduğunu bilmesi, göğsünü gere gere insanların arasında dolaşması ne güzeldir!..

TUTTUĞUNU KOPARMAK İÇİN

Tuttuğunu koparanlardan olabilmek için çalışmanın, iş başarmanın hazzını tatmak, toplum içinde kazanacağı yeri ve itibarı düşünmek gerekir. O haz ve düşünce bir kimsede iş başarmak arzusunu uyandırır mutlaka. Bu sebeple başarının bize sağlayacağı hazzı, itibarı ve kazandıracığı şahsiyeti devamlı düşünüp tahayyül etmek gerekir. İkinci olarak, yukarıda da söylediğimiz gibi, işin küçüğü olmadığını ve en büyük işin, en iyi yapılan iş olduğunu bilmek lâzımdır. İşine hayati bir önem verip dört elle sarılan bir kimsenin işi "büyük iştir". Ama işini el ucuyla tutan bir kimsenin işi, isterse kendisi veya başkaları için hayati önemi olan bir iş olsun büyük değildir. Esasen kendisi de işini büyük görmemekte, mühimsememektedir. . .

Üçüncü olarak bir işin lüzûmuna ve zaruretine kalben iyice inanarak, her ne bahasına olursa olsun onu yapmayı, çok iyi yapmayı istemek lâzımdır. Böyle yüreктen istenilen ve hayati önem verilen bir işi başarmak için, insan otomatik olarak bütün kuvvetlerini seferber eder. Sirklerde akıl almaz numaraları yapan cambazlar ve akrobatlar işlerini sevmişler ve ona hayati bir önem vermişlerdir. Keza hayvanlara şaşırtıcı numaraları öğreten terbiyeciler aynı önemle sarılmışlardır işlerine.

Dördüncü olarak ben yapmazsam bu iş yapılmaz, kalır diyerek işi benimsemek, işe sahip çıkmak lâzımdır. İşin bizden başka sahibi olmadığını düşünmek, insanın kuvvetlerini seferber etmesini kolaylaştırır ve kendine güvenini artırır.

ZAMANI HESAPLAMAK

Beşinci olarak işi iyice tanıyıp zamanı ona göre hesaplamak ve tam bir

intizamla çalışmak lâzımdır. Böyle hareket eden insan hedefini önceden göreceği için ümitsizliklere düşmez ve hızını kaybetmeden çalışmasına devam eder. Onun en büyük başarıya ulaşması, onun için bir sürpriz değil, önceden bilinen bir neticedir.

Ay'a insan gönderenlerin zamanı nasıl saniyesine varıncaya kadar hesapladıklarını ve planladıklarını gördük. Füzenin fırlatılışından döndüğü ana kadar her şey önceden planlanan zamanda ve şekilde olmuştur. İşte büyük başarının sırrı buradadır.

Gönlünü yuvasına bağlayan bir güvercin gibi gönlümüzü işlerimize ve vazifelerimize bağlarsak en mükemmel neticeleri elde eder, işimizde mucizeler yaratabiliriz. İşte o zaman, işini başaranlardan olarak hem kendi gözümüzde, hem toplumun gözünde, saygıdeğer bir kişi oluruz. Böyle bir netice hiç kimse için küçümsenecek bir kazanç değildir.

Gülyüzlülerden İbretler: 65

İslâmda İlk Büyük Fitne

Ahmet Kayseriliođlu, Psikolog



HZ. ÖMER BİR KÖLENİN KURBANI

Halk arasında gezip onların dertlerini dinleyen ve sorunlarını çözen Halife Ömer'e çarşıda bir köle yaklaşp dertini anlattı. Şikâyeti, efendisinin onun çalışmalarının tam karşılığını vermediđi idi. Ömer onun hangi işlerde çalıştığını sabırla dinledi ve efendisinin haklı olduğunu

söyledi. Köle kızgın ve tehditkâr sözlerle yanından uzaklaştı.

Ertesi sabah Halife, mescide erkenden gelip henüz namaz başlamamışken, kızgın köle, Ömer'i ölümcül bir darbe ile hançerledi. Ömer'i hemen evine götürdülerse de, dört gün sonra ebediyete göçtü. 10 yıllık olağanüstü başarılı ulu idarecilik dönemi böylece sona erdi.

Bu son dört gün içinde de Ömer'in yapacağı çok önemli bir iş vardı: Yeni halifeyi belirlemek. Bunun için belirlediği en seçkin 6 kişiye, 3 gün boyunca kendi aralarında baş başa görüşerek içlerinden birini halife seçmeleri talimatını verdi. Bu 6 kişi içinden, gönlünde hiç mevki hırsı olmayan, uzak görüşlü biri: "Ben adaylıktan çekiliyorum ama sona kalan 2 kişi olursa tek seçici ben olacağım" dedi. Hepsi kabul ettiler. Adaylıktan diğer ayrılanlardan sonra, ortada yalnız Ali ve Osman kaldı. O tek seçici hemen karar vermedi. Medine'de en büyükten en küçüğe pek çok kişiyle tek tek görüşerek halkın kimi istediğini anlamaya çalıştı. Yani bir nevi anket yaptı. Ve sürenin sonunda mescitte toplanan halka, Osman'ı seçtiğini bildirdi. En başta kendisi, sonra da Ali ve diğer herkes Osman'a biat yemini ederek onu başa geçirdiler.

KÖLELİK KONUSU

Geçmişte de, bu yazımın hazırlık aşamasında da Osman dönemi ile ilgili okuduğum her kitap beni, pek çok ikilemler, beğeniler, esefler, acılar içine sürüklemiştir. Bunları yine aynı duygular içinde sizlerle paylaşacağım. Ancak Ömer'i öldürenin bir köle olması dolayısıyla, islâmiyette kölelik üzerinde çok az da olsa durmak istiyorum.

Biliyorsunuz bütün semavi dinlerde, Cebail'den Yaradan'ın dilek ve buyruklarını vahiyle, yani gizli söyleşi ile alan, peygamberlerin ortaya koyduğu dinlerde, "İnsanın insandan farksızlığı" değiştirilmesi teklif bile edilmeyen kesin bir anayasa hükmüdür. Her din, insanlar

arasında çok kökleşmiş olan kölelik geleneğini, en azından hafifletmek için çok çaba sarfetmiştir. Yakın tarihlere kadar ABD'de zencilere yapılan büyük zulümleri hatırlarsak bunu sifira indirmenin ne kadar güç olduğunu anlamamız kolaylaşır.

İslâmiyetin geldiği zamanlarda Arabistan'da kölelik, hemen herkesçe son derece doğal karşılanan, çok yerleşmiş bir gelenektir. Kuran ve hadislerde bunun bir anda değil - ki bu imkânsızdı- adım adım da olsa kaldırılması için çok hükümler getirilmişti. Hz. Muhammed'in henüz peygamber olmadan önce bile kendisine eşi Hatice tarafından hediye edilmiş kölesi Zeyd'i para da almadan azad edip köleliğine son verdiğini, dahası kendisini oğlu gibi sıfatlandığını geçen yazılarımda okumuştunuz. Bununla yetinmemiş yine azad ettiği bir cariyesi ile onu evlendirmişti. Peygamberliği zamanında karısının vefatından sonra bunlardan çok daha büyüğünü yapmış, hala kızı Zeynep ile Zeyd'i evlendirmiş, sonra da onu başkomutanlıkla görevlendirmişti.

Vedâ haccında kabileler arasında üstünlük olmadığını, insanların eşitliğini önemle vurgulamıştı. Peygamber ölümüne çok yakın günlerde Zeyd'in ilk eşinden olan çok genç siyahi Usame'yi de başkomutan yapmış, o da Bizans sınırlarından çok başarılı bir savaş kahramanı olarak Medine'ye dönmüş, ilk halife Ebubekir'e çok rahatlık sağlamıştı.

Osman zamanında kölelik konusunda Peygamber'in hiç onaylamayacağı çok aykırı pek çok davranışlar olmuştu. Ama

yıllar akıp geçerken Peygamber'i örnek alıp, Kuran ve hadis hükümlerine uyarak köle azad etmenin sevabını kazanmak niyetiyle de olsa yapılanlarla, islâm ülkelerinde köleliğin kökü kazınmıştır.

HZ. OSMANIN İLK 6 YILI

Mekke'de Ebubekir'in Müslümanlığa kazandırdığı ilk kişilerden biri olan Osman, Kureyş kabilesine bağlı çok itibarlı Emeviler'in pek çoğu gibi ticaretle çok zenginleşmişti. Servetini din ve muhtaçlar için harcamaktan hiç geri durmamıştı. Bu güzel ve güleryüzlü, tatlı dilli, cömert, çok yumuşak huylu kişi hiç sevilmeyebilir miydi?

70 yaş ile 82 yaş arasındaki 12 yıllık halifelğinde ilk 6 yıl, aynı Ömer dönemi gibi çok başarılıydı. İran'ın fethi tamamlanmış, Kıbrıs, Rodos, Ege adaları fethedilmiş, Sicilya sınırlarına kadar varmışlardı. Oradaki halklar ise cizye (vergi) karşılığında eski dinlerinde özgürce kalmışlardı. Kuzey Afrika baştanbaşa fethedilmiş, İspanya'ya bile ilk adımlar atılmıştı. Deniz seferlerine alışmış olduklarından halifelığının 7. yılında çok güçlü Bizans donanmasını alt etmişlerdi. Daha sonraları Çanakkale Boğazını aşip Kadıköy önlerine bile varmışlardı.

Ganimetlerle zenginliğin çok arttığı islâm beldelerinde, bütün bu başarılarla rağmen gelecekte olacakların olumsuz tohumları da atılmıyor değildi. Peygamber zamanında hayatta olanlar yaşlanmaya yüz tutmuş, birçoğu kendi halinde bir hayat sürmeye başlamıştı.

Ancak geleceği kötü etkileyecek olan en önemli konu islâmî eğitimin ihmal edilmesiydi. Sadece fetihlerle bu büyük devlet daha fazla ayakta kalamazdı. Kuran ve Peygamber'in en güzel mesajlarının sistemli bir şekilde öğretilmesi ve akıldan gönüle geçecek doğru yaşama kurallarının gençlerin ilkesi olması gerekiyordu. Askeri maksatlarla kurulmuş bir garnizon kenti olan Kûfe'de İbni Mesud gibi Kuran'ı baştanbaşa ezberlemiş, yazarak kendi mushafını hazırlamış kişinin etrafındakileri nasıl aydınlattığını keyifle okuyoruz. Ebu Zer de sürgün yerinde bile olsa, kendi inşa ettirdiği mescitte aynısını yapmıştı. Ama bunlar sadece kişisel gayretler olarak kalmıştı. İlahiyat Profesörü Mehmet Azimli "Hz. Osman" kitabında bu konuya kısaca şöyle değinir:

"Yetişen yeni nesil ile eski nesil arasındaki yaşantı farkı, dinî, kültürel, sosyal ve siyasal alanda yaşanan değişim, sahabe toplumunun geri plana çekilmesi ve yeni yetme denilen neslin ortaya çıkışı, Hz. Osman dönemi karışıklıklarının en önemli faktörlerinden sayılır. Yeni nesil, Mekke'deki âyetlerin iniş tecrübesini, geçmiş kavimlerin durumlarını, onlardaki ezen-ezilen çekişmelerini, kıyamet sahneleri tecrübesini yaşayan ilk Müslümanların bilincine yerleşen Müslümanlığı özümseyememişlerdi. Kısacası onların dini hassasiyetleri zayıftı. Dünyanın Müslümanların önüne, serilmesi, yeryüzü hazinelerinin onların önlerine açılması sonucu gelen mal akışına rağmen, eskiden bir parça ekmeyle yetinenlerin şimdi belki 100 kölesi vardı. Ancak bununla da yetinmiyorlardı. Hz.

Peygamber'in "gözünü toprak doyurur" hadisi adeta hissediliyordu. İnsanlar mal biriktirmekte yarışıyor, köle ve cariye toplamak için mücadeleler veriliyordu." (S:55)

Hz. Osman'ın halifeliğinin 6. yılında insanlığa ve İslâma en büyük hediyesi bugün elimizde olan Kuran'ın oluşturulması, lehçe farklarının giderilmesiydi. Halife'nin bu konudaki gayretlerini ve Müslümanların kıraat bilimine katkılarını gelecek ay sizlere aktaracağım.

EKONOMİK SINIF FARKLARI ve KABİLECİLİK

Tekrar ediyorum, dinin temeli olan ahlâk prensiplerinin gençlere ve halkın tamamına sistemli bir şekilde öğretilmemesi, bence pek çok ayrımcılığın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ayrımcılıkları adı geçen kitapta yazar detaylı ve güzel bir şekilde ortaya sermiştir. Oradan aktarıyorum:

"Özellikle Kureyşliler hiç uğraşmadan zenginlik içinde yaşarken savaşlarda ömürleri geçenler onlar kadar bu zenginlikten faydalanamıyordu. Savaş meydanlarında meşakkatli bir hayata katlanan askerlerle zenginlik ve lüks içinde ihtişamlı bir hayat süren Kureyşli Müslümanlar arasında büyük dengesizlikler ortaya çıkmıştı. Çoğunluğu bedevilerden oluşan askerler, kendileri savaşlara katılmış oldukları halde, elde edilen bol miktardaki ganimetin Kureyşli yönetici ve komutanlara tahsis edildiğini görüyorlardı. Fetihlerden, küçük bir azınlık kazançlı çıkıyordu." (S:48)

"Bu durum günümüz tabiriyle söylersek kapitalist bir yapı arz ediyordu. Bir tarafta hiç çalışmadan çok kazanan, diğer tarafta çalıştığı halde mal edinemeyen insanlar vardı. Servetin büyük bir bölümünün sahabenin ve Kureyş'in elinde yığılması, Ebu Zer'in uyardığı gibi isyana sebep olurdu ve öyle de oldu. Bu şekilde adaletsiz gelişen zenginlik, haklı olarak kıskançlıklara ve sonuçta isyanlara dönüştü." (S: 51)

Peygamber'in kesinlikle kaldırmaya çalıştığı kabilecilik, Osman'ın halifeliği zamanında yeniden hortlatılmıştı. Kureyş kabilesi içinde yer alan Emeviler'den ve en başta da akrabalarından kişileri ehli-yetsizliklerine aldırmadan, en çok gelire sahip şehirlere vali olarak atıyor, halkın şikâyetlerine kulak vermiyordu. Valiler ise zenginleştikçe zenginleşiyor, zevk ve sefa içinde yaşam sürüyorlardı.

Halife, valileri Mekke ve Medine'de toplayarak halkın içinde yaptığı sorgulamalarda bile daha çok valileri dinlemekle vakit geçiriyordu. Onlar da doğaldır ki kendilerini övmekten öte bir şey yapmıyorlardı. Yukarıda adı geçen kitapta yazar bu olanlardan çok şikâyetçi:

"Halife'nin etrafında toplanan grup ise Mekke fethinde zorunlu olarak ve menfaat gereği İslamiyet'i seçmiş olup, islâmi hassasiyeti yüksek olmayan kimselerdi. Bunlar Hz. Osman'ın ihtiyarlık ve akrabaya düşkünlük gibi zaaflarını rahatlıkla kullanıp haksızlıklara neden oluyorlardı. Hz. Peygamber'in ashâbı ise bu dönemde adeta bu grup tarafından kenara itilmişti. Onlar Hz. Osman'a

muhalif bir tavır içine girmek zorunda kalmışlardı. Bu bozucu grup Hz. Osman'ı doğru olmayan bilgilerle yanıltıyorlardı. Bu sebeple sahabeden Ammar ve İbni Mesud gibileri Osman'ın emri ile mescitte dayak yemişlerdi. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan ve 20 yıl sonra Hz. Osman'ın halifeliği devrinde, tekrar hâkimiyeti ele almaya başlayan Emeviler, sahabeler arasında adeta tekrar eski Mekke günlerine dönüş korkusu yaratmıştı... Sonuçta sahabe neslinin yeni nesil ile yer değiştirme süreci çok sancılı olmuş ve halifenin katli gibi İslâm tarihi açısından hiç de hayırlı olmayan olaylar gerçekleşmiştir. Sahabe nesli, bürokrasiye hâkim olmuş Emevilere karşı itiraz ederken, taşralılar ise bütün Kureyşliler'e itiraz ediyorlardı." (S:56)

Sanmayınız ki bunlardan sadece yazar şikâyetçi, işte diğer kitaplardan kısa alıntılar:

**** Ahmet Cevdet Paşa'nın Bedir yayınlarından "Halifeler Tarihi" kitabının 446-447. sayfalarından sadeleştirerek aktarıyorum:**

"Ebubekir ve Ömer (R.A) hazretlerinin halifelik devirlerini ve Hz. Osman'ın (R.A) halifeliğinin ilk zamanı aynen Peygamber zamanı gibi geçti. Ondan sonra güzel yemekler yemek, güzel elbise giymek, güzel eğlerli atlara binmek, bahçelerde gezip eğlenmek gibi zenginlik ve uygarlığa dal budak salmış adetler ortaya çıktı. Çok kimse mal biriktirmek davasına düştü. Örneğin Şam valisi Muaviye ibni Ebu Süfyan, aşırı miktarda mal yığarak servet ve zenginliğini çoğaltmaktaydı."

**** Bahriye Üçok'un "İslâm Tarihi" kitabından:**

"Yeni kuşak Kureyş'in bütün öteki kabilelerden üstün olduğu iddiasını açığa savunmaktan çekinmiyordu. Kureyş kabilesi dışında kalanlar bu anlayışa karşı idiler. Ülkeler fethetmekte, onların kılıçları parlamış, onların kanı dökülmüştü. Peygamber nasıl herkese eşit muamele yaptıysa şimdi de aynı olmalıydı. Bu tür tartışmalar doğu'dan batı'ya, tüm İslâm topraklarında dalgalanan İslâm bayrağını tehdit etmekteydi." (S:12)

**** İlahiyat Profesörü İhsan Süreyya Sırma'nın "Örnek Halifeler Dönemi" kitabından:**

"Herkes gibi Hz. Osman da fitraten akrabalarına düşkün bir insandı. Bunun neticesi olarak akrabalarına makamlar vermeye başladı. İşi ehline değil, yakınına verme kuralı yerleşince de, islâmî uygulamaya karşı olan bu tasarruf kendi başına belâ oldu. Hz. Ömer onu şura üyeliğine seçince, tıpkı diğer üyeleri uyardığı gibi onu da uyarmış, akrabalarını değil ehil olanları iş başına getirmesini emretmişti. Fakat o Ömer'in dediklerini yapmadı." (S:165)

ZEKÂT TOPLAMA USÛLÜNDE DEĞİŞİKLİK

Halife Osman'ın devlet yönetiminde geçmiş deneyimleri çok azdı ama ticaret konusunda ehliyeti tamdı. Peygamber, Ebubekir ve Ömer'in yönetimleri zamanında zekâtı devlet tahsildarları toplardı.

Zekât bir gelir vergisi değil, varlık vergisi idi. Kısaca anlatırsak, kişinin bir yıllık ihtiyacının dışında kalan mal, mülk ve birikmiş parasının 1/40'ı her yıl vergi olarak devlet tarafından tahsil ediliyor, hazineye yatırılıyordu. Kişi tüm varlığından bu vergiyi ödeme zorunda olduğundan, sırf rantiyeye olarak yaşamaya kalkışanın, zenginliği her yıl adım adım gerilemeye mahkûmdu. Bundan kurtulmak için mal, mülk ve parayı ekonomik dolaşıma sokmak zorunluluğu doğuyordu. Bu da ekonomik canlanmada çok önemli bir etkeni. Bence günümüz ekonomistlerinin vergilemeyi bu mantık üzerinde, yani varlık üzerinden vergi alma sistemini geliştirmeleri insanlığın yararına olacaktır.

Halife Osman başarılı bir tüccar olduğundan, tahsildarların gayrimenkul üzerinden tahsilat yapmalarının, her şey ortada ve kayıt altında olduğundan çok kolay olduğunu yakinen biliyordu. Ancak kişinin biriktirdiği paradan alınacak vergide bu mümkün değildi. O zamanlar bankacılık sistemi yoktu ki. Bunun için tahsilat sistemini değiştirerek, parasının vergisini vermeyi kişilerin kendilerine bıraktı. Kişi her şeyi işiten, bilen ve gören Yaradan'ın huzurunda olduğuna inanarak zekâtını muhtaçlara kendi paylaştıracaktı. Böylece kişiler arasında toplumsal bir dayanışma sağlanacak, zenginlere karşı kıskançlık ve hasedin de önüne geçilmiş olacaktı. Bu kural Müslümanlar arasında şimdi aynen böyle uygulanmaktadır.

HZ. OSMAN'IN SON 6 YILI

Halife dizginleri tam eline almayı, işi Emevi valilerinin eline bıraktığından ve

şikâyetlere de fazla aldırış etmediğinden, sorunlar her yıl katmerlenerek artıyordu. Medine'de bile Halifeyi tutanlar gittikçe azalıyordu. Ensar diye anılan ve İslâmın zaferlerinde çok büyük pay sahibi olan Medine yerlileri, Peygamber'in kesinlikle ortadan kaldırdığı kabileciliğin hortlatılmasından son derece rahatsızdı. Mekke'den hicret ederek Medine'ye yerleşen muhacirler de İslâmın ruhuna aykırı bu gelişmelerden aynı derecede rahatsız olup sık sık Halife'ye şikâyetlerini doğrudan anlatıyor ama söz geçiremiyorlardı. Sadece doğruları yazmaya çok özen gösteren Ahmet Cevdet Paşa, adı geçen tarih kitabının 461. sayfasında Halifeliliğin son 2 yılını anlatırken özetle şunları söyler:

"Emeviler'in pek çok memuriyeti ele geçirmesinden dolayı, Peygamber'in kabilesi Kureyş'e bağlı Haşimî mensuplarının da gönülleri kırıldı. Her biri hatırları kırılmış olarak bir tarafa çekildi. Halifenin yaşı 80'i aştığından işler bütün bütüne Emeviler'in ve özellikle amcaoğlu çok genç katibi Mervan'ın eline kaldı. Bu da çok kırgınlıklar yarattı. Emeviler iyice azıttı. Sokaklarda tavırlarından geçilmez oldu. 'Filanca geliyor savulun yoldan' denilmeye başlandı."

SONA DOĞRU

Artık son yıldayız. Mısırlılar, Kûfeliler, Basralılar geçen yılki haclarında sorunlar üzerinde uzun konuşmalar yapıp, gelecek yıllla ilgili yapacaklarını kararlaştırmışlardı. Ve bunu uyguladılar. Çoğunluğu Mısırlılar'dan olan 1000 kişi sanki hacca gidiyorlarmış gibi yaparak Medine

etrafında toplandılar. Şehirdekilere Halife'ye şikâyetlerini bildirmeye geldiklerini başka bir kötü niyetleri olmadığını söylediler. Eğer Halife onların isteklerini karşılamazsa bu defa onu istifaya davet edeceklerini bildirdiler. Zaten Medine halkı da aynısını istediğinden onlara karşı durmadılar. 20 bin kişilik Medine'de o zaman 10 bin kişi Peygamber ile birlikte yaşamış olan sahabe idi. Medineliler aralarında anlaşsalar, bin kişinin onları alt etmesi hiç de mümkün değildi.

İsyancılarla Halife arasında aracılar vasıtasıyla görüşmeler yapıldı. Ondan hazinedeki parayı eşit dağıtması, yanlış davranan valilerin, özellikle Mısırdakinin görevine son verilmesini istediler ve istekleri kabul edildi. Medine halkı ve isyancılar bundan çok memnun oldular.

Mısır valisinin görevden alındığı ve yerine Ebubekir'in oğlu Muhammed'in vali tayin edildiğini bildiren Halife'nin yazılı emrini de yanlarında taşıyarak hepsi memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar. Ne var ki, bir siyahi kölenin deve üzerinde hızlıca önlerinden geçmesi ve garip davranışları yüzünden onu yakaladılar. Bu siyahînin doğrudan doğruya halifenin postacısı olduğunu anlayınca, yanındaki boş bir matara içindeki mektubu okudular ve akılları başlarından gitti. Halife'nin mühürlü özel mektubunda gelmekte olan isyancıların bazılarının öldürülmesi, bazılarının işkence ile ölüme terkedilmesi Mısır valisine emrediliyordu bu mektupta. İsyancı Mısırlılar diğer şehirlere gidenlere de haber vererek hep beraber Medine'de top-

landılar. Ellerindeki mektubu Medineliler'e de gösterip hep birlikte doğruca Halife'nin evini kuşatmaya aldılar. 30 günlük kuşatma içinde Osman'ın camiye gidip imamlık yapmasına izin vermeleri ve arkasında namaza durmaları, niyetlerinin çok kötü olmadığını gösteriyordu. Halife mektubu kendisinin göndermediğini, bir komplo ile karşı karşıya olduğunu yeminle söylediğinden, doğruluğundan şüphe etmedikleri Halife'ye inandılar. Ama artık yönetim zafiyeti içinde olduğu iyice ortaya çıkmıştı. Mutlaka Halifelik görevini terk etmesini ve komployu hazırlaması en olası kişi katibi Mervan'ı sorgulayıp cezalandırmaları için kendilerine teslim etmesini ısrarla talep ettiler. Halife her iki isteklerini kesinlikle reddetti. Bir ara camide isyancıların azıtlı olanlarından biri Halife'yi taşla yaralayıp bayılttı bile.

İsyancılar hiçbir istekleri onaylanmayınca Osman'a son çare olarak kendisini öldüreceklerini söylemeye başlamışlardı şimdi. Halife bunları tevekkülle karşılıyor ve yine de istifaya yanaşmıyordu. Bu durumda evden çıkmasına da izin vermeyip, susuz bırakıp yola gelmesini bile denediler.

Şimdi hiç istemedikleri son çareye başvurmayı kararlaştırdılar. Dışardan kuvvet geleceğinden de korkuyorlardı zaten. Komşu evlerden Halife'nin evine girip onu öldürdüler.

Ne yazık ki isyancılar böylece İslâm'da sonu gelmeyecek büyük bir fitnenin öncüsü olmuşlardı...

Kayan Yıldız Değil Candı... Hem De ÖZCAN'dı

Güngör Özyiğit, Psikolog



*Ne zaman düşünsem seni
Beyaz bir güvercin kanat çırpar semâda
Yunus'un dili gibi arı-duru
Şiirlerin gelir aklıma*

O güzel insanı, Özcan Nardemir'i 1965 yılında "Dünya Sevgi Birliği" derneğine girdiğimde tanıdım. Hemen kaynaştık. Samimi halimiz, esprili dilimiz, birlikte gülebilmemiz bizi doğal olarak buluşturdu. Ben 22-23 yaşlarımda, o da benden 5-6 yaş büyüktü. O dönemin gençleriydik. Sevginin daha gözle görülebilir, yaşanılır hale gelmesi için, birbiriyle daha kolay anlaşacak, uyum sağlayabilecek olanların birbirini "sevgi kardeşi" olarak seçmeleri isteniyordu. Sevgi kardeşleri 2,3 en fazla 4 kişi olacaktı. Onlar birbirlerini iyi yanlarıyla düşünecek, arayıp soracak ve hayatı olabildiğince paylaşacaklardı. Öylece sevgi sözde kalmayacak, yaşanılan bir gerçekliğe dönüşecekti. Biz Özcan'la hemen birbirimizi seçtik. Sonra bu kardeşliğe iki kişi daha ekleyerek "kare as" olduk. Ve sevginin gereklerini yerine getirmeye başladık. Biz, Özcan'la ikimiz bu işi biraz da abarttık galiba. O zaman ben hem üniversiteye gidiyorum, hem de Dergi'nin ve Dr. Bey'in (Refet Kayserilioğlu) sekreterliğini yapıyorum. Öğleye doğru muayenehane'ye geliyorum. Akşamları toplantılarımız oluyor. Özcan, Ekmekçioğlu'nda çalışıyor. Şimdiki gençlere ve çocuklara çok acayıp gelecek ama o dönemde cep telefonu yoktu. Çoğu evde telefon bile yoktu. O nedenle Özcan beni muayenehane telefonundan akşam 19.00'da buluşana dek 6-7 kez arardı. Şiir yazmışsa, onu sıcaklığı sıcaklığı-

na okur. Ben de yazar, Dr. Bey'e verirdim. Ve 2-3 saat sonra Dr. Bey şiiri bestelenmiş olarak seslendirirdi. Ben de ilâhi ve şarkıları öğrenip, sohbet gruplarıyla paylaşırdım. Öyle coşkulu ve verimli bir zaman dilimi yaşıyorduk. Akşam 19.00'da Özcan'la buluşup, Hacı Salih'te veya başka bir yerde yemek yer, sonra yine muayenehanede toplanırdık. Toplantı 23.00-23.30'a kadar sürerdi. Biz yine ayrılmaz, dışarıda sessiz film oynar, şarkılar söyler ya da yakında oturan bir arkadaşına "yumuşak iniş" yapar sabaha kadar sohbet ederdik. Birbirimizden kopamıyorduk. Birbirimizi bir gün bile görmemeye dayanamıyor, çok özlüyorduk. Davamıza ve birbirimize sevdalanmış gibiydik. Bu sevdanın itiş ve içimizdeki özü tetikleyişi ile Özcan, O'na giden yolda yükselmek için Yaradan'ın ışıklı yolunu talep ederken, başkalarını da o ışıkla aydınlatmak adına çıra gibi yanmaya razı olduğunu bildirerek Tanrı'ya yakarıyordu. Bu onun ilk şiiriydi:

*Ey Ulu Tanrım
Ver bana ver, aydınlığından
Yükselmem için
Yak beni yak, çırallar gibi*

Bu dilek gerçekleşir ve gönü aşkla öylesine yanar ki, o yüce sevgiliye varma yolunda, hasret tüten bu coşkulu yolculuk, önce şiire, sonra da ilâhi formunda şarkıya dönüşür:

*Gönlüm yanar için için
O yâr diye, O yâr diye
Bu ayrılık sanki niçin
Gezer gönül O yâr diye*

*Dilimden hiç düşmez adı
Kalbimdedir aşkın tadı
Şimdi gönlümün feryadı
O yâr diye, O yâr diye*

*Kuşlar gibi uçup gitsem
Erenlerle göçüp gitsem
Bu dert ile şimdi nitsem
O yâr diye, O yâr diye*

*Bir gün O'na varabilsem
Gülyüzünü görebilsem
Karşısında durabilsem
O yâr diye, O yâr diye*

SANKİ YUNUS

O coşkulu günlerden birinde, yine telefonda, az önce yazdığı bir şiiri, o güzel sesiyle okuduğunda, hemen kâğıda kaydettim ve "Bunu böyle, bu kadar arı-duru bir dille ancak Yunus söyleyebilir" dedim. Okuyun, siz de hak vereceksiniz bana:

*Sevdi kardeş gönlüm seni
İnsanoğlu değil misin?
Sevgisinden varedilmiş
Hak'kın kulu değil misin?*

*Doğru yolu bulalım gel
Vermek için alalım gel
Gel secdede kalalım gel
Gönlü duru değil misin?*

*O'nun katı yücedir pek
Âlemlerin Rabbidir tek
Kötülükten elini çek
Hayrın yolu değil misin?*

ÇOCUKLAR

Onun bu dünyada iki hayırlı erkek evladı oldu. Aralarında saygılı bir sevgi vardı. Sabahları erken evden işe çıkıyor, gece -görevinden dolayı- çok geç eve dönüyordu. O saatte çocuklar uyumuş oluyordu. Bir keresinde "Çocuklarımı birdenbire karşımda büyümüş olarak görünce şaşırıdım" demişti.

İkinci çocuğu doğduğunda, Zeynep Kâmil'e beraber gidiyorduk. Yolda giderken sordu: "Güngör, çocuğun adını bizim davamıza uygun olarak ne koyabiliriz?" Ben de ona sordum: "Biz ne için uğraşıyoruz?" Cevap "Birlik için". "Öyleyse Birol olsun" dedim. Çok beğendi. Adını "Birol" koyduk. Ben de onun "isim babası" oldum.

Büyük oğlu Göksel ve Birol evlendiler. Ve Özcan babalarına iki kız, iki erkek dört torun verdiler. Hepsisi de çok güzel ve hayırlı çocuklar.

O çocuklarını, torunlarını, bütün dünya çocuklarını çok sevdi. Onların iyi yetişmelerini isterdi. Bir şiirinde çocuklardan birine isabet edecek bir derdin, kederin kendisine gelmesini Tanrı'dan dileyerek yüce gönüllü bir ruh portresi çizer:

*Çocuklar etrafımda
Çocuklar cıvı cıvı
Çocuklar kelebekler gibi renkli
Hangisi bulacak bir gün mutluluğu?
Hangisinin altın olacak tuttuğu?
Hangisinin önünde varsa hüzün
Hangisini bekliyorsa bir keder
Tanrım, hepsini bana ver.*

MAZİDE GEZİ

Bir sabah aynada saçını tararken, saçlarına birkaç ak düştüğünü görür. Duygulanır, esinlenir. Ve güftesi-beste- si aynı anda gelen bir şarkıyı söyle- meye başlar. O coşkuyla arkadaşımız Türk Musikisi üstadı İsmail Hakkı Özkan'a telefonda şarkıyı okur. Hakkı bey şarkıyı notaya alır. Öylece makam ve usûlü tam oturan, hiç rötuş gerek- tirmeyen güzel bir şarkı çıkar ortaya. Güfte ve Beste: Özcan Nardemir. Buyurun okuyun:

*Kırlar düşüyor saçlarıma
Gönümde yine mazideyim
Elimde eli sevgilimin
Rüya dolu bir gezideyim*

*Bitsin istemem, renk dolu gün
Aşkın en güzel yerindeyim
Elimde eli sevgilimin
Rüya dolu bir gezideyim.*

BÜTÜNLÜĞÜN BİLİNCİ

İnsanlık bir büyük bedendir aslında. Tek tek insanlar bu bedenin hücreleri, uluslar ise organlarını oluşturmaktadır. Her birinin bütün içinde bir yeri

ve işlevi vardır. Biz etrafımızda gördü- ğümüz canlı-cansız tüm varlıklarla bir- likte var oluyoruz. Her varlık, yaşamını diğer varlıklara ve en sonunda Yara- dan'a borçlu. Ortak paydamız ve hamu- rumuz ise sevgi. Özcan, bu büyüğü gerçeği şu dizelerle dile getiriyor:

*Bir damla su, sen, ben, şu gökler,
engin deniz,
Çok uzakta bir yıldız,
birlikte bir bedeniz
Parçasıyız bütünün farkımız olsa bile
Bir maya, bir temelden,
o yüce sevgideniz.*

Uçan daire ile uzaydan gelecek dost- ları, çoğu geceler belli nöbet yer- lerinde, gökyüzünü gözleyerek bek- ledik. İşte "Rüya İdi Gece" şiiri bu iştiyaklı bekleyişi dillendirir:

*Bekledik
O rüya gecede
Geldiniz, selâm verdiniz uzaktan
Şükrettik
Bekledik, bekleyeceğiz
Geliş vaktine kadar
Öyle hoş olacak ki buluşmamız
Öyle sevineceğiz ki gönülden
Kaybolacağız biz sizde
Ve siz bizde eriyeceksiniz
Konuşacağız her şeyi
Biliyormuşçasına aynı dilden*

Ne var ki, çoğu kişi bu birliğin ve bütünlüğün bilincinde değil. İnsan doy- mak bilmiyor. Çünkü her şeyi hesapsız ve istekleri çok fazla. Dengeleri bozu- yor. Çevreyi sömürüyor, kirletiyor.

Neden, niçin dünyada olduğunu sorgulamadan kaygusuzca, yarını düşünmeden yaşıyor. Tümüyle hayatı bitirmeye doğru yol alıyor. Özcan'ın duyarlı yüreği bu tehlikeyi önceden sezerek uyarıyor:

*Dağlara çıkacağım
Karar verdim dağlara
Haykıracağım göklere, ağaçlara,
kuşlara
Ben ve siz, neyiz diye soracağım
Neden buradayız ve niçin?
Yok mu başka yerimiz?
Nedendir tüm kederimiz?
İşte bir cennet dünya, ayaklarımız
altında
Hepimiz için, hepimize yeter
diyeceğim
Diyeceğim ya, sonra ne halt
edeceğim?
Aşağıdaki gürültüyü birlikte
duyacağız
Kuşlar, ağaçlar bana gülecekler
Bu dediğin olmaz diyecekler
Görüyorsun insanlar bizi bıraktılar
Birbirlerini yiyorlar, yiyecekler
Bu da yetmeyecek, dünyaya
bitirecekler.*

Yıllar önce Derneğimizde, Özcan'ın da içinde bulunduğu "Senaryo, grubunda Hakkı Özkan, kendi hayatından esinlenerek yazdığı bir oyunu okuyor. Diğerleri dinliyor. İbrahim Asil de uyuyor. Ne var ki onun gönül gözü ve kulağı hep açıktır. Hakkı hoca, metni okurken bir yerde "Kapı çalındı ve misafirlere geldi" deyince, vermekten usanmayan İbrahim Asil Bey bir anda

uyanıyor ve: "Kardeşler, oraya bir ikram, çay, kahve, bir kokakol koyalım" diyor. Özcan bunu İbrahim Bey'in şivesi, ses tonu ile o kadar güzel sahneye koyardı ki, olayı yeniden yaşattı âdeta.

ÇİY DAMLASI

Medyum olduğundan esinlenmeye açık ve çok duyarlıydı. Bir damla çiy tanesi onda ne derin duygular uyandırır. Ve bu duyguyu "anlatamıyorum" derken, sözün bittiği sınıra kadar ne de güzel anlatırdı:

*Bütün utancım
Şu bir yaprak üstünde duran
Bir damla çiğın
Güzelliğini anlatamadığımdan
Durduğu yerin sevinci
Hiç katıksız benliği ile
Gözyaşı kadar belirir
Üzerinde güneşin yedi rengi
Gülen gözlerle hayata bakan
İnce ince, inci inci
O gözler
Gönlümde olsa
Şu bir damlanın dünyayı tutan
Bir damlacık sevinci
Utaniyorum böyle durup kaldığımdan
Bir damlanın
Bir derya olduğunu
Dil bulup anlatamadığımdan*

VERMEYİ BİLEBİLMEK

Gerçeği sevmek, o uğurda her şeyi vermek demektir. Verdikçe verilecek çok şey olduğunu görmek ve vermekle

tamam olmak, mutluluğa ermektir. O zaman ancak dertler diner, yüzler güler. Sevgili Özcan, bu kitaplar dolusu gerçeği ne güzel özetler:

*Anlatabilsek sevgimizi
Her şey için herkese
Gösterebilsek gördüğümüz ışığı
O zaman kimse olmaz, biliyoruz
dertli
Verebilsek tüm aldıklarımızı
Duyabilsek en acıda olanın
duyduğunu
Ağlasak ağlayanlarla birlikte
Beraber gülmek için
Boş geçirmesek bir anımızı
O zaman biliyoruz, kimse olmaz
dertli
Verebilsek tüm aldıklarımızı*

Nasıl sevmek ve vermek gerektiğini de bir güzel belirttikten sonra, şöyle bir çağrı ile son veriyor dizelerine:

*Gelin kardeşler, nemiz varsa
verelim size
Malımızı, kanımızı, canımızı
O zaman kimse olmaz,
biliyoruz dertli
Verebilsek tüm aldıklarımızı.*

SEVGİLİYE KAVUŞMA

Özcan, son dokuz ayını yatakta kımıldamadan yatarak, yatay bir şekilde geçirdi. Bitimsiz bir yolculuğa çıkışın hazırlığı içindeydi. Yarı bu dünyada, yarı başka bir boyuttaydı. O hep ayrılığın acısını içinde duyarak, yüce bir sevginin özlemini çekerek

yaşadı. Ancak o yüceye kavuşunca derdinin biteceğini dile getirdi. Sanki "Göğe bakma durağında" bekleyen bir yolcu gibiydi. Ve bir gün o yâr geldi, onu alıp götürdü:

*Beklemekten yandı gönlüm
Şimdi gözüm dalıp gider
Belki bir gün yâr gelir de
Beni burdan alıp gider
Yola çıkıp Mecnun olsam
Bir gün ey yâr seni bilsam
İçten dışa aşkla dolsam
Belki derdim böyle biter*

Medyum olarak "Doğru Yaşama Bilgileri"ne aracılık ettiği bu yüce görev 5 Ekim 1964'de başladı ve 5 Ekim 2018'de son buldu. Tam 54 yıl sürdü. Bu, adanmış bir ömür demektir. Sevgi Özcan Nardemir'in Hak'ka doğru yürüdüğünü öğrendiğim akşamın gecesinde uyuyamadım. Ve ona şu mesajı yolladım:

*"Can kardeşim Özcan,
Bütün gece seni düşündüm. İçim ışıkla doldu. Ama elimde olmadan gözyaşlarımın yanağımı ıslattığını fark ettim. Gecenin karanlığında ve ıssızlığında sessiz sedasız ağladım. Senin aracı olduğun yüce bilgilere göre gönlümüzün dili yoktur ama gözümüzün yaşı vardır şüphesiz".*

O bizim için beden kafesinden uçup giden herhangi bir kuş değil, yüce yerden haber getiren Beyaz Güvercin'di. Kayan yıldız değil candı; hem de Özcan'dı!...

Ramtha - Gelecek Günler

Dünyayı ve İnsanlığı Neler Bekliyor?



Derleyen: Nihâl Gürsoy

Ramtha, engin bilgeliğe sahip bir ruhsal varlıktır. Mesajını insanlığa verebilmek için JZ Knight isimli Amerikalı bir kadın medyumunu kanal olarak kullanmaktadır. Ramtha JZ Knight'in bedeni aracılığıyla 1978' den beri ABD'nin her yerinde yüzlerce toplantı düzenlemiş bu toplantılarda binlerce insanı derinden etkileyen bilgiler vermiştir. Bu yazımızda Ramtha'nın gelecek günlerde yaşanacak olaylar; dünyayı ve insanlığı etkileyecek değişiklikler ve değişimlerin amacıyla ilgili aktardığı bilgilere yer vereceğiz. Ramtha'nın olacağını bildirdiği değişiklikler, kamçılayıcı bir değişim yaratacaktır. Ve bu değişim Ramtha'nın " süper bilinç " dediği, yeni bir bilinci, dünyanın yeni bir çağını başlatacaktır.

İnsanlık dramında her zaman bir olgu korkunç bir biçimde hüküm sürmüştür. Sizlere, memnun edilmesi çok zor, kesin kural ve emirlere uymadığınız takdirde sizi lânetleyen, yargılayıcı bir Tanrı öğretisi veren dinler... Yüzyıllar boyunca Dünyanızdaki uluslar, Tanrı'ya inanış yolları birbirinden farklı olduğu için, sinsî dogmaların kendilerini teşvik ettiği savaşları yaşamışlardır. Benim ilkel insandan mı söz ettiğimi sanıyorsunuz yoksa? Bugün bile yıkıcı devrimler ve çirkin gizli savaşlar, gezegeninizin her tarafında sürmektedir. Üstelik bunlara " kutsal savaşlar " dersiniz! Bir diğeri gerçeğine karşı savaşmak nasıl kutsal olabilir? Tarihiniz boyunca meydana gelen tüm savaşların, dinsel inançların çatışması üzerine bina edildiğini biliyor musunuz? Kendi yasa ve kurallarını, yasa ve kuralları farklı olan bir topluma zorla kabul ettirmek isteyenlerce çıkarıldığını biliyor muydunuz? Bu konuda yakında muazzam bir çalkantı ve taraflaşma olacak; çünkü artık insanoğlu uyanıyor ve önemli olanın Tanrı'ya inanmak değil, Tanrı'yı kavrayabilmek ve idrak edebilmek olduğunu anlamaya başlıyor. İnanç çok narindir ve gerçekleştirilme gücünden de yoksundur. İnançta mucizeler bulunmaz, onlar sadece bilmekte, bilgelikte bulunurlar.

"Bu on yıl sona ermeden, insanoğlunun tutumundaki bayağılık, çekişmeler, Tanrı'ya yakıştırdığı sınırlı tarifler sona

erecek. Tanrı'nın, o ilâhi olanın her varlığın içinde olduğu anlayışı, yavaş yavaş herkeste başlıyor. Hattâ, kutsal toprakların her karıştı için hâlâ savaşmakta olanlara dahi bu anlayış ve idrak gelecektir. Işık, idrak ve bilgi bunlar sizi savaşan sürülerin üstüne yükseltir. Bunlar, her nerede olursanız olun, barış içinde olmanızı sağlar. Eğer bu anlayışa kucak açmazsanız, tekâmül süreci içinde olan doğanın kurbanları olacaksınız.

"Tanrı'nın herkesin içinde olduğu anlayışı, dünyanız katına gönderilmektedir. Artık insanoğlunun dramında değişim saati gelip çatmıştır. İnsanoğlunu uykudan uyandıracak olanlar halim olanlardır. Bu öyle bir bilgililiktir ki sözlerle ifade edilmez, bütünüyle kendi saflığı tarafından canlandırılır, hayat bulur. Tanrı'ya inananlar hiçbir zaman kesin bir tavır koyamazlar. Hâlbuki Tanrı'nın cennet âleminin kendi içlerinde olduğunu bilenler, ruhlarını tazeleyen bir dokunuşla Tanrı'nın eline değmişlerdir. Bu ruh, bu bilgelik, bu kesin tavır, dinleri esir etmeyecektir; tam tersine, dinlere idrak ve sağduyu getirecektir.

"Bir dinin dogmaları tarafından harekete geçirilmiş olan birçok savaş tanrısı, terörist ve ihtilalci var; onların değişme saati de gelmiştir. İnsan ruhunun uğrayacağı değişim, onun üzerinden Tanrı'nın nurunu uzaklaştırmayacak; yasaları, tehditleri, aceleyi, korkuları, baskıları ve harika insanları

asırlardır baskı altında tutup sindirmiş olan her şeyi ortadan kaldırarak onu güçlendirecek ve zenginleştirecektir. Özgür olmak sadece toprağınızı sürüp kendi buğdayınızı yetiştirmek değildir. Kendi elektriğinizi kendiniz yaratabilme akıllılığını gösterebilmek de değildir. Bütünüyle özgür ve kendinizin hâkimi olarak yaşamak da değildir. Özgür olmak, aynı zamanda, içinizdeki Tanrı'nın, O Yüce Olan'ın, o her şeyi bilip de izin verenin zarafeti ve sevgisiyle hareket etmeyi bilmek demektir. Özgür olmak, daima sevildiğinizi ve başınızdan geçen her şeyin anlamlı ve her varlığa şefkat ve sevgi beslemenizi sağlamak açısından gerekli olduğunu bilmektir.

"Uyanacağınız kesindir. Eğer bu kattan göçerseniz, sizi öbür tarafta bekleyen şey ihtişamdır. Bunu bilerseniz, ecel saatinizi üzüntü, suçluluk, güvensizlik ve korkuyla değil, zarafet, vakar ve sevinçle karşılırsınız. Herkes idrak edecektir ki, onları yargılayan kendi nefisleri ve onları yönetmek amacıyla boyun eğdirmek isteyenlerdir. Bütün insanların hangi din ve inanca (inançsız olduğunu düşünenler bile bir inanca sahiptir) bağlı olurlarsa olsunlar, dogmalar eriyip yok olduğunda, özgür olabileceklerini bilmeleri ne harika olacaktır.

"Din savaşçıları, Tanrı adına savaşmalarını gerektiren hiçbir şeyin var olmadığını, Tanrı'nın uğrunda savaşılmasına hiç ihtiyacı olmadığını ve tek yapılması gereken şeyin Tanrı adına

yaşamak olduğunu anladıklarında her şey ne kadar harika olacak. Gelecek günlerde pek çok insan tutumunu değiştirmeye yanaşmadığı için yok olacak. Onlar, kendilerini yaşamlar boyunca tekrarlamalarına neden olan rüyadan uyanmak için kendi sınırlı varlıkları ile yüz yüze gelerek onu kabullenmeyi ve silmeyi kabul etmeyenlerdir. Biliniz ki, hiçbir varlık ne denli yüce olursa olsun, sizin tutumunuzu değiştiremez, ancak siz Tanrısal iradenizle tutumunuzu değiştirebilirsiniz. Eğer hiçbir önemi olmayan şeylere yapışmaya devam eder ve halim olmanın alçakgönüllülüğüne sığınarak hazırlanmaz ve kendi kendinizin sorumluluğunu üstlenmezseniz, gelecek günlerde yok olacaksınız. Bu kaderi istediğiniz için seçtiğinizi de bilin.

"İnsanoğlu isterse her savaşı önleyebilir. İnsanoğlu, eğer arzu ederse, her zorluğu yenebilir. İnsanoğlu, kim olduğuna bakmadan tüm kardeşlerine kucak açabilir. İnsanoğlu isterse barış yapıcı olabilir. Arzu ederse kendi kendini tedavi edebilir. İnsanoğlu eğer isterse yaşayabilir!

Gelecek günlerde her şey siyah ya da beyaz olacaktır; artık griler olmayacak. İnsan artık ya kendini yeniden yaratarak değişime uyum sağlayacak ya da eskiyle birlikte yok olacak ve artık hatırlanmayacak. Olacaklar bunlardır. Bunlar, yolun ortasında yürüyene göre günler değildir. Bu günler artık yapanların günleridir.

"Güneş lekeleri artıyor. Güneşinizin karnı ağrıyacak. Bu lekeler çok narın olan, et ve kemikten yapılan sizleri çok etkileyecek. Güneş lekelerinin arttığı her devre, tarih boyunca kuraklığın arttığı devreler olmuştur. Dünyanızı yeni bir kurak devre bekliyor. Güneşte lekelerin belirmesinden hemen önce, en büyük bolluğu yaşarsınız. Bunun için Dünyanın bazı bölgelerinde ürün her zamankinden bol oldu. Bu doğanın, gelecek kıtlığa karşı koyabilmeniz için size fazladan ürün vermesidir anladınız mı? Kuraklık, gelecek günlerde olacak şeylerin sadece bir parçası, küçük bir parçası.. Daha sizin yarattıklarınızdan ve bunların gelecek günleriniz üzerinde yapacağı etkilerden söz etmedik. Önce doğadan söz ediyoruz, çünkü doğa olmazsa gelecek günleriniz de olmaz. Anlıyor musunuz?

"Kilerinizde ne kadar yiyecek var? Ne kadar dayanır? İki gün mü? Üç hafta mı? Eğer iki yıl yetecek kadar stokunuz yoksa, çok zorlanacaksınız demektir. Güneş lekeleri en az iki yıl süren kuraklıklara neden olurlar. Dünya kendini bu süreçle yeniler. Kendinizi bu şekilde hazırlamak, toplumsal bilincin korkularına katkıda bulunmak değildir. Hayatta kalabilmek o kadar da zor değildir. Bu denli soylu bir şey zor olmamalıdır. Eğer doğa ile uyum içindeyseniz, hayatta kalmak için mücadele etmeniz gerekmeyecektir; çünkü siz zaten bu uyumlu akış içinde beraberce akıp gitmekte olacaksınız. Ama eğer siz doğayla savaşırsanız, ona

karşı çıkarsanız hiçbir zaman kazanamazsınız. Hazırlanmak aptalca bir şey değildir, tam tersine akıllıcadır. Sizler gerek bedenen gerekse zihnen tembelleştiniz; kırları ve sahip olduğunuz toprakları terk ettiniz, kentlere dolaştınız çünkü toplumsal bilinç böyle olmasını istiyordu. Bunun için de çok ama çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaksınız. Bir varlık, ufacık da olsa bir toprak parçasının sahibi ise, kendi yaşamı için gerekli şeyleri yetiştirebilir; yetiştirdiği şeyleri saklayabilir. Bu da onun en zorlu günleri bile geçirebilmesine yardımcı olur. O zaman özgür olacaktır! Ama sizler özgür değilsiniz. Artık toprağı sevmiyorsunuz, sadece yaşamı kolaylaştıran şeyleri seviyorsunuz, zamanınızın düşünce tarzını bu çok güzel açıklıyor.

"Salgın hastalıkların ilk baş göstereceği yerler kentler olacaktır. Bu şom ağızlılık değil, sadece bilgi ve sadece mantık. İki yıl yetecek kadar yiyecek maddesini nereden temin edeceksiniz? Zengin çarşılarınız var değil mi? Siz de satın alacağınız şeyleri cömertçe satın alın öyleyse. Yiyecekleri uzun süre saklamak için harika yollar biliyorsunuz. Gidip ne kadar isterseniz alabilirsiniz. Yeteri kadar alınca bilirsiniz zaten; bunları temiz, tertemiz bir yere kaldırın. Suyunuza gelince, eğer kentte yaşıyorsanız başınız dertte demektir. Eğer toprakta yaşıyorsanız bir kuyu kazın, suyunuzu bulun ve orada kalın. Kuyularınızı şimdiden kazın ki elinizin altında su bulunsun anlıyor musunuz?

"Elektrik nedir biliyor musunuz? Işığın negatif - pozitif bir enerjiden meydana gelen bir elektrik alanına indirgenmesidir. Sizin prize takınca faydalandığımız elektrik böyle meydana gelir. Elektrik, her yerde bulunan vahşi bir güçtür. İleriye gören ve çok parlak zekâsı olan sade ve basit bir varlık onu dizginlemenin yolunu keşfetti. Ama sizin zamanınıza göre yakın denecek bir süre içinde, kuzey ve güney bölgelerinizdeki mevcut manyetik enerjiyi dengeleyebilmek için sadece bir paratoner çubuğu kullanmanız yeterli olacak. Artık prize takmaya hiç ihtiyacınız kalmayacak. Elinizin altında sizin özgür kalmanızı sağlayacak bir olanak bulunacak. Halim olanlar bunu ilk bilenler olacak; çünkü ancak onlar bunun yolunu mantık yürüterek bulacak denli sade ve basittirler.

"Gelelim Dünyaya, Güneş lekelerinin Dünya üzerinde ne etkisi var? Şurası aşikâr ki, eğer hava koşulları etkilenirse, karalar da etkilenir. Demek ki, Dünya da değişiyor. Dünya her zaman tekâmül etmiştir, ilk yaratılarak Güneşin etrafında bulunan ilk yörüngesine oturmasından tâ bugüne kadar, yani şimdiki hassas yörüngesine oturup fotosentez olayı vasıtasıyla yeşile, oksijene ve yaşam için gerekli bütün elementlere sahip olmanızı mümkün kılmaya kadar... Dünyanızda bulunmak harika bir şey ve orası harika bir yerdir ama onun hakkında ne biliyorsunuz? Doğa hakkındaki bilgileriniz ne

kadardır? Birçok şey biliyorsunuz ama sizin tekâmülünüzü sağlayan yaşam hakkında çok cahilsiniz. Şu anda eşliğinde bulunduğunuz değişimi bilmek zorundasınız. Tekâmül etmekte olan Dünyanın dinamiğini anlamalısınız. Çünkü bu geleceğinizi çok kesin bir biçimde etkileyecektir. Dünyanızın hareket etmekte olduğunu, değişime uğradığını ve tekâmül ettiğini giderek yüceldiğini artık anlamalısınız. Yaşamda tekâmül etmeyen hiçbir şey yoktur. Dünyanızın fermuarları vardır, bu fermuarlar Dünyanızın her yerinde vardır. Dünyanızın kabuğunun hareket edebilmesi ve gezegenin genişleyebilmesi için bu fermuarlarla bir dantel gibi bezenmiştir. Fermuarlar, Dünyanızın hava delikleri (soluk alıp verdiği noktalar) ve en çok da hareket halinde bulunan kıta ve kara parçaları boyunca yer alırlar. (Fay hatları)

"Kıtanızın hareket etmekte olduğunu biliyor musunuz? Ediyor. Dünyanızın kabuğunu teşkil eden tüm tabakaların hareket etmekte olduğunu biliyor musunuz? Şu anda bile, sizinle konuşurken bile, hepsi hareket halindedirler. Bunu iyice anlamalısınız, çünkü gelecek günlerde bunun üzerinde düşüneceksiniz. Çünkü bu olayları yaşayacaksınız. Dünya bir değişime hazırlanıyor, yeni bir görünüme, genişlemiş bir benliğe kavuşmaya hazırlanıyor. Dünyanız tekâmül etmektedir ve daima da edecektir. Kıtalarınızın neden hareket ettiklerini sanıyorsunuz? Eski devirlerdeki karalar

nereye gittiler peki? Onlar artık okyanusların dibindedirler. Ama yaşam, okyanusların merkezinden gelmiştir. Pasifik ve Atlantik okyanusunun Kuzey ve Güney denizlerinizin ortalarında büyük çatlaklar vardır. Bu çatlaklardan sürekli lav çıkıyor. Lav nedir biliyor musunuz? Geleceğin toprağıdır. Dünyanız her an bu şekilde gelişiyor, genişliyor. Dünya kendini bilim adamlarınızın tektonik hareketler dediği bu süreçle yeniliyor. Tabakalar, okyanusun dibinde meydana geliyor ve kutupsal çekime, yani manyetik alanlara göre hareket ediyorlar. Şu anda okyanusların dibinde meydana gelmiş tabakalar, kıyı hattına doğru hareket ediyorlar, bu da fermuar üzerinde baskı yaratıyor, bunun sonucu olarak, Pasifik kıyısı denilen kısım da Kuzeye doğru baskı yapacak şekilde harekete geçmektedir.

"Sizin " büyük deprem " hakkındaki uğursuz kehanetiniz, Dünya üzerinde epeydir bir gölge yarattı. Birçokları California'nın denize gömüleceğinden korkuyorlar. Aslında okyanusun tabanı California'ya doğru hareket etmektedir. Nereye gömülecek peki California? Arizona' ya mı?

Meksika adını verdiğiniz yeri biliyorsunuz. Onun bulunduğu kara kütleli de aynı California gibi kuzeye hareket etmektedir; parçalanıp okyanusa dökülmeyecekler. Kuşkusuz fermuarın hareketinden doğan şok dalgaları deniz kenarında yapılmış harika manzaralı

pek çok binayı yok edecek. Dünya Güneş ile uyum içinde olarak tekâmül sürecini devam ettirmektedir. Yeni bir Dünya yaratılacaktır. Süper bilincin yeni dünyası, yeni bir idrak ve yeni bir anlayışa uygun ve onunla uyumlu olacaktır! Her şey dengeli olarak işlemektedir. Kıta sahanlığı şimdi kıyılarınıza basınç yapıyor. Okyanuslarınızda yeni karalar su yüzüne çıkacak, bunların doğuşu çok etkili olacaktır. Depremler devam edecek ve dağlarınız da tepelerinden ateş fişkırtmayı sürdürecekler. Volkanlar neye yarar? Neden böyle haşmetli bir şekilde yaratılmışlardır? Onlar, emniyet supaplarıdır. Dünyanızın kabuğunda oluşan aşırı basıncı boşaltırlar. Basıncın çıkarılması gerektiğinde volkanlar patlar. Dünyanızın en dış tabakasını oluşturan topraklar işte böyle meydana gelir. Bu dünyanın kendi kendini yenilemesidir. Gelecek günlerde yapmanız gereken şey, kıyılardan uzak durmak ve daha yüksek yerlere gitmektir. Eğer eviniz bir fermuarın üzerine rastlıyorsa, eşyanızı toplayıp başka yere gitmeniz önerilir.

"Şimdi sizin doğu sahilinize gelelim. Bunun neresi olduğunun farkında mısınız? Orada yaşayan varlıklar uzun süreden beri tam yerinde yaşadıklarını düşünmektedirler. Sadece California'nın sulara gömüleceğini, kendi yüksek bilinçlerinin ise hüküm sürmeye devam edeceğini sanırlar. Sizin doğu sahiliniz, kıtanızın sanayileşmiş bölümü olduğu için, sizi

bekleyen olaylar insanoğlunun katkısıyla oluşmuştur. Orada havanız zehirli ve tehlikeli bir hal almıştır. Ormanlarınızı, balıklarınızı ve besin maddelerinizi öldürüyorsunuz. Toprağı öldürüyorsunuz. Doğa, sizin doğu sahilinizde derin bir yara almıştır çok acı çekiyor. Gelecek günlerde, doğanın doğu sahilinizden harekete geçtiğini göreceksiniz. Etkileri ise orta batı bölgesine kadar hissedilecek. Şimdiye kadar görülmemiş şiddette fırtınalar göreceksiniz. Bunlar, Atlantik Okyanusu'nun "Ölü Altın Homurtusu" denilen bölgesinden kaynaklanacak. Müthiş bir şiddette gelecek olan bu fırtınalar ancak bu yolla havayı temizleyebilir ve birikmiş pisliği yıkayıp atabilir. Batı ve Doğunuzda olacak olan şeyler bunlardır. Büyük sanayi fabrikaları, doğanın şiddetine boyun eğeceklerdir. Gelecek günlerde doğa, varlığını sürdürebilmek uğruna yaralarını tedavi edecektir.

"Hindistan / Nepal depremlere dayanmak zorunda kalacak. Japonya, yer katmanlarının yer değiştirmesinden dolayı, büyük sarsıntılar geçirecek. Çin de aynı şekilde depremlerden payını alacak. Bir zamanlar uyuyan volkanlar, uyanacak.

Gelecek günlerde, Avrupa halkı ve Kutsal Doğu ile Ayı'nın ülkesinin halkı daha da büyük zorluklarla karşılaşacaklar. Onlar, kendilerini besleyen toprakları kirlettiler, sularını ve ormanlarını kirlettiler, balıkları ölüyor, toprakları zehirlidir ve bu topraktan beslenenler

de zehirleniyorlar. Sadece bununla kalmıyor, huzursuz, esir edilmiş halklardır bunlar. Başka uluslara ya da yöneticilere, mezheplere, doktrinlere felsefelere esir olmuşlardır ve bu esaret sona erinceye kadar hayatta kalma gayretine düşmüşlerdir. Onlar hem kavurucu bir kuzey rüzgârıyla karşılaşacaklar, hem de gelecek günlerde sadece hayatta kalabilmenin bile çok zor olduğunu görecekler. Onların işi gerçekten çok zor. Bu eski tarihi ülkelerde doğa, kara kütlelerini ikiye bölüyor ve bu kütleler kuzeybatıya doğru hareket ediyorlar. Bu da depremler meydana getiriyor. Ukrayna'nın parçalanmış bir çekirdek var, doldurulması gerekiyor. Bu doldurma süreci esnasında depremler olacak. Bu kadim ülke sadece harekete geçmekle kalmayacak ölecek de. Gelecek kuşaklar boyunca ölmeye devam eden bir ülke olacak.

"Sizin yer altında yaptığınız nükleer denemeler patlamalardan oluşur değil mi? Başka ülkeleri bir yana bıraksak bile, sadece sizin ülkeniz tarafından yapılmış patlamalar, yer kabuğu üzerinde bir şok dalgası etkisi yaratmıştır. Bu patlamaların meydana geldiği yerlerde Dünyanızın sağlam kabuğu çatlamıştır. Bunun sonucu olarak da siz şimdi çürük, zayıf ve sarsıntılı bir toprak üzerinde oturuyorsunuz. Doğa bir zaman süreci içerisinde bu çatlakları dolduracaktır. Bu çatlaklar yeni dağların oluşmaya başladığı noktalar olacaktır.

"Bu Dünyada yaratılmış bulunan şeyler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulduklarından ilâhi müdahale vuku bulmaktadır. Göklere attığımız roketler niçin düşüyorlar sanıyorsunuz? Bozuldukları için mi? Gözetleme sistemleriniz niçin tahrip oluyor? Çünkü ülkeniz de, Ayı'nın ülkesi de, diğer ülkeler de uzayda bilimsel nedenlerle bulunmuyorlar. Orada kartallar gibi fırlayıp, yıldızlar arasında yuvalanmak ve böylece yerlerin ve göklerin hâkimi olmak için bulunuyorlar. Ülkenizi ve ne denli küçük olursa olsunlar diğer ülkeleri yöneten savaş tanrılarının arzusu budur işte. Gelecek günlerde, düşlerini gerçekleştiren savaş tanrıları hüküm sürecekler, onlar sizleri küçük görüyorlar, ortaya çıkmaları bir çıbanın baş vermesi gibidir. Baş vermeli ki patlasın, zehrini akıtsın ve tedavi edilip iyileştirilebilsin. Sinekler gibi dökülecekler, çünkü vahşet ve öfkelerinin doruğunda bulunuyorlar ve giderek sağduyularını yitiriyorlar. Artık onların günleri sayılıdır gerçekten.

"Ozon tabakanızdaki deliklerden, ormanlarınızı yok etmenizden ve her tarafa bütün tabakalarınıza saldırganız kirletici maddeler ve karbon dioksitten dolayı dünyanız ısınıyor. Bu ne demektir? Bu kutuplardaki buz tabakalarının erimesi demektir. Başladı bile, bunun farkında mısınız?

Bir yandan fermuarlar üzerindeki basınç, emniyet supaplarınız olan volkanların birçoğunu yeniden

faaliyete geçirecek demiştim. Bu olduğunda ise yer tabakalarının üstü volkanik toz ve küllerle dolacak. Bu toprak için çok yararlıdır ama partiküller havada asılı kaldığı sürece, Güneş ışığı geçemez. İşte o zaman tam ters bir etkiyle karşı karşıya kalacaksınız. Isıda dramatik bir düşüş olacak. Erimiş buz tabakalarından kaynaklanan sel suları yeniden donarak, yeni buz tabakaları meydana getirecekler. Bu değişimleri görebilen ve bu bilgilere göre hazırlanarak davranan varlıklar değişime uyum sağlayabileceklerdir.

"Ekonomik sistem üzerine sorulan bir soru üzerine :

- Şu anda görüldüğüne göre borsanız çok da uzak olmayan bir gelecekte sözünü ettiğim o güçlü ailelerden oluşan grupların amaçları doğrultusunda çökecek. O zaman dolarlarınızın ve gümüş olmayan madeni paralarınızın hiçbir değeri kalmayacak. Altın fiyatları nasıl diyorsunuz? Gökyüzüne fırlayacak. Gelecekteki cumhuriyette ise paraya hiç ihtiyaç olmayacak. Ama geçiş devresi esnasında altın değer kazanacak. Önünüzdeki dönemde giderek altın bulmak zorlaşacak, hükümetiniz altının çoğuna el koyarak, varlığını sürdürebilmek için destek olarak kullanacak. Böylece ülkenizin düştüğü zor zamanlarda altınınızı alarak kendinizi kurtarabilirsiniz.

"Bütün bunlar insanoğlunun özgürlük isteği tarafından hızlandırılacak. Birbirinden kuşkulanan ve birbirinden

nefret eden zihinler bu değişiklikleri hızlandıracak. Politik tutumlarını yasa yerine koyup, halkına zorla kabul ettiren liderler tarafından yönetilen ülkeler bu değişiklikleri hızlandıracak. Avrupa'da ise, yer kabuğu batıya ve sonra da kuzeye doğru hareket etmekle kalmıyor, başka olaylar da başlıyor. Bir zamanların kara vebasına benzer salgınlar yeniden başlıyor. Bunlar hastalık olduğu kadar kıtlık da olabilir.

"Tüm insanlık aynı sevgi ile seviliyor ancak doğa kendini yenilemek durumundadır. Mutlaka yenileyecektir. Çünkü, insanoğlunun yarattıkları doğayla kavga halindedir. İnsanoğluna yardım edilmeyecek değildir. Açıklanan ve bildirilen olaylardan pek çok şey doğacak ve bunlar ne yazık ki dünyanızdaki bütün insanları ilgilendirecektir. Şu anda ne iseniz, ne yapmakta iseniz bunları siz kendiniz gerçekleştirdiniz. Düşünce sürecinizle yaptınız bunu. Başka bir deyişle her şey sizin istediğiniz gibi oluyor. Düşüncelerinizin toplamı kaderinizi yaratır. Sizi bekleyen olaylar konusundaki sorumluluğunuzu kabulleninceye dek kim olduğunuzu asla bilemeyecek ya da keşfedemeyeceksiniz. Ancak, olaylara bakar ve kabullenirseniz onları değiştirebilecek alçakgönüllülüğe de erişebilirsiniz. Bir yandan özgür iradeniz olduğunu söylerken, diğer yandan, önceden tayin edilmiş kadere tapınıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Değişmenizin olanaksız olduğuna tüm gücünüzü tes-

lim etmişsiniz. Dünyanızın enerjisi sorunlarını artırdınız. Eğer, bilgilerinizi uygulamaya geçirmez ve yaşam biçiminizi değiştirecek bir tutuma girmezseniz, dünyanızın bütün sorunlarını artırmaya devam edeceksiniz. Ne yaptığımız, ne düşündüğümüze dayanır; ne düşünüyorsanız bu düşünceler, dünyanızdaki herkesin düşüncelerine yön veren ve etki eden kolektif bilinci besler. Kendi kendinin sahibi olmak ve kendini yüceltmek durumunu yerleştirmek için bir tek bireyin bile buna başlaması yetebilir.

"Neden Dünya'nın halim olanlara miras kalacağı söylenmiştir? Ya siz hepinize, o harika varlıklara ne olacak? Siz ki çok yüce, herşeyi çok iyi bilersiniz, herşeyi ezbere söyleyebilirsiniz, size ne olacak? Halim deyimi neden sizleri kastetmiyor? Çünkü, halim olanlar uyum içindedirler. Onlar hiçbir iddiada bulunmaz. Bilgiçlik taslamaz ve "Her şey Tanrı ve hayattan ibarettir. " Derler. Sizinle tartışmazlar, sizin kendinizi olduğunuz gibi ifade etmenize izin verirler, çünkü herkesin kendi doğrusu olduğunu bilirler. Ruhları sade ve gösterişsiz, özleri alçakgönüllüdür. Kompleksleri yoktur, karmaşadan uzaktırlar. Entelektüel sohbetler yapmayı bilmezler. Onlar, her yerde ve her zaman hazır bulunan düşüncenin sadeliğine çok yakındırlar. Onlar yapıcıdırlar, Dünyanın yapı taşlarıdırlar. Süper bilince doğru gidiyorlar, çünkü buna hazırlanıyorlar.

Foton Kuşağı (Pleiades Anormalliği)

Wtfdiam.StevenRedhead İnternet Sitesi'nden
Çeviren: İsmail Acar



Yaklaşık 200 yıl önce gök-bilimci Edmund Halley, Pleiades Yıldızlarının etrafında uzayda anormallik saptadı. Yüz yıl sonra Friedrich Wilhelm Bessel, Halley'in bulgularını doğruladı. 1961'de Paul Otto Hesse bu anomaliyi tanımladı ve ölçümlendi: Bu anomali, 760 bin milyar mil genişliğinde, inanılmaz büyüklükte bir

enerji halkası idi ve Dünyamız ile her an kesişmesi söz konusuydu. Ayrıca bu anomalinin, Güneş sistemimizin de içinden geçtiği 25.000 yıllık bir döngü olduğunu hesapladı.

'Foton Kuşağı' olarak adlandırılan bu kozmik enerji bulutuna girdiğimizde, elektriğin olmayacağı, üç ila beş gün karanlıkta kalınacağı öngörülmektedir.

Elektriğin tümüyle çökmesi ile, elektriğe bağımlı iletişim, telefon, su ve güçlerin temini gibi kamu hizmetleri yapılamayacaktır, gaz pompaları, genel aydınlatma, radyo ve televizyon gibi hizmetler verilemeyecektir.

Tüm yerel kültürler ve dinler, üç günlük karanlıktan bahsederek "son zamanları" işaretlemişlerdir.

Foton Kuşağı, görünür tayf içinden geçerek yüksek frekanslı görünmez ışık ve x-ışınlarının içine yoğun elektromanyetik radyasyon yayan muazzam bir uzay alanıdır.

Gezegemizin belirli bölgelerindeki 'tehlikeli' radyasyon artışları, ozon tabakasındaki deliklerden giren bu enerji ile ilişkilendirilmektedir.

Güneş Sistemi

Güneş Sistemimiz, 26.200 yıllık bir çevrimle evrende yolculuk yapmakta ve bu döngü sırasında Samanyolu'nu iki kez dik açılarla kesmektedir.

Bu nedenle Dünya Gezegeni her 13.000 yılda bir uzay/zaman çakışmasına veya elektromanyetik alanın olmadığı enerji boşluğuna, elektromanyetik alanların tamamen yok olduğu, gezegenin ızgara sisteminin geçici olarak askıya alındığı 'Sıfır Zaman Dönemi'ne (null-time period) girmektedir.

Bu kozmik bulut, Foton Kuşağı, Samanyolu veya Manaşık Halka olarak adlandırılır ve uzun bir karanlık dönemden sonra Dünyada 2.000 yıllık Aydınlanma, Işık Çağı başlar.

Foton Kuşağı'na girmektediriz ve bundan kaçınmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bu bir döngünün sonudur. Onu korkmadan karşılayın.

Foton Kuşağının Keşfedilmesi

Bu dönemde elektronlar etkisiz hâle gelir ve bu nedenle elektrikle ilgili yasalar işlemez. Bu süre zarfında kesinlikle elektriksel faaliyetler duracaktır, pillerden bile faydalanılmayacaktır. Etkiler geniş kapsamlı olacaktır.

Foton kuşağı ilk kez İngiliz astronom Edmund Halley (1656-1742) tarafından yılında Pleiades takımyıldızlarını kuşatan gazımsı bir kuşak olarak gözlemlendi (Halley kuyruklu yıldızını da keşfeden astronom). Halley, Pleiades'in öngörülebilir bir hareket sistemi içinde hareket ettiği sonucuna vardı.

Fredrick Wilhelm Bessel ise foton kuşağının dönüş hızını keşfetti her bir yüzyılda 5.5 derece saniye. Jose Comas Sol, Pleiades takımyıldızındaki güneş sistemlerini keşfetti. Daha ileri giderek, Pleiades ve diğer birkaç yıldızın ayrı bir sistem oluşturduğunu ve görünüşe göre kendi gezegenel sistemlerine sahip olduklarını ileri sürdü.

Paul Otto Hesse foton kuşağının kalınlığını saptadı 2000 ışık yılı. Güneş sistemimiz her 25.860 yılda bir Pleiades çevresinde bir tur dönmektedir. Yani, yaklaşık olarak her 12.500 yılda bir Güneş sistemimiz bu Foton Kuşağının içine girer. Güneş sistemimizin foton kuşağının içindeki yolculuğu 2000 sene kadar sürer. Yani, Foton Kuşağından çıktıktan sonra tekrar foton kuşağına girmek için 10.500 yıl geçmektedir. Bu durumda bizler bu dönemde 2000 ışık yıl süreceğ bu Kuşağa girmeye hazırlanıyoruz.

Sormamız gereken soru, bu olayın gezegensel uygarlığımızdaki önemi nedir? Bu soruyu cevaplamadan önce, Kuşağa girmeden önce ortaya çıkacak olayları ve birlikte gerçekleşecek olguların bazılarını açıklayalım. Kuşağın kenarında 'Sıfır Bölgesi' bulunmaktadır. Dünyamız 'Kuşak'a yaklaştıkça, gezegenimizde sismik ve volkanik hareketlilik artacaktır.

Ayrıca, geleneksel hava düzenleri değişecek, son derece şiddetli fırtınaların, tayfunların, kasırgaların meydana gelmesine izin veren oluşumlarla karşılaşacağız. Atmosferin üst katmanlarında ozon deliklerini oluşturan ilave gerilimler de ortaya çıkmaktadır. Güneş patlamalarında ve yıldız soğumalarında artışla karşılaşılmaktadır.

Sıfır Bölgesi'nin, Kuşaktaki foton enerjisinin yaratıldığı yer olduğu unutulmamalıdır. Madde ve antimadde parçacıklarının yok edildiği yerdir. Bu

nedenle Güneş Sistemimizde büyük bir baskı var. Bu baskı kademeli olarak yükselmektedir. Şimdi Kuşağa yakın ve giriş durumundayız.

Foton Kuşağı'nın Yaklaştığının Belirtileri

Dünya, Güneş'ten önce Foton Kuşağı'na yaklaşırsa, gökyüzü yangın yerine dönecek ve üç gün-üç gece kör edici aydınlık (ışık) olacak.

Bu ışık retina sinirlerini yakacağından, bu aydınlıktan gözleri korumak için kaynakçı gözlüklerine ihtiyaç duyulacaktır ve bu durum 110-120 saat devam edecektir. Bu soğuk bir ışıktır, bu nedenle ısı olmayacaktır. Ancak radyasyon olabilir, bu yüzden içerilerde kalınmalıdır.

Eğer Kuşağa önce Güneş ulaşırsa, Güneşin doğmayacağı ani ve tümüyle karanlık bir dönem olacaktır. Tüm moleküller uyarılacak ve atomik yapılar zaman içinde bu noktada değişecek ve tüm yaşam formları kendi ışık sistemlerini yaratarak, belirli bir aydınlığa (ışığa) sahip olacaklardır.

Foton Kuşağı'nın yaklaşımının belirtileri, gökyüzünde değişik ışık görüntüleri veya renkleri, daha az ışığın algılanması -yaz mevsiminde olsa bile- gezegenin kendiliğinden kademeli şekilde kararması, 15-20 dakika boyunca tamamen karanlığa girmesi şeklinde olacaktır.

Sarmal Enerjiler

Foton Kuşağı ile Güneş Sistemimizin beklenen karşılaşmasının mekanizması. Bütün evren, bağlantılı elektromanyetik alanlarıyla birlikte, merkezci enerjinin anaforları (vorteks) içindeki anaforlar aracılığıyla, suyun büyük girdaplar içinde oluşturduğu girdaplar gibi, birarada tutulurlar. Bu Einstein'ın genel göreliliğin uzay-zaman topolojisinin arkasındaki mekanizmadır.

Bu sarmal (spiral) enerjiler, doğal uzay-zaman yörüngelerini ortaya çıkarır: gezegenler etrafındaki uydular, yıldızların etrafındaki gezegenler, diğer büyük anafor merkezlerinin etrafındaki güneş sistemleri gibi. Dünya gezegenimiz yılda bir kez Güneş'in etrafında döner ama Güneş Sistemimiz de galaksinin bu bölümünde yörüngesini yaklaşık 24.000 yıllık bir dönemde kat eder. Böyle döngüsel harekette bulunan başka birçok güneş sistemi de vardır.

Foton Kuşağı tarafından çevrelenmiş olan Pleiades, bizden yaklaşık 400 ışık yılı uzaklıktadır ve bu sistemin bir parçasıdır. Aslında Güneş Sistemimiz, Pleiades'in Merkezi Güneşi Alcyone'un yörüngesindedir.

Kuşak, galaksinin (gökadanın) merkezinden yayılan ve galaksinin sarmal kolları ile ilişkili birçok foton bandından oluşmaktadır.

Alcyone - Pleiades Takımyıldızı'nın Merkezi Güneşi

Foton Kuşağı ve Manaşık radyasyonun (ışım) hayal edebileceğinizden daha büyük etkisi vardır.

Bilimsel açıdan bakıldığında bu olgu, Güneş Sistemimizin ve Pleiades Takımyıldızında yer alan gezegenlerin Alcyone adlı Merkezi Güneşi etrafın-



daki döngüsündendir. Alcyone çevresindeki saat yönünün tersine bir tam dönüş, 25.860 yıl gerektirmektedir.

Bugünkü Güneşimiz, Ayımız ve gezegenlerimiz, bu süre zarfında Foton Kuşağı'ndan iki kez geçmektedir, yani bir kez Kuzey'e ve bir kez de Güney'e doğru.

Bu döngü sırasında, iki karanlık ve iki de aydınlık (ışıklı) dönem oluşur.

Merkezi Güneş çevresindeki dönmenin büyük bir çoğunluğunu oluşturan karanlık dönemlerin her biri 10.500 yıl olmak üzere iki dönemden oluşur, ayrıca 10.500 yıllık dönemlere ek olarak, kesin olmayan 430 yıllık geçiş dönemleri de vardır (yani $10.500 + 430 = 10.930$ yıl, çarpı 2 = 21.860 yıl).

Her 10.500 yıllık karanlık dönemi takiben, Foton Kuşağı'nın oluşturduğu 2.000 yıllık tümüyle aydınlık (ışıklı) dönem ortaya çıkar.

Tekrar edersek, 21.860 yıllık karanlık ve 4.000 yıllık aydınlık (ışık) dönem söz konusudur. ($21.860 + 4.000 = 25.860$ yıl veya yörüngede bir tam döngü).

Uyumlu Kavuşma

1961'de bilim insanları, uydular aracılığıyla Pleiades'i çevreleyen bir Foton Kuşağı'nı saptadı.

Bu Foton Kuşağı Pleiadian Sistemi,

yörüngesel düzlemlere tam bir dik açıyla çevrelemektedir. Güneşimiz ve onunla birlikte Dünyamız, her 25.860 yılda bir Pleiades'i yörüngesinde dönmekte, Foton Kuşağı'nın orta noktasına yaklaşık her 12.500 yılda bir ulaşmaktadır. Bu Kuşağı geçmek için yaklaşık 2.000 yıl gerekmekte, yani bu bölgeden ayrıldıktan sonra Güneş Sistemimizin tekrar bu Kuşağa tekrar girmesi için 10.500 yıl geçmesi gerekmektedir.

Daha fazla ilerlemeden önce, bu belirli döngünün bir dizi büyük döngü içinde var olduğunu bilmeliyiz.

Bu özel döngüyü önceki tüm oluşumlarından ayıran şey, onun içinde bulunduğu tüm diğer döngülerle birlikte, 206 milyon yıllık genel döngüyü de içerecek şekilde, tek bir kavuşma (yakınlaşma) noktasında sonuçlanmasındadır. Bu da Uyumlu Kavuşma (Armonik Yakınlaşma) olarak adlandırılmaktadır.

1962'de bu Foton Kuşağı'nın etki alanına girdik. Hesaplamalar, ana akıma girişin 2012 yılı olduğunu tahmin ettirmektedir. Bu, evrenin en fazla genişlemeye ulaştığı zaman ile ilişkilidir. Doğu öğretileri bize evrenin bu daralma ve genişleme ritmini, 11.000 yıl civarında bir zaman dilimini kapsayan her nefes. Tanrı'nın Nefes alması ve vermesi olarak tanıtmaktadır. Bu zaman süresinin Büyük Döngü ile, Güneşimizin, Merkezi Güneş Alcyone etrafında dönüşüne karşılık gelmesi tesadüf değildir.

Çocukların Gizli Spiritüel Dünyaları

Rahatlama ve Rehberlik Sunma

Yazan: Tobin Hart, Ph.D.,
Çeviren: Nelda İnan

Değerli okuyucularımız çocukların gizli spiritüel dünyalarının kapılarını aralamaya çalışan yazı dizimizde yazarımız Tobin Hart, geçen ay, "Rahatlama ve Rehberlik Sunma" başlığı altında bizlere önce bilgelikten söz etmişti. Yazarımız bilgeliğin tanımını bir şeyi en incelikle ve en basit şekilde ifade edebilmek olarak sunmuştu. Diğer bir anlatımla bilgelik, her şeyi çokça bilmemenin getirdiği bir basitlik değil fakat yaşamın içindeki gereklere uyumlanmış bir sadelikti. Böylece bilgelik, karmaşıklık bulutunun içinden kolayca geçerken onu anlaşılır kılabilmek anlamına da geliyordu. Buradan kurduğu bağlantıyla da çocukların sıkça bir konunun kalbine veya özüne inebildiklerini, acıyı, adaletsizliği ve sahteciliği kolayca fark edebildiklerini söylemişti. Yani bilgelik, neyin önemli olduğunu ince hesaplar yaparak veya kurnazlıkla bulmak değil, doğrudan, en derindeki içgörülerle, en hakiki esinlerle ve şifa veren vizyonlarla ilhamlara açık olma haliydi de.

Tobin Hart, bu konuyla bağlantılı olarak danışanlarından birinin 2,5 yaşındaki kızı olan Alissa ile birlikte yaşadıkları gerçek bir olayı bize nakletmişti. Alissa annesi ile birlikte oturdukları yerden uzaktaki bir konferansa gitmişlerdi. Konferans sırasında annesinin kucagında oturan Alissa, konferansı veren Katherine ile mutlaka konuşması gerektiğini annesinin kulağına fısıldayıp duruyordu. Sonunda konferans bitiminde Alissa annesiyle birlikte Katherine'in yanına gittiklerinde ona, Kiwi'den onunla ilgili aldığı haberi paylaşmıştı. Kiwi hatırlayacağınız gibi Alissa'yı arada bir sırtında gezdiren ve onunla konuşan bir Yunus balığı olup, aslında ilhamları ulaştıran bir rehber varlık vazifesi görüyordu. Katherine'e babasına daha fazla şefkat göstermesi ve aralarındaki ilişkiyi daha sıcak bir hale getirmesi gerektiğini iletmişti o gün Alissa. Katherine ise küçücük bir kızın tüm bunları nasıl bilebildiğine şaşırmıştı. Çünkü gerçekten de babasıyla arasında yıllardır çözemediği bir duygusal tıkanıklık durumu vardı. Geçen ay yazarın kızı Haley'in, danışanlarından birinin kızı olan Diana'nın ve yazarın arkadaşının da buna benzer gerçek hikâyeleri yaşadıklarını okumuştuk.

Hepsinde ortak olan yanı Tobin Hart şöyle açıklamıştı: "Bu içsel sese bazen Gigi (yazarın arkadaşının çocukken her zaman yanında olduğunu hissettiği ve bazen gördüğü rehber varlık) denilir, o bazen bir meleğin yüzüdür, bazen de bir hayvan olarak görünebilir. Tıpkı yunus balığı Kiwa veya Adam gibi. Bazen de gözle görünen açık bir elçi yoktur. Bunun yerine doğrudan bilme, yani sezgi ve ilhamlar vardır. Bir kez daha söylemek gerekirse, en önemli hedef gelenin ismi değil, içgörü ve ilhamın kaynağıdır. Spiritüel dünya çok geniş, engin ve gizemlidir. Bu nedenle de içgörülerin kalitesini gözetmek bizler için daha da önem kazanmaktadır. Bunu da hayatlarımızı nasıl olumlu ve doğru biçimde etkilediğine bakarak anlayabiliriz." Bu ay konumuza Derin Düşünen Gözler başlığı ile devam ediyoruz.

DERİN DÜŞÜNEN GÖZLER

Anne babalar, öğretmenler ve toplum bir bütün olarak çocuklarımızın neyi bildikleriyle alakalıdır elbet. Bununla birlikte, bilgeliğin yolunun esas temeli sadece bilmemiz değil, nasıl bildiğimizdir. Aziz Sonaventure 20. yüzyılda bilmenin üç farklı gözünü yani, duyguların gözünü, muhakeme etmenin gözünü ve derin düşünmenin gözünü yazmıştı.

Derin düşünen akıl, analitik olanı tamamlayan ama doğrudan da rasyonel olmayan bir üslup teklif eder. Derin bilmenin uzun bir tarihi vardır. Doğuda meditasyon gibi uygulamalar bu derin gözü açmak için tasarlanmıştı ve binlerce yıldır da aynı şekilde devam etmektedir. Batıda ise, Plotinus (M.S 3. Yy) gibi kadim felsefeciler, en yüksek hakikatlere sadece derin düşünen zihinler kanalıyla ulaşılabilirdiğini anlamışlardı. 19. Yy. filozoflarından Nietzsche ise rasyonel olmayan bu üslubun Varlığın Anası'na giden yolu açması ve şeylerin en içteki kalplerine ulaşması açısından çok önemli olduğunu söylemişti.

Bununla birlikte Batıda, Aristo felsefesinin mantıktaki, doğal bilimlerdeki ve teoloji alanındaki dominantlığı bu derin düşünce üslubunun özellikle 12. Ve 13 yy.larda yeterince tercih edilmesine engel olmuştur. Günümüzde ise iç sesimizin ve duygumuzun yol açtığı "bilmeklik" halini, ölçülebilir gözlemler veya mantıksal çıkarımlar şeklinde

göremediğimiz için, tercih etmeyiz. Böylece derin düşünmenin gözleri katarakt olmuştur diyebiliriz. Çünkü bizler güvensizliğimizle onları bulanık bakar hale getirmişizdir. Yine de derin düşünmenin doğrudan gören gözleri hâlâ canlıdır ve çocukların çoğu bunu doğal biçimde yapmaktadırlar.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için bu gözlerin açılması, bir anda olur. İki yaşındaki Alissa, Kiwa isimli yunus balığı arkadaşının ona bir şey söylemek istediğinde, onu sırtına bindirip gezdirdiğini söylemişti. Süreç bizim için tümüyle gizemlidir. Diana'nın babasını kaybetmesi veya Haley'in Mahalia hakkında daha fazla bilgiye sahip olması gibi güçlü güdülerin birer katalizör gibi vazife görmüş olması da mümkündür. Sufi geleneğinde, örneğin, bilgiyi açık etmek ya da onu serbest bırakmak, onu arayan kişinin hüneri değil, tümüyle Kutsal olandan alınan bir lütuf diye kabul edilir. Derin düşünme geleneklerinde kazanılan bu lütuf, belirli uygulamaların ve tekniklerin (dua etmek ve meditasyon gibi), insanın bilincini yükselttiğini ve farkındalığını artırdığını, böylece "An'ın" yakalanabilirdiğini ifade etmektedir. Çünkü esas lütuflara, An'da yaşanıldığında kavuşulmaktadır.

Bazen de günlük hayatın koşturmacası ve meşguliyetleri daha derindeki akıntılara açılmayı ve dalmayı zorlaştırmaktadır. Kızım Haley'e on yaşındayken, son zamanlarda meleği ile konuşup konuşmadığını sormuştum.

Bana şunları söylemişti: "Birkaç haftadır konuşamadım hiç, çünkü çok meşguldüm." Enformasyon çağının hızı ve bizi sürekli uyarması nedeniyle, kendimize derin düşünme zamanları yaratamıyoruz ve bu da bizi hep yüzeyle tutuyor, böylece bizler sadece duyarlarımızla algılama yapabiliyor, zihnimizde uçuşup duran düşüncelerimizle uğraşıp duruyoruz. Çocuklarımız ise okuldan sonra, müzik, spor gibi veya evde ödevlerini yapmak, bir miktar TV seyretmek, bilgisayarda oyun oynamak veya biraz okuma yapmak ve sonra da uyumak gibi diğer aktivitelere koşturup duruyorlar. Hem çocukların hem de yetişkinlerin hayatlarında, sessiz kalabilmek, en dipteki düşüncelere dalmak için çok zaman kalmıyor. Sonuç olarak yaşamlarımız sığlaşıyor.

Ama en küçük kızım Maia bize bunu çok güzel biçimde hatırlattı. Maia henüz 6 yaşındayken yöredeki küçük bir havaalanını gezmek üzere bir okul gezisine katılmıştı. Burada çocuklar pek çok uçağı incelemişler ve yerel pilotlar tarafından uçurulan uçaklarda öğretmenlerinin nasıl kısa bir uçuş yaptıklarını izlemişlerdi. Annesiyle eve dönerken uçaklar hakkında sohbetler etmişler ve özellikle de çok hafif bir uçak hakkında daha fazla konuşmuşlardı. Eşim Maia'ya: "Peki uçak olmadan uçabilmek nasıl bir duygu olmalı sence?" diye sormuştu. O da hiç tereddüt etmeden şunları söylemişti: "Ben uçuyorum zaten. Yatağımdan kalkmadan önce her sabah uçuyorum ben. Bu nedenle bazen kalkamıyo-

rum.". Bizler çocuklarımızın, eğer birkaç dakikalığına daha, o yumuşacık yataklarında dinlenmelerine izin verebilsek, yani onlara zihinlerinin koşturmaya başlamasından az önce biraz zaman tanısak, onlar adım attıkları yeni günlerine, mantığın ve duyarların ötesinden gelebilecek farkındalığın bir kısmını taşıyabilirler.

Çocuklar ilhamlara açık olabilmek için on yıl meditasyon yapmak ihtiyacında değildir. Çünkü olardaki bu alış her daim açıktır. Örneğin bir çocuk hiç tanımadığı biriyle ilk kez karşılaştığında, o kişinin titreşimlerini algılayabilirler. Ama günümüzün aşırı dış uyaranlarının bulunduğu günümüzde, bizim onlar için yapabileceğimiz ilk şey, ilhamsal verilere daha fazla açık olabilmeleri için, onları öncelikle sakinliğe ve sessizliğe davet etmek olmalıdır. Bunu en başta, kendilerini en rahat ve güvende hissettikleri özel yerlerinde yani kendi yataklarında yapabilirler. İç seslerine veya titreşimlerine kulak verebilecek şekilde yavaşlamaları, alışlarını kolaylaştırır. Yataktan kalkmadan önce veya gece yatmadan önce gevşeyebilmek veya zihinlerine gelecek olanları beklemek veya arabanın radyosunu kapatarak arabada sessizce gitmek veya birkaç derin nefes almak içsel bilmenin fısıltılarını dinleyebilmek ve hissedebilmek için yeterli alan yaratabilir.

Genç bir ergen olan George kendisine ilhamlar aşılayabilecek ve spiritüel bir rehber olarak hizmet edebilecek kişiyi

bulmak için evden çıkıyordu. Farklı kişiler tarafından verilen vaazları dinlediği her seferinde eve cesareti kırılmış ve hayal kırıklığına uğramış olarak dönüyordu. Sonunda günlerden bir gün, kendi içine dönmek için çekildiği sakin köşesinde, "İçsel Işık" diye tabir ettiği güçlü iç sesini duymaya başladı. Bu kişi George Fox idi. 17. Yy.da, "Arkadaşlık Topluluğunu" ya da daha bilinen adıyla "Quakers" topluluğunu kuran kişiydi o. Herkesin kendisine ait içsel sesini dinleyebilmesi Quaker ibadetleri daima sessizlik ve sükûnet içinde yapılır. Çünkü bizler ancak sessizliğin kalbinde o minicik sesi duyabiliriz. İşte bu tüm hesaplamaların ve kıyasetin ötesindedir.

Çocukların bazen derin gözlerini açabilmek için kendi özel yöntemleri vardır. Kızım Haley, meleği ile buluşabilmek için gevşemesinin ve sessiz olmasının önemini biliyordu. Derin ve yavaş nefes alıp vermenin, gözlerini kapamanın ve dik oturmanın da ona yardımcı olduğunu keşfetmişti. Hâlbuki bu konuda daha önce hiçbir örnek yaşamamıştı veya hiçbir talimat da almamıştı. Bunu içinden biliyordu.

Meg, arkadaşı Gigi'ye açılmanın bir yolunu bulmuştu. Şöyle dedi: "Evimizin banyonun tabanı, esasî siyah ve beyaz renklerden oluşan, ama diğer renklerin de bulunduğu karolarla kaplı. Bu tıpkı bir mozaik gibi. Ne zaman banyoya girsem gözüm hemen bunlara takılır. Bunu nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum ama adeta üç boyutlu gibi gözükürler gözlerime ve

ben onlara bakarken transa girerim. Bu zaman zarfında dünyayla ve hayatımla ilgili şeyler bana sezgisel biçimde gelmeye başlar. Bunlar, adeta içimdeki çok derin bir yerden gelirler."

Ellen ise şöyle dedi: "Bir şeye uzunca bakmamın sonucunda derin bir odaklanma oluşuyor. Sonra bunun daha derin katmanlarına dalıyorum ve işte o zaman bazı şeyleri görebiliyorum ve bilebiliyorum. Halbuki bize bu şekilde dalıp gitmememiz ya da bir şeye gözümüzü kırpmadan uzunca bakmamız tembihlenmişti hep. Bunu küçük çocuklar yaparlar ve biz bu şekilde başka bir boyuta geçeriz. O anlarda bazı şeyleri görebilir ve anlayabilirim. Bazı imajlara eşlik eden sezgisel dalgaları adeta görebilir, onların mânâlarını bilebilirim."

Zihnin çalışabilmesi için genelde iki yol vardır. Birincisi olayları zihinsel olarak süreçlendiririz, geçmişi geri dönüştürür ve geleceği bekleriz. İkincisi ise, an'daki farkındalıktır ki, içimizdeki akışı esas o zaman hissedebiliriz. Çocuklar (yetişkinler de) kendilerine en iyi gelen sükûnet ve sessizliği yakalayabildiklerinde, sürekli koşturup duran zihinlerinden uzaklaşabilir ve farkındalığın daha büyük akıntısına doğru kayabilirler.

Zihnin bu rutin işleyişini hiç beklemediğimiz bir şeyle veya muhteşem bir güzellikle karşılaştığımızda, doğada tatiller yapınca veya sadece neşelendiğimizde de kırabiliriz. Algılamalarımızdaki ufacık bir değişiklik veya bir

aktivite bile, zihnimizin bu döngüsünden çıkmasını sağlayabilir. Örneğin çocuğumuzun ilgisini farklı alanlara çekebiliriz ve bu bizim elimizdedir.

Niyet de bu derin gözleri açmaya yardımcı olabilir. Pek çok spiritüel gelenek şöyle der: "İsteyin size verilecektir". İçimize odaklanmak, radyo alıcısını bir nevi istediğimiz istasyona ayarlamaya benzer. Yatağa girmeden önce sessizlik içinde, kendimize net ve açık sorular sorarak yapabiliriz bunu. Örneğin "Şu kişiye nasıl yardım edebilirim?" veya "Mahalia Jackson nasıl biri?" gibi. İçimizdeki bilge kişiye veya üst benliğimize ya da meleşimize sorular sorarak, kendimize odaklanabiliriz. Niyet formundaki, cevabını bilmek istediğiniz sorular veya dualar, bizi bilincimizin derinlerine doğru çekebilir.

Çocukların, içsel bilgilerleriyle irtibat kurmalarına olanak sağlayan kendilerine has doğal duyarlılıkları ve şeffaflıkları vardır. Sezgileri dinlemek bu ufak ipuçlarının farkına varmak demektir ama ne yazık ki biz yetişkinler onlara iç seslerini dinlememeleri gerektiğini söyleyerek, sezgilerinden hep uzaklaştırmaya çalışırız onları. Aslında bazen bu sezgiler öylesine güzel şeyler anlatırlar ki.

Marshall konuşamayan, yürümeyen ve sadece alfabeyi göstererek/işaret ederek yazabilen bir çocuktü. Bu yüzden bileğini destekleyecek birisine ihtiyaç duyuyordu hep. Marshall'ın anne ve babası o henüz dokuz aylık iken anlamışlardı gelişmesinde bir ters-

lik olduğunu. Üç yaşına geldiğinde ise Marshall'ın dünyayı herkesten daha derin bir seviyede anladığının farkına vardılar. Beş yaşına geldiğinde ise kendine has bilgeliğini ifade etmeye başlamıştı, işaret diliyle yazarak. Herkesin şaşkın bakışları altında o, daha önce kendisine hiç öğretilmemiş olan sözcükleri kullanarak yazmaya başlamıştı. Bu kadar zorluk altında aslında fazla çaba harcamadan yazıyor görünümündeydi. Marshall'ın bizlere en güzel mesajı şu oldu: "Deyin ki Marshall içindeki İyi Tanrıyı duyuyor. Siz de duyar mısınız? Duygular dinlediğinizde gelir çünkü."

Demek ki bizler bilincin nehrinde her türlü seviyede ve akıntılardan bilgi alabiliyoruz. Biraz çalışarak, denemeler yaparak çocuklar egonun arzuları ile daha derindeki benlikleri arasındaki farkı çözebilirler. Yetişkinler ise onlara çok basit sorular sorarak bu ayrımları yapmalarında yardımcı olabilirler: "Hangisi daha iyi bir seçimdir?", "Bu insan güvenilir midir?", "Hangi seçim daha ışıklı ya da daha kolaylık getirici gözükmekte?" gibi...

Bizler "Gerçek duygular" ile egonun yarattığı duygular arasında ayırım yapmalarında onlara yardımcı olabiliriz. Siz de derin düşünen gözünüzü deneyin lütfen. İç sesinize odaklanın, onu dinleyin, ona sorun, o da size anlatsın, siz de duyduklarınızı deneyin. Sonuçlarını görün.

Gelecek Ay: Konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.



Bilgelik

Kryon Celsesi

Medyum: Lee Carroll,
07.07.2018 McCaysville, Georgia
Delphi Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.
Çeviri: Necati Tarıman

Selâmlar sevgili dostlar, ben Manyetik Hizmetten Kryon. Şu veya bu şekilde ne kadar uzun zamandan beri Dünyada olduğunuzu bilseydiniz büyük şaşkınlık yaşardınız. Bunlar sizden saklanan şeylerdir ve uygunluk perdesi arkasında gizlenmektedir. Söylemek istediğim husus şudur: İşlerin geçmişin enerjileri tarafından sürekli olarak kesintiye uğratılması size hiç hizmet etmemektedir. Sizler her zaman bundan sonrasının

olmadığı, bunun tek yaşamınız olduğu, sonrasının ve öncesinin olmadığı gibi bir duygu ile boğuşursunuz zira daha önce ölmüş olan kişilerin geri geldikten sonra omuzunuza dokunup hâlâ burada olduklarını söylediklerine dair tek bir kanıt yoktur. Sevgili dostlar, benim Kryon olarak söylediğim her şey gerçektir ve sizlerin mantığınızı ve sezgilerinizi kullanarak bunların gerçeğin ifadesi olduğuna inanmanızı istiyorum.

Önünüzdeki Zamanda Bilgelikte Değişiklikler Olacaktır

İnsanın durumu değişmektedir ve aynı zamanda bilgeliğin (hikmetin) âlet seti de değişmektedir. Sizin âlet setinizde bulunan her şeyin hikmeti diğer her şeyle olan bağlantısıdır. Bilgelik sezgi ile, akaş ile ve ayrıca yeni bir şeyle bağlantıdadır. Bu yeni şeyi bir zaman sonra isimlendireceksiniz ama bazıları ruhsal olarak dünyaya ait olmanızla ilgili hislere başka isimler vermektedir. Bu, işler doğru gittiği zaman ortaya çıkan bir biliş hissidir. Bu çağların bilgeliğini işittiğinizde, bunun doğruluğunu hissettiğinizde istemsiz bir şekilde hemfikir olarak başınızla onayladığınız bir bilme halidir.

Bu yakında bazılarınızın deneyimleyeceği bir yeniliktir. "Gerçeğin sezgiselliği" ile ilgili gelişme yaşayacaksınız ve bu çerçevede hakikatin saflığı bedenini verdiği tepkilerle bir şekilde ölçülebilir olacaktır. Bir şeyler olacaktır. Bu belki de bir his veya ürpertiler olarak tezahür edecektir ve o zaman bunun doğru olduğunu bileceksiniz.

Eski enerjide böyle bir şey olmadığı için bunun yeni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eski enerjide de insanların sezgileri vardı tabii ama artık yeni enerjide sezgiler çok daha güçlüdür. Günümüzde artık tüm insanlar sezgileri daha güçlü şekilde hissetmeye

başladılar. Zira kadınların beyinlerinin biyolojik açıdan erkeklerin beyinlerine göre farklı olması hasebiyle sezgiler kadınlarda eskiden genel olarak erkeklerle göre daha güçlü olurdu ve ilişkili konularda kadınlar daha hâkim durumda olurlardı. Ama artık sezgi gücü, erkekler de dâhil olmak üzere, tüm insanlarda gelişmeye başladı. Bu durumda içinde bulunduğunuz gerçekliğin fiziğinde değişiklikler olmaya başladığını söyleyebilirsiniz. Hattâ her şeyde bilgeliğin artmaya başladığını bile öne sürebilirsiniz.

Tanımlanan Bilgelik

Bilgelik aslında çok ilginç bir çalışma alanıdır. Eğer insanlığın bilgeliği ile ilgili duruma göz atarsanız, çok ilginç bir arka plan ile karşılaşacaksınız çünkü bu bilgelik değildir. Aslında burada bizim imâ ettiğimiz bilgelik değil, bilincinizin gelişim seviyesine uygun olarak kendi içine kapalı bir bilgelik söz konusudur. Bu çok akıllı olduğu için kendi kendisini tebrik eden bir bilgeliktir. Biz buna "gem vurulmuş, dizginlenmiş bilgelik", "kendi sınırları içine hapsedilmiş bilgelik" diyoruz.

Şu anda Bilgelik Tapınağında ve tapınak olarak adlandırıldığına göre Tanrı'nın hikmetine veya Yaratıcı Kaynağın hikmetine atıf yapıldığını düşünmek doğru olacaktır. Tanrı'nın hikmeti tüm kaynakların ötesindedir ve şefkat ile sevgiyi içermektedir. Hakiki bilgeliğin en önemli özelliklerinden

birisi sessiz olmasıdır. Burada işin içinde bilişle beraber düşünmekten fazlası vardır. Meşhur "Düşünen Adam" heykelini gördüğümüzde bu adamın aslında akıllı olduğu sonucuna varabilirsiniz. Ama bu varsayımın mutlaka doğru olması gerekmiyor, çünkü adam sadece düşünüyor. Geçmişten gelen algılara göre bilgelik hemen her zaman beyinle bağlantılıdır. Akıllı olan bir insan ne kadar entelektüel?

Daha önce de söylediğim gibi, sevgiden yoksun olan bilgelik, sadece kelimelerden ibaret olmaya mahkûmdur ve şefkat temelinden yoksun olan bilgelik de bilgelik değildir ve sadece kelimelerden ibarettir. Burada sırf düşünüyor olmak için bir düşünme dairesi söz konusudur. Gerçek bilgelik birlikte çalışan, işbirliği yapan sevgi ve şefkatin sonucudur. Bundan doğan bilgelik herkesin sahip olmayı çok istediği bilgelikdir. Beyin size bilgelik veremez. Beyin size yüksek düşünce veya bilgelik illüzyonu (yanılsaması) sağlayabilir. Ama size olsa olsa benim deyimimle 'dizginlenmiş bilgeliği', yani kendi inancını çevreleyen bir çitin içinde sıkışıp kalmış olan bilgeliği verebilir.

Çok bilinen bir hikâye vardır. Kapalı bir kapı ile o kapıyı açmak isteyen insanlar vardır ve bu insanlar kapıyı açmak için kafalarını koçbaşı gibi kullanarak kapıya tos atmaktadırlar. Tabii kapının açılmaya hiç niyeti yoktur ama bir müddet sonra bu insanlar gerçeğe aykırı olarak kapının nihayet açılmış

olduğunu ilan ederek tos atmayı durdururlar ancak kapı kapalı kalmaya devam eder. Kapının açılmamasına rağmen bu insanlardan bazıları kapının açılmasından doğacak övgüleri ve tebrikleri alabilmek için ölene kadar kafalarını kapıya vurmaya devam ederler. Kapı açılmayınca insanlar çabalamaya bir süre ara verirler ama sonra kapının mutlaka açılması gerektiğinden hareketle yeniden kafalarını kapıya vurarak açmaya çalışırlar.

Bu insanlar belirli aralıklarla birbirlerini bu çabalardan dolayı karşılıklı olarak tebrik eder ve kafalarını kapıya vurarak açma çabasının ne kadar bilgece bir hareket olduğunu anlatarak karşılıklı olarak birbirlerini ikna etmeye çalışırlar. İşte size eski enerji içinde yaşayan insanlığın perişan halinin hikâyesini mecazi ifadelerle anlatmış oldum. Neden söz ettiğimi biliyorsunuz, değil mi? Mutlaka tek bir kapı olması gerekmez ve birden çok kapı olabileceği gibi kapının farklı isimleri de olabilir ancak her halükârda kapı veya kapılar açılmaz. Her seferinde kendi kendini tebrik döngüsü tekrarlanır ve bu davranışın hiç içermediği hikmet kabul ve beyan edilir zira olay yanlış bir mantık ve mitoloji çemberi üstünde tekrarlanmakta ve insan beyninin dışına çıkmamaktadır. Böylece kapının açılmasının ne anlama geldiği bir türlü kavranamaz.

Bu süreç içinde bir noktada adamın biri gelir ve elindeki anahtarı kulla-

narak kapıyı kolaylıkla açar. Yetkili ve sorumlu olan herkes çok durumuna girmiştir. Hepsi birden adamın üstüne yürüyüp bir daha asla gelmemesini söylerler çünkü adamın ya şeytanın uşağı veya bizzat şeytan olduğunu ve bu insanın, gerçekliğin tümüyle dışında kalan çözümlere başvurduğunu düşünmektedirler. Adam gönderildikten sonra kapı kapatılır, hepsi eski hallerine dönüp yeniden kafalarını kapıya vurmaya devam ederler çünkü kapıya kafa ile tos atmak artık saygı duyulan ve yapılması beklenen bir iş haline gelmiştir.

"Çağların bilgeliği" kendisini akıllı zanneden ama aslında bilge olmayan, cehalette gerçekleştiği veya algıladığı şeyler için kendisini tebrik ettiği işlevsiz bir zihniyetten gelir. Beyin aslında tebrikleri hak edecek hiçbir şey yapmasına rağmen cehaleti dolayısıyla kendisini tebrik etmektedir. Daha önce size bir deyiş söylemiştik. "Aptal, aptal olduğunu bilmez". Kapıya kafalarını çarparak açmaya çalışanlar aptal olduklarını, bilemezler, anlayamazlar ve aptalca davranmaya devam ederler. Bundan böyle diğer insanlar bunların aptal olduğunu hemen göreceklerdir. Ama bu kişi veya kişiler gerçeği göremedikleri için kendilerini tebrik etmeye devam edeceklerdir. İnsan ırkı henüz işlevsel bozukluğunun farkına varamamıştır. Bununla birlikte, bilgelik olduğunu zannettiği bu kabuğun dışına çıkmanın ilk adımlarının atılmaya başlanmış olduğunu söyleyebilirim.

Ortaya Çıkmaya Başlayan Yeni Bilgelik

"Dizginlenmemiş bilgelik" (gerçek olan budur) çok karmaşıktır ve ayrıca öyle olduğu söylendiği için sizin bilgelik olduğunu zannettiğiniz şeyden de çok farklıdır. Bilgelik entelektüel tarafını öne çıkararak baskın konumda olmaya çalışan insana değil, şefkatini öne çıkararak insana aittir. Bilgelik size öğretilmemiş olduğu için daha önce hiç aklınıza gelmemiş olan yeni bir yöne doğru gitmeye başlamıştır. Gezegende yaşamış olan üstatlar için bilgeydi diyebilir miyiz? Eğer onlarda bilgelik vardysa, ne kadar gürültü yapıyorlardı? Yanıt hiç. Üstatlarda hikmet vardı ama onlar hiç gürültü çıkarmazlardı. Onlar sessiz, huzurlu ve gürültüsüz insanlardı ve onlardan dışarı yayılan çağların derin bilgeliği idi. İnsanlara bakıp Yaratıcı'nın sevgi ve şefkati ile onların kalplerini eritebilirlerdi ve sonuç olarak da saf bilgelik çıkardı ortaya. Dizginlenmemiş bilgelik beyinden değil, gönülden gelir.

Dizginlenmiş bilgelik veya "kutu içindeki bilgelik" çok gürültü çıkarır ve kendisinin hakikat olduğunu ilan eder. Kendisini bir bilgelik hiyerarşisi içinde pazarlar ve burada kendisinin "en iyi bilge" olduğunu iddia eder. Kendisini olduğundan fazla gösterir, kendisini doğrulamak için mitoloji yaratır ve yaşamını sürdürmek için öldürmekten hiç çekinmez. Tüm bu işlev bozukluğu içinde arızalı olduğunun farkına varamaz.

"Dizginlenmemiş bilgelik" beyinden değil, hücrelerden kaynaklanır. Bununla birlikte, biyolojinin sadece kimyadan ibaret olduğu beyanı sizi tartışmanın içine sokar. Buna karşın, ileriye düşünen kişi bunun yerine "DNA'nın içinde gerçekte ne vardır? Orada çok boyutlu kimya olabilir mi? Eğer durum buyusa, neyi içermektedir?" diye sorabilir.

Çok boyutlu biyolojiyi temsil eden bir enerji alanı olan insan Merkabah'ına inanıyor musunuz? Merkabah belki de çok önemli bir ruhsal alandır. Elyesa (İlyas) onu görmüştü (İncil - II Krallar). Merkabah'ın çok büyük olduğunu biliyor muydunuz? Merkabah sekiz metre genişliğindedir, aynı zamanda derin kalıplara ve fraktallara sahiptir. Hayat Çiçeği bilgisini okuduysanız, Merkabahın yoğunluğunu, karmaşıklığını ve potansiyelini gördünüz. Ama bekleyin, çok boyutlu olduğunu söyledim, ezoterik değil, bu onun fiziksel olduğu anlamına gelir! Doğru! İleride bir gün Tanrı'nın (üstat Yaratıcı) aynı zamanda üstat fizikçi olduğu ve bu yüzden fizik üzerinde çalışmanın fiziğin ruhsal ana planı üzerinde çalışmak olduğunu bileceksiniz. Gerçekten de ileride bir gün bilim ile ruhsallığı birbirinden ayıramaz hale geleceksiniz.

Size şimdi ileride bir gün içindeki örüntülerle birlikte Merkabah adı verilen bu alanı göreceğinizi söylüyoruz.

Bilim kaçınılmaz olarak çok boyutlu ve kuantum örüntüyü gözlemleme yeteneğini keşfedebilecek duruma gelecektir. Çok boyutlu örüntüleri gözlemleme imkânına kavuştuğunuzda, her insanın etrafında yer alan o örüntülü alanı görebileceksiniz ve örüntüyü inceleyerek o kişinin duygusal durumu, sağlık durumu, denge durumu hakkında teşhisler koyabilecek ve hattâ kaç tane geçmiş yaşamı olduğunu bilebileceksiniz. İleri zamanda bunların hepsi mümkün olacaktır ama ben şimdi bu Merkabah bağlamında "Nasıl üretilmektedir? Nereden gelmektedir?" sorularını soruyorum.

Bazıları bunun kaynağının ruhtan geldiğini öne süreceklerdir. O zaman ruhun nerede olduğu sorusu ortaya çıkacaktır. Bunun birçok cevabı olabilir ama hiçbir doğru, en azından tam doğru olmayacaktır. Her halükârda entelektüel bilgeliğe dayalı olarak tahmin yürütüyor olursunuz.

Doğru cevap çok bilgecedir ve düşündüğünüz her şeyden çok daha pratiktir. Merkabah nereden gelmektedir? Merkabah doğrudan kollektif DNA'nızdan gelmektedir ve DNA aslında kadim yıldızlardan gelmektedir. DNA'nızın çok boyutlu parçaları içindeki örüntü (desen) İnsan Merkabah'ını yaratır ve kutsaldır. Merkabah sadece gezegeninizin bilgeliğini değil, tüm kozmosun bilgeliğini içermektedir. Gelecekte bir gün biyolojinin insan mantığının ötesinde olan ve Yaratıcı'nın

bilgeliğinin parçası olan bir yere sahip olduğunu, beyin içinde yaratılmamış olduğunu, onaylamak zorunda kalacaksınız.

DNA'da size daha önce sözünü etmiş olduğum başka bir şey daha vardır. Her şeyin hafızası yani Akaş DNA'dadır. Yaşamlar boyunca edindiğiniz tecrübeler ve bilgiler sayesinde, başardıklarınızdan öğrendiğiniz her şey Akaş içinde toplanmıştır ve buna bilgelik adı verilmektedir. Dolayısıyla, gezegendeki en büyük dizginlenmemiş bilgelik yaşlı ruhlardan gelecektir ve onlardan bazıları bugün burada oturmaktadır. Üstatlar da zamanında aynı bilgeliği sergilemişlerdi ve bu aynı yerden gelmektedir. Bunun entelektüel tarafınızla hiç ilgisi yoktur. Bu bilgiğe sahip olanlar kafalarını mitoloji adı verilen kapıya vurmanın hiçbir işe yaramayacağını bilirler. Bilgelik esas olarak galaksinin tarihi içine sağlam şekilde yerleştirilmiştir.

Tarihte en büyük düşünürler kimlerdi? Bazıları antik Yunanlılar olduğunu söylemektedir. Antik Yunanlılar'ın tanrılarını insan tabiatı ile eşleştirerek işlevsiz hâle getirdiklerini hatırd tutmalısınız. Bu yüzden, entelektüel arayıştan başka bir şeye asla açılmayan "bilgelik kapılarını" veya Tanrı'nın aynen bir insan gibi olduğu fikrine açma konusunda çok iyiydiler. Gerçek bilgelik çok daha sonra gelecekti.

İnsanlığın Yeni Bilgeliğinin Gelecekteki Gelişimi

Dizginlenmemiş bilgelik sessizdir ve Akaşık kayıtların derinliklerinden işe yaramayan değil, işe yarayan şeylerle ilgili hatıraları ve bilgileri çekip çıkaracaktır. Böylece olumsuz hatıralar değil, olumlu hatıralar yüzeye çıkmaya başlayacaktır. Dizginlenmemiş bilgelik kendisini anlamaya ve yaratılışın şefkati üzerinde düşünmeye başlayacaktır. Gelişmiş bir insanda bulunacak beş özellik aşağıda verilmiştir.

Birinci özellik: Bu insanlar sessiz olacak, göğüsler yumruklanmayacaktır.

İkinci özellik: Bu insanlar bildikleri her şeyin aslında var olan bilginin sadece çok ufak bir kesiri (parçası) olduğunu bileceklerdir. Bu yüzden onlar tevazu sahibi olacaklardır.

Üçüncü özellik: Her zaman beklenmedik şeylere hazırlıklı olacaklardır ve hiçbir şeyin "tam ve tamam" olduğunu düşünmeyeceklerdir.

Dördüncü özellik: Onlar koşulsuz ve derinden severler. İnsanlığı ve Dünyayı apaçık bir şekilde seveceklerdir.

Beşinci özellik: Onlarda daha önce hiç görmediğiniz "genişletilmiş şefkat" olacaktır.

Aslında tüm bu özelliklere sahip olan kişiler gezegendeki en akıllı insanlar

olacaktır ve bunları yakında görmeye başlayacaksınız. Gezegendeki en büyük bilgelik "yüksek düşünceden" değil, insanlık tarafından çağlar boyunca edinilmiş olan tecrübelerden kaynaklanacaktır. Bu özellik yaşlı ruhlarda olacaktır. DNA içindeki Akaş bu özellikle uyanmaktadır ve bunu ilk önce 2012 sonrası Dünyaya gelen çocuklarda göreceksiniz. Şu anda bile "zeki" çocuklarla "yaşlarının çok ötesine geçecek şekilde akıllı" olan çocuklar arasındaki farkı görmeye başladınız.

Uygulama

Bu yeni bilgelik çeşidi ile ilgili tartışmadan öğrenebileceğiniz şey nedir? Bu yüzden her şey değişecektir ve bir süre bu bazıları için çok korkutucu olabilir ama değişim böyledir işte. Günlük yaşam ve çağlardan beri aynı olan bazı şeyler değişecektir. Böylece "normal" başka bir şeye dönüşecektir.

Bu yeni gelişen insan iş yapma tarzında değişime yol açacaktır. İş hayatındaki liderler en değerli varlığın aslında çalışanları, insan kaynakları olduğunu ve "aileye" mensup oldukları dikkate alınarak onlara özen gösterilmesi ve destek verilmesi gerektiğini idrak edeceklerdir. Yeni iş tarzında finansal sonuçlar (kâr ve zarar) ile şirkette çalışan "aile" bireylerinin psikolojik, sosyal ve malî durumu birlikte ele alınacaktır. Bu çerçevede yönetim "iş tecrübesinin" tüm çalışanlar açısından daha huzurlu ve verimli olması için

gayret sarf edecektir. Büyük kurumlar bir anlamda büyük aileler haline gelecek ve kendilerine özen gösterildiği için işçiler asla kurumdan ayrılmak ve işi bırakmak istemeyeceklerdir. Bu anlattıklarımın rüyalarındaki Pollyanna pastası olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum zira bu durum bazı kültürlerde daha şimdiden belirgin olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.

Peki, siyasette bilgelik nasıl bir görüntü verecektir? Bu konuyu daha önce de işlemiştik ama bir kere daha anlatmaktan zarar gelmez. Gelecekte siyasi arenada rakibi etik değerlere sığmayacak şekilde eleştiren kişiler seçmenlerin hem güvenini hem de oylarını kaybedeceklerdir. Kabalık, insanların kişiliğini görebilmeniz için büyük bir pencere işlevini görür ve halk kabalığı kategorik olarak reddedecektir. Adaylardan dürüstlük, sağlamlık ve şefkat beklenecektir ve bu siyasi faaliyetleri ve kampanyaları çok farklı hâle getirecektir. Siyasi süreçler gelecek ve bu çerçevede anlaşılacak veya kazanmak için bir tarafın diğer tarafı kılıçtan geçirmesine gerek kalmayacaktır. Kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmek suretiyle kazanmak, haysiyetsiz ve dolayısıyla kabul edilemez davranış olarak benimsenecektir.

Bu durumda siyasetçilerin seçim kampanyaları da değişecektir ve bu değişiklikleri göreceksiniz. Birbirlerine karşı ne kadar nazik olduklarını görünce çok şaşırabilirsiniz. Hâl böyle

olunca ve halk beklentilerini değiştirence, seçilebilmek için birçok eski politikacı buna ve beklentilere uyum sağlamaya çalışacaktır. Ancak, bunun sahte olması halinde, insanlar bunu hemen fark edecektir. Kamuoyu önündeyken nazik ve şefkatli olma görüntüsünü inandırıcı olarak verebilmek hiç kolay değildir. Gerçek kendisini çabucak gösterir.

İki veya daha çok adayın samimi olarak şefkatli şekilde karşı karşıya geldikleri ve rakiplerinden hoşlandıkları ilk seçim sizler için gerçek anlamda taze dağ havası gibi olacaktır. Sizler de olumsuzluğa uğunlaşmak yerine gerçek anlamda karşıt fikirleri dinlemeye başlayacaksınız. Farkları göreceksiniz ve bunun oyunun kurallarını değiştirdiğini idrak edeceksiniz. Böylece seçilenler farklılaşacaktır. Seçilenler lider rolünü üstlenecek ve bu çerçevede birlikte çalıştıkları insanlardan dürüstlük bekleyeceklerdir. Bunlar kalpten değil, gelişmekte olan DNA'dan geldiği için her şey değişecektir. Şefkat yeni altın standart haline gelecektir.

Harika Farklılıklarınız Aşında Sizin Gücünüzdür

Odada etrafınıza bir bakın. Bazıları "Başınıza neler geldi ve nelerle baş etmek zorunda kaldınız?" diye sormak isteyebilirler. Başınıza olabilecek her şey geldi ve hepsiyle baş etmek zorunda kaldınız. Her insan daha önceki

yaşamlarında her iki cinsiyette de tecrübeler edinmiştir. Odadaki her erkek birçok kez kadın olarak yaşamış, her kadın da birçok kez erkek olarak yaşamıştır. Her biriniz insanın yaşayabileceği tüm tecrübeleri yaşadınız. Her biriniz hayatınızda her türlü dehşet ve sevinç deneyimini yaşadınız. Tam da bu sayede sadece düşünerek beyin tarafından asla üretilemeyecek olan bilgelik yaratılmaktadır. Sevgili dostlar, Yaratıcı Kaynağa ve Pleiadesliler tarafından size verilmiş olan ilk öğretiye giderek yaklaşıyorsunuz. Bu gezegendeki "her şeyle bir olma" olgusunu görmeye başladınız ve bu durum sizin düşünce tarzınızı değiştiriyor.

Şu aşamada Dünyadaki en bilge insan bir ağaç kucaklayıcısı olabilir çünkü bu kişinin Gaia ile bağlantısı vardır ve toprağın içine nüfuz eden kökler aracılığı ile çağların bilgeliğine sahiptir. Ağaç sizin nefesinizle verdiğiniz solurken sizinle 'bir olma' haline gelir ve siz de onunla 'bir olma' haline gelirsiniz. Tabiat sizin ortağınızdır ve o sizin için olabilecek en akıllı ortak olma vasfına sahiptir. Gaia sevgidir ve bu duyguyu insanlara yöneltebilirsiniz, her şeyi olumlu yönde değiştirebilirsiniz. Pek çok insan bunu yapamamaktadır ama birer birer olmak üzere insanlar bunu kendi yöntemleriyle görecekle, tabiatın güzelliklerinin değerini anlayacaklar ve yavaş yavaş tabiatla insanlığa dair bir "bilmiş" görülmeye başlayacaktır.

Kadim yerli halklar bunu öğretirlerdi. Tabiat (Gaia) insanlığı bilir ve bu güzel enerjiye erişim mümkündür. Her şey ile olan bağlantıyı anlayabildikleri için kadim yerli halklarda bugüne göre çok daha fazla bilgelik vardı. Öyleyse bu bir sonraki adımınızdır. DNA'dan söz ediyoruz. Akaştan (geçmiş yaşam bilgeliği) söz ediyoruz. Diğer insanlar için şefkat ve sevgi geliştirebilmeniz amacıyla yönelik olarak Akaşınız size yardım etmektedir. Ayrıca size atalarınızın sizin parçanız olduğu söylüyoruz. Zaten yerli halklar tam da bu olguyu gayet iyi bilirlerdi.

Bağlantı

Sonuncu husus Dünya ile olan derin bağlantınızdır. Çağlar boyunca gezegendeki en bilge insanların bazıları gezegenle, Dünya ile olabilecek en sıkı bağları geliştirmiş olan "Şamanlar" olmuştur. Bu bağlar öyle sıkıdır ki, Şamanlar ile dünya arasındaki farkı görmek bile zaman zaman zor olmuştur. Bu insanlar her şey ile "bir olma" olgusunu anlardı ve bu sayede mucize olarak nitelendirilen işler yapabilirlerdi. Ancak, çağlar boyunca bu yetenek büyük ölçüde unutulmuştur. Bununla birlikte, ağların enerjisini ve size rehberlik etmek ve yardımcı olmak için nasıl biraraya gelebildiklerini anlamaya başladığınızda, bu söylenenlerin gerçekliğini de anlamaya başlayacaksınız.

Bilgeliğin başka bir özelliği, Alan ile olan bağlantınızın farkına varmanızı

sağlamasıdır. Sadece gezegende varolmak suretiyle her şeyle belirli bir bağlantı içinde olmanız mümkün mü? Sizinle, bilinciniz ile ve var olan her şeyle aranızda uyumlu tutarlılık olabilir mi? A noktasından B noktasına giderken başka bir şeyin sizinle birlikte olduğu duygusuna kapılıyor musunuz? Şimdi bunun Tanrı olduğunu söyleyebilirsiniz. Belki de değildir. Belki de bu sizin gezegendeki her şeyle bağlantıda olan ve çok özel bir düzenleme ile sizinle birlikte çalışan Tanrı parçanızdır. Alan her zaman var olmuştur sevgili dostlar ama bu yeni enerjide Alan artık görülmekte, ölçülmekte ve analiz edilmektedir. Bu gelişim safhasında bilincinizi, şu andaki "boyutsal gerçekliğinizi" (kendinizi nasıl algıladığınız gerçeği) yaratan gerçek bir "oyuncu" olarak görmeye başlıyorsunuz.

Sessizlik Üstatlığı

Gezegende yaşamış olan üstatlar sevgileri ve şefkatlerinden dolayı insanların gözünün içine bakar ve az konuşurlardı. Doğa bunu bilir, hayvanlar bunu bilirler ve hepsi de pek az konuşurlar. Sevgi, şefkat ve bilgelik iletimi yapabilir ve bunu sadece her zaman yürüdüğünüz yerlerde yürüyerek ve kim olduğunuzu bilerek yapabilirsiniz. Bu kapsamda her şey birlik haline gelir.

Böylece sanki Merkabah'ınızdan bilgelik ve ışık saçılıyor, etrafa yayılıyor ve gittiğiniz her yerde diğer

insanlara içrek şekilde dokunuyor gibi olursunuz. Bu insanlar önünde sonunda kendileri bu kadar huzursuz ve tedirginken sizin aynı şartlar altında yaşamanıza rağmen nasıl böyle huzurlu olabildiğinizi soracaklardır. Bu aslında şefkate davettir. İşte o zaman onlara kim olduklarını, dünyaya farklı gözlerle ve farklı açıdan bakabilmek için nasıl davranmaları gerektiğini, çevrelerinin kurbanı olmadıklarını, bireysel olarak kim oldukları ve neler yapabilecekleri konusunda kontrole sahip olduklarını ve diğerleri tarafından onlara söylenmiş olan şeyleri bir kenara bırakabileceklerini söylemeye başlayabilirsiniz. Bu A noktasından B noktasına yürürken edindiğiniz tecrübeler ışığında ortaya çıkan bilgelik olacaktır, gezegende yaşayan muhteşem ve güzel bir insan.

Gelecekte Merkabahınız düşündüğünüzden de büyük bir rol oynayacaktır. Merkabah bu şekilde tasarılanmıştır ve varolma nedeni de budur. Merkabahı her zaman sizinle birlikte olmuş olan çok boyutlu biyolojik bir parçanız olarak düşünün. Bazıları bu hususu baştan itibaren hissettiler ve bazıları da bu konu üzerinde çalıştılar ama hâlâ fazla bir şey bildiğiniz söylenemez. Dizginlenmemiş bilgelik, her şeyi bilmemekle birlikte şu aşamada sizden saklanmakta bir inanç engelini ötesini görmeye hazır olduğunuzu anlama yeteneğidir. Dizginlenmemiş bilgelik, sadece sessizce oturup var olan her şeyin güzel-

liği hakkında düşünmek ve daha fazla bilgi ortaya çıkana kadar bununla tatmin olmaktır.

Bir mürşit veya guru için en heyecan verici şey bir yıl süre ile sessiz kalmaktır. Eğer bu konu üzerinde çalıştıysanız, bunun ne ile ilgili olduğunu merak ettiyseniz, bunun dizginlenmemiş içsel bilgelik olduğunu ve henüz bilmediği şeyleri öğrenmeye açık olmak anlamına geldiğini söylüyorum. Sessizlik içinde oturup sessiz olan diğer her şeyi içine alan kişide "dizginlenmemiş bilgelik" vardır. Kapalı bir insan bilinci için verdiğim örneği yeniden vermek istiyorum. "Böyle bir durumda bir ahmak, ahmak olduğunu bilmez". Dizginlenmemiş bilgelik söz konusu olduğunda kişi daha yüksek boyutlu düşünceye "bakamayacağını" ve gerçek anlamda aptal olduğunu bilir ama aynı zamanda öğrenebileceği daha pek çok şey olduğunu ve bunlara zamanla erişim sağlayabileceğini de bilir ve kabul eder.

Bilgelik Âletleri

Bilgelğin âletleri hepinizin içinde mevcuttur. Toplu halde bir grup içinde çalışmak suretiyle muazzam bir uyumlu tutarlılık durumu yaratabilirsiniz. Sükûnetinizden ve sessizliğinizden hiç ödün vermeden bile bu gezegen için müthiş işler başarabilirsiniz. Bu durumda bildiğiniz şekliyle bilgelik yeniden tanımlanır ve sadece sevimli bir kavram olmaktan çıkıp uygulamaya yönelik bir enerji halini alır.

Odadaki hiçbir şey tesadüf eseri değildir. Bütün her şey bu çağda ve zamanda ifşa edilmeye başladı. Sizler ne kadar akıllısınız? Hücresel yapınızla temasa geçmeye başladınız mı? Hücresel yapınızın zekâsı olduğunu ve bunun bilinçten biraz farklı olduğunu biliyor musunuz? İçselliğiniz ile ilgili bir şey duydunuz mu? Bunların hepsi yeni ve daha akıllı insanın parçasıdır ve o insan "Bütün bunların tüm ayrıntılarını anlayamıyorum ama yine de onlarla tam uyum içindeyim ve yaşamıma ve çevremde olanlara yardımcı olabilecek tüm içrek şeyleri kullanmaya hazırım." demektedir. Bunların bir kısmı size, okulda olsun veya herhangi bir başka yerde olsun, asla öğretilmedi. Hattâ bunlar size ruhsal ve dini sistemler tarafından bile öğretilmedi. Bu durum bunların yanlış olduğu anlamına mı yoksa etrafta yeni şeylerin olmaya başladığı anlamına mı gelmektedir?

Özet

Burada duyduğunuz şeylere veya etrafınızı saran, sizinle birlikte hareket eden ve adı Merkabah olan kişisel bir enerji olduğuna gerçekten de inanabilir misiniz? İnsan tabiatının gelişebileceğine inanabilir misiniz? Burada üzerinde konuşulan hususların bazılarının burada olanlar ve daha sonra dinleyenler tarafından anlaşılması zor olabilir. Ben bunu biliyorum ve bunun aslında ileri derecede bir dersten pek farklı olmadığını söylüyorum.

rum. İleride bir gün "Vay canına" anı gelecektir ve o zaman her şey yerli yerine oturacak ve siz durumu anlayacaksınız. Şu anda akıllı olmayı, bilgeliği öğreniyorsunuz. İleride bir gün "Ben gerçekten de akıllıyım çünkü artık eskiden bilmediklerimi biliyorum." diyeceksiniz.

İnsanlık zaman içinde o noktaya ulaşacaktır ama hız herkese göre farklı olacaktır. Bu özgür irade ve serbest seçim ile iki adım ileri ve bir adım geri gitmek suretiyle gelişme sağlamanın koşuludur. Önünüzde bulunan karanlık ile aydınlık ve dâualite savaşı henüz yenidir ve siz yavaş da olsa bu savaşı kazanıyorsunuz. İşler farklı görüldüğünde sakın korkuya kapılmayın sevgili dostlar. Değişimden korkmanıza gerek yoktur çünkü çok değişim olacak. Onun yerine beklenmeyeni bekleyin. Hayırlı sonuçlar çıkacağına güvenin. Bir sonraki adımınızın nereye gittiğini bilmiyor olsanız bile huzurunuzu bozmayın.

Bugün burayı kuranları ve kurarken ortaya koydukları sağduyu ve önseziyi saygıyla anarak Delphi Üniversitesindeki Bilgelik Tapınağında konuştuk. Bu insanlar burayı kurarken hiçbir insanın bilmediği bir geleceği dikkate aldıklarını tam olarak bilmiyor olabilirler ama şu aşamada burada insanın bilinmeyen geleceği öğretilmektedir.

Ve öyledir.
KRYON



the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased in the UK, and the number of people with a mental health problem who are in contact with mental health services has also increased (Mental Health Act 1983, 1990, 1994, 1997, 2003, 2007, 2010, 2013, 2017, 2020).

The 1990s saw the introduction of the Mental Health Act 1990, which replaced the Mental Health Act 1983. The 1990 Act introduced a new system of compulsory treatment orders (CTOs) and a new system of community treatment orders (CTOs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs).

The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs).

The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs).

The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs).

The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs).

The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs).

The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs).

The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs). The 1990 Act also introduced a new system of mental health review tribunals (MHRTs).